

De drie wijzen uit het oosten

geschreven voor de 4^e klas

door Maria Duit

De drie wijzen uit het oosten.

naar: "De wijzen uit het oosten"
door Jacob Streit

Rollen:

Balthasar met dienaar en nog een dienaar
Melchior met twee dienaren en drie ridders
Caspar met hofmaarschalk en drie dienaren
Herodes met lakei
Maria
Jozef
Engel
Iemand met de ster
Kind wat alleen spreekt.

Koor: In eenland, ver in het oosten
in een paleis in de woestijn
woonde een koning, oud en bedaagd
Balthasar was zijn naam
Trouwe wachters op de toren
bewaakten het land bij dag en bij nacht
helder en wijds was de sterrenhemel
als de duisternis daalde over het land,
in lange nachten begaf de koning zich naar de toren
volgde de loop van de sterren aan de donkere hemel.

Balth.: (kijkt naar de hemel) (dienaar op de achtergrond)
Ik zie een heldere wonderbaarlijke ster
nimmer voorheen mocht ik zoiets aanschouwen
dit is de boodschap waarop ik heb gewacht
een kind, omgeven door gouden glans
sprak tot mij in mijn droom.

Een kind: het oude is voorbij, het nieuwe zal komen
wacht op het teken van de ster.

Balth.: Dienaren maakt alles gereed
gereed voor een verre reis en doe het snel
in de ochtend wil ik vertrekken
(Dienaar verdwijnt, en komt terug met mantel en staf)

Balth.: Wat voor een geschenk neem ik mee?
voor het goddelijk kind?
Wierook zal dit nieuwe licht begroeten
Dit kruikje vul ik met geurend hars
(Dienaar reikt hem mantel en staf)

Balth.: De ster wijst ons de weg
tijdens de lange reis naar het goddelijk kind
(ster, Balth., dienaar: rondgang over het podium en af)

Koor: Slechte berichten uit noord, oost, zuid en west
hoorde koning Melchior aan
Geteisterd werd zijn rijk door twist, onenigheid en hongersnood
Hij verzamelde zijn ridders om zich heen
(Melch. komt op gevolgd door ridders en een dienaar)

Melch.: Edele ridders van mijn land
haat broeit van de een tegen de ander
tweedracht en ramspoed komen hieruit voort
vreemde krijgers overschrijden onze grenzen
Wie goede raad weet laat zich horen

Ridder 1: Koning, meer soldaten en wapens
zodat we de vijand kunnen bestrijden

- ridder 2: Heer koning, geef ons strengere wetten
ophangen zullen we de onruststokers
- ridder 3: Heer koning, laten we de aanval openen
op de vijandelijke volkeren
- Melchior: Nooit zal er werkelijke vrede komen in ons land
als we die afdingen met oorlog
laat me over dit alles nadenken en gaat heen
(Ridders druk gebarend af)
- Koor: Eenzaam bleef koning Melchior achter
in de duistere stille zaal
hel lichtte de beker van goud
een ster spiegelt zich daarin
een ster met een kind
- Eén kind: Volg de ster koning Melchior
Hij brengt vrede op aarde
lang bleef de koning alleen
tot hij zijn besluit had genomen
- Melchior: Dienaar, roept de ridders, ik zal ze bevelen, wat te doen
zadel mijn beste rijkameel: maak haast
ik ga onmiddellijk op reis (dienaar af)
(ridders op en buigen)
- Melchior: Keer morgen terug naar je provincie
en sticht vrede tussen de strijdenden
heb goede hoop: spoedig zal vanuit de hemel
een vredevorst op aard zijn rijk vestigen
een geschenk moet ik zoeken voor het kind
deze beker van goud, waaruit slechts koningen dronken
is een waardige gave.
(Ridders buigen en af
dienaar op met mantel en staf.
Ster-Melch. dienaar: rondgang over
toneel en af)
- Koor: Aan de oever van een brede stroom
woonde de zwarte koning Kaspar met zijn volk
de stroom bevoeide de vele akkers
overvloedig was het voedsel voor mens en voor dier
Doch een droogte kwam over het land
die zijn weerga niet kende
leger en leger werd de rivierbedding
bladeren verdorden aan de takken
mens en dier verdorsten
het volk verdrong zich om de bron in de paleistuin
de enige bron die nog water gaf
tot.....
(Kaspar zit op zetel) (3 dienaren komen haastig op)
- dien. 1: Heer koning, de bron in de paleistuin!
- dien. 2: De emmers raken niet meer vol!
- dien. 3: We putten tevergeefs
- dien. 1: Iedereen is wanhopig van de dorst
- Kaspar : Wat een slechte tijding brengen jullie
Hoe somber is mijn gemoed. Ik weet me geen raad
Laat me alleen
(Dienaren buigen en af)
(Kaspar af - stoel weg)

- Koor: Die nacht had koning Kaspar een droom
In die droom tuurde hij naar de bodem van de bron
Een ster verscheen daar diep in het duister
Een ster waarin een kind was, dat sliep
En waar de ster was, daar borrelde het water
Toen ontwaakte de koning en zijn hart was licht.
(kk groeperen zich tot volk)
(Kaspar komt op)
- Kaspar: Mijn geliefd volk, kom! Nog eenmaal trekken we naar de bedding van de rivier
(hij wijst)
Zie de wolken zijn dik en zwaar. Misschien zenden de goden ons de langverbeide regen!
(gaan op weg)
- Kind: Hoor het gaat onweten (trom)
(ieder kijkt omhoog) Het regent, eindelijk. Dank aan de goden.
(Volk weg, Kaspar blijft achter. Ster verschijnt)
- Koor: De koning boog zich dankbaar over de rivier
schepte het water om te drinken
Een ster weerspiegelde zich in het water
- Kind: Volg de ster, koning Kaspar!
Ge zult het kind vinden dat het water des levens brengt!
(stoel en krukje en geschenk)
(Kaspar op troon, hofmaarschalk terzijde)
- Kaspar: Een bijzondere gebeurtenis wacht de wereld
Het is daarom dat ik deze verre reis moet maken
Zeg mijn dienaar, dat hij de voorbereidingen treft.
En gij, draagt zorg voor mijn rijk met rechtvaardigheid
(hofmaarschalk buigt en af)
- Kaspar: een koninklijk geschenk voor een nieuwe koning,
is wat ik mee zal nemen
op deze lange reis. Dit kistje, gevuld met de mirre: het laatste groen bij de putrand)
(Krukje en stoel weg)
(dienaar op, met mantel en staf)
- Koor: Iedere koning volgde de ster. De ster leidde hen naar het land van koning Herodes, daar waar het goddelijke kind geboren was.
(Balthasar en dienaar van midden op)
- Balth.: Wat een mist daalt op ons neer, de duisternis valt reeds in.
De ster verdwijnt! Laat ons overnachten hier.
(knielen neer en slapen)
(Melchior komt op van links (noorden- met dienaar)
- Melchior: Het is onmogelijk in deze mist onze weg te vervolgen. Laat ons overnachten hier. (Knielen neer en slapen)
- Kaspar: (komt op van rechts - zuiden - met dienaar)
Trouw leidde ons de ster op onze weg door de woestijn
Wat een mist. Geen ster is meer te zien. We zullen hier de nacht doorbrengen
(knielen neer en slapen) (lied neuriën)
- Koor: De volgende morgen ontwaken de koningen met hun dienaren en zien dat zij niet de enigen zijn die hier overnachtten.
- Balth. tot dienaar: wijst op andere koningen:)
Dat lijkt me een voornaam man. Laten we hem begroeten.
Mijn vriend, wat brengt U hierheen?
- Melch.: Gegroet, heer. Een ster heeft me geleid. Ik zoek het kind. dat eens vrede zal brengen op aarde.
- Balth.: Zo verging mij het ook (GAAN SAMEN NAAR KASPAR)

Balth.: Gegroet, heer uit Morenland . Wat is het doel van Uw reis?
Kaspar: Een ster wijst mij de weg naar het kind, dat het water des levens zal brengen
Melchior: Laten we gezamenlijk onze reis dan voortzetten als ons doel gemeenschappelijk is.
(kijken wat rond)
Balth.: Ik zie de ster niet meer
Melchior: Wel zie ik in de verte een stad. Misschien zijn we ons doel dicht genaderd.
Kaspar: Laten we in gindse stad vragen of men daar van het kind vernomen heeft.
(drie koningen af)
(komen aan de poort van de stad)
Soldaat 1: Halt. wat is het doel van Uw reis?
Melchior: Wij willen een bezoek brengen aan de koning van dit land.
Soldaat 2: Wilt u mij volgen, dan breng ik u naar het paleis van koning Herodes (stoel Herodes) (rondje over het toneel) (ze kloppen aan)
Lakei: Gegroet edele heren, vanwaar komt u en wat brengt u hierheen?
Balth.: Een lange reis hebben we achter de rug, wij zijn op zoek naar de nieuwe koning.
Lakei: Koninklijke Hoogheid, drie mannen in rijke kleding maken hun opwachting.
Herodes: Laat ze voor mij verschijnen.
(koningen komen op en buigen)
Balth.: Gegroet, heer koning. Is hier een nieuwe koning geboren? We hebben zijn ster gezien. Die heeft ons uit verre landen naar Jerusalem geleid.
Kaspar: Wij komen met onze geschenken om hem te begroeten en te eren.
(Herodes schrikt)
Melchior: Deze koning zal vrede brengen. Hemelse macht is wat hem doet heersen over alle volkeren
Herodes: Ik weet niets van zulk een koning, maar ga hem zoeken en waarschuw mij dan zodat ik het kind ook kan aanbidden.
(koningen af-rondje over het toneel, langs soldaten. allemaal terug in kring - Maria en Jozef op - koningen ook. Engel met ster ook.)
Balth.: Zie, de ster is er weer. Maar ze staat niet stil boven een paleis.
Melchior: Wat een armoedige verblijfplaats voor een koning!
Kaspar: Toch moeten we hier binnengaan (dienaar klopt)
Jozef: Waarmee kan ik U dienen, edele heren?
Balth.: Heer, een ster geleidde ons hierheen. Een goddelijk kind moet alhier geboren zijn.
Jozef: Treed binnen
Melchior: (knielt bij de kribbe en zegt:)
Tot nu toe hebben uit deze beker slechts koningen gedronken. Moge hij nu door Uw glans overstraald worden.
Balth.: Hier breng ik U wierook, die gebrand werd in de offers van de oude tempel. Alle volkeren wachten op de nieuwe weg, die gij zult openen.
Kaspar: Neem deze mirre als offergave. Ze is gegroeid in het land van de droogte waar mijn put het laatste water bevatte. In Uw teken zal de bron des levens stromen.
Maria: Mijn dank voor Uw prachtige geschenken, gij edele heren.
(koningen nemen afscheid en gaan naar de andere zijde van het toneel)
Balth.: Alvorens naar koning Herodes te gaan zullen we ons hier ter ruste leggen.
(knielen neer en slapen.)
Engel met ster:
Ster: Gij koningen uit verre landen, keer niet terug naar koning Herodes. Hij wil het kind iets kwaads aandoen.
Koor: Zo kwam het dat de koningen langs een andere weg terug gingen naar hun eigen land. Herodes wachtte tevergeefs op hen. Iedere koning vertelde in zijn land de boodschap van Bethlehem.
Zij bewaarden deze boodschap in hun hart zolang zij leefden.

5
M. Duif.
G. Borretstr. 12
5224 CE 'Hertogenbosch
073 - 211469