

(Naar een legende uit
"Aus Michaels Wirken").

L.Mulder - v.Lennep.

Koor: Daar was eens een grijsaard
Zo wijs, zo wijs!
Hem voerde zijn Engel
Op hemelse reis.

En wat hem een raadsel
Op aard' was geweest -
Hier blonk hem het antwoord
In stralende geest.

Wijze: O Engel! Gij leidt mij!
Mijn dank is zo groot!
Nu weet ik 't geheim
Van de rozen zo rood:

Nooit luister ik acht'loos
Meer naar het gesuis
Van de wind en het water
Dat wonder gebruis!

Engel: En kent gij de kracht
Van het blauw van de lucht?

Wijze: Ja, ja! Ook de wolken -
Ik volg z' in hun vlucht!

Koor: Steeds verder, steeds verder
Trekken zij voort!
Tot zij komen daar aan
Een gesloten poort.

Wijze: Wie is het - o Engel!
Die opent de poort?

Engel: Slechts Michael de Machtige
Spreekt het openend woord.

Koor: Een dreunend gedonder!
Een gouden praal ----
En Michael verschijnt -
In zijn handen een schaal.

Zo diep - van de aarde
Naar de hemel voort -
Zo breed als van 't zuiden
Geheel naar 't noord.

Zo fel is het licht
Dat Michael zendt,
Dat de grijsaard zinkt neer
Geheel verblind.

Michael: Gegroet! O gij Engel!
Ik ben dankbaar en blij,
Dat gij voert een bewoner
Der aarde tot mij.

Schenk uw kracht. Hief hem op!
Het is goed, dat hij ziet
Wat nù voor een schouwspel
De hemel hem biedt.

Koor: Daar komt dan een juichende
Engelenrei,
Hun handen met manden
Vol bloemen - zo blij!

Zij dansen en zingen
Een jubel koraal.
Hun korven al ledigen zij
In de schaal.

Wijze: Wat zijn dat voor engelen
Die zingen een koraal?
Wat bloemen werpen zij
Al in de schaal?

Engel: Dees' engelen, zij hoeden
De mensen op aard'
De bloemen zijn deugden
Door hen zo vergaard.

Door de macht van de engel
Wordt als bloemen gegaard
Wat de mens werkt in liefde
In goedheid op aard'.

Koor: Daar komen nu engelen
Bedroefd en bedeesd.
Zij kunnen niet juichen
Op Michaels feest.

Zij durven niet naderen
Des Michaels schaal.
Hun korven schier leeg,
Hun korven zo kaal.

Michael: Maar Michael roept:
O engelen! Kom tóch!
En werp in de schaal
Ach, zo weinig nog!

Misschien - o misschien
Brengt een volgende keer -
Gij engelen - hier wel
Veel bloemen meer.

Koor: Maar dan komen engelen
Die weeklagen luid.

Vertoornde

engelen: O Michael! Verlos ons!
Wij houden het niet uit
Wij trekken ons terug
Van die mensen zo slecht -
Nooit bidden - nooit werken -
Nooit volgen zij het recht.

Zij stelen, zij vechten,
Zij doen niets dan slaan.
Zij weten niet eens
Dat wij engelen bestaan.

O Michael! Help ons!
Het zij ons bespaard
Wij willen niet terug
Naar die mensen op aard'.

Koor: Nu wenen de engelen
Van bitter verdriet
Over het kwaad dat door mensen -
Zo boos - is geschied.

Michael: Ach engelen - vertoornd!
Begaan met uw lot
Een ik zeer - en ik ga
Met uw klachten tot God.

Maar wat zal een mens -
Hoe slecht ook - op aard'
Nog vertoeven als hem er
Zijn engel verlaat?

Koor: Zo richt dan - heel ernstig -
Michael het woord
Tot de engelen. Dan wordt
Gesloten de poort.

Een diepe - een diepe
Stilte daalt neer

¹
Zo wachten zij allen
Tot Michael keert weer.

Michael: O engelen! Hoort
Naar de woorden van God.
O hoort wat die mensen
Zal treffen voor lot.

Dat gij hen verlaat -
Dat is wat verwacht
De Boze - Zij vielen
Direct in zijn macht.

Michael: Dat kan nimmer zijn!
 Gij blijft hun dus trouw
 Doch volg' op hun daden
 Een bitter berouw.

Dus treffe hen onheil
En onheil steeds meer
En smartelijke nood!
Zo spreekt de Heer!

-o-

Maar gij, engelen blijde!
Vult gij nu verheugd
Met kostbare olie
Uw manden - vol vreugd.

Hier - schenk die - door
Godes Genade - kracht
Aan de mensen, wier deugden
Gij hier hebt gebracht.

Koor: Zo jubelen engelen
 En zingen een koraal
 Hun korven met olie
 Gevuld uit de schaal.

Michael: Ook gij! Engelen komt
 Met uw korfjes zo kaal
 Ook gij krijgt wat olie
 Die ik schenk uit de schaal.

Zo geve de olie
Ook die mensen kracht,
Dat door hen ook hun taak
Met liefde wordt volbracht.

Koor: Zo werd aan de wijze
 Grijsaard getoond
 Op wat hemelse wijs
 De deugd wordt beloond.

Toen is hij weer nedergedaald
Naar de aard!
En heeft vele mensen
Rondom zich vergaard.

Toen heeft hij gezongen
Gezongen zijn lied -
Van de wondere schatten,
Die de Hemel ons biedt.

Lied:

Voor de poorten van de hemel
Heeft de engel mij gevoerd
En ik hoorde dreunend donderen
En mijn hart was zeer ontroerd.

Daar stond Michael. In zijn handen
Was de grote blauwe schaal.
En de engelen leegden korven
Vol met bloemen allemaal.

Goede daden - liefde woorden -
Moedig denken - sterk gebed -
Worden allen door de engelen
Wonder werkend omgezet.

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-