

SINT JORISPEL

voor de 2e klas

**geschreven door Wiel Hupperets
van de Maastrichtse Vrije School**

Sint Jorisspel

Klas 2

Wiel Hupperets.

Spelers: De hele klas

Tekst: Allen spreken de hele tekst mee.

Rollen: Ve. = vertellers Prinses.
Vo. = volk Dienstmaagd
Raadslieden Draak
Koning Joris.

attributen: hoeden mutsen
volk
vertellers
4 krijtjes= het getrokken lot.
kartonnen diadeem
voor Joris: 1 lans, 1 schild.

Opkomst: Neuriend wedstrijden, dat is een der liederen uit michaelstrijd.

spel: wie spreekt doet een stapje naar voren. Is hij klaar, stapje terug.

Ve. Lange tijd geleden
voor eeuwen, lange eeuwen,
leefde in angst een stad
voor een monster dat steeds weer honger had.
Giftige dampen en kwalijke vuren,
doodden bewoners, zelfs achter dikke muren
Om het beest mild te stemmen, o wee
gaven ze schapen twee aan twee

Vo: Als de schapen zijn we kwijt!
doch van het monster nog niet bevrijd.
Ach God sta ons nabij,
Wie anders maakt ons vrij?

Koning: Raadslieden wat dunkt gij.
Hebt gij goede raad voor mij?

Raadslieden: Ons dunkt, om niet al het volk te verliezen
Laat ons telkens 2 personen uit ons midden kiezen
Twee mensen offeren aan het beest.
Lijkt ons in rechtvaardige geest.

Vo. O wee O wee
Ons hart dat scheurt in twee.

Ve. Het lot werd nu getrokken, de Prinses + dienstmaagd blijken de wittestaafjes te hebben
getrokken!!

Allen: o, o, o!

Koning: Nee, nee, nee, niet mijn dochter mee! 2x luid.

Vo: U hebt ingestemd o majesteit.
Voor uw dochter komt de tijd.

Ve: Zo naderde het droevige tweetal het meer.
En zetten zich aan de oever neer.
Doch... wie nadert van opzij?
Een ridder te paard, een lans aan de zij.

Joris: Wat zit gij hier, O schone Vrouwe?
Bij het vallen van de nacht ?
Zal ik u naar huis gebracht?

Prinses: Ach nee, ach nee, onbekende heer.
(staat op) Gaat heen, gaat heen, gaat weer.

Joris: Gij maakt mij nieuwsgierig nu,
Ik ga niet van hier.
Antwoord mij: Waarom zit gij beiden hier?

D.Maagd: Ach, wij zijn het offer van de stad
Om 't monster tevreden te stellen.
hebben wij ons leven welhaast gehad.
De dood staat ons voor ogen
Draken hebben geen mededogen.

Joris: Nu blijf ik hier!
Gevaar te mijden is niet mijn taak.
Ik wil strijden voor de goede zaak.
(knielend:) Mijn Christus mijn Heer (Kruis slaand)
Geef mij kracht, ik stel me teweer (pakt lans vast)

Ve: Daar rees het monster,
't gevecht begon
Het duurde voort wel tijden lang.
Tot slot was het de ridder die het beest overwon,

Allen: In de allerhoogste nood
schonk God ons ridder Joris groot.
Hem loven wij en zeggen wij dank
Ons leven ligt in Gods hand.