

BEN HUR

Toneelstuk voor de
6^e klas

geschreven door
Heleen van Boeschoten

(Tobiaschool Zeist)

Ben Hur

Personen:

- | | |
|------------------------|--|
| Juda Ben Hur | - Zoon van ^{Vorst} koopman Hur. |
| Moeder | - Zijn moeder |
| Tizza | - Zijn zusje |
| Messala | - Romeins hoofdman |
| Amrah | - Bediende in het gezin Hur. |
| Jesus | |
| Arrius Quintus | - Romeins Opperbevelhebber |
| Hortator | - op het schip van Arrius |
| Esther | - dochter van Simonides |
| Simonides | - Koopman voormalig in dienst van Vorst Hur. |
| Bediende van Simonides | |
| Malluch | - vertrouwde bediende van Simonides |
| Sjeik Jlderim | - Invloedrijke Arabische Sjeik |
| Balthazar | - één van de drie koningen. |
| Thord, en | - Noorman ex gladiator, huismoordenaar |
| zijn helper | - 2e huismoordenaar en gladiator |
| 1 ^e vrouw | |
| 2 ^e vrouw | |
| 1 ^e man | |
| 2 ^e man | |
| boodschapper | |
| 1 ^e Romein | |
| 2 ^e Romein | |
| Volk | |
| Koor | |
| Soldaten | |

Korte inhoud.

Het verhaal van Ben Hur speelt zich af in de eerste jaren van onze jaartelling. Juda de zoon van een overleden Joodse Vorst gaat gebukt onder de overheersing van de Romeinen en hoopt op de komst van de Messias, die het volk zal bevrijden van het Romeinse juk. Om de Verlosser bij te kunnen staan in zijn strijd besluit hij om zich aan te melden bij het Romeinse leger om zo de vijand van binnen uit te leren kennen en zichzelf te trainen.

Het lot wil echter dat het anders loopt. Messala, een Romeins hoofdman, vroeger echter Juda's speelkameraadje, zorgt ervoor dat de hele familie Hur gevangen genomen wordt. Juda ontmoet op weg naar de Gallieën vóór dat hij het weet zijn Verlosser voor de eerste keer. Hij zal Hem nog drie keer (in dit toneelstuk twee keer) ontmoeten. Uiteindelijk zal hij weten wat Balthazar (eén van de drie koningen) bedoelde met de woorden:

„Nooit wordt Hij als wereldlijk Koning geroemd.

Een Hemelse Koning, een Verlosser zal Hij zijn!”

Als er dan een vraag komt om hulp voor de Christenen in Rome, weet Juda waar hij zijn geërfde rijkdommen goed kan besteden.

N.B. Het kan onduidelijk zijn ^{hoe} waarom de 13^e scene in het verhaal past. Hierin wordt duidelijk dat Messala zich niet zo maar verslagen weet. Hij probeert dmv. list Juda te doden. Juda weet daardoor dat hij moet 'verdwijnen' en leidt Messala

door een tegen list effectief om de tuin. Messala denkt dat zijn list geslaagd is en Juda heeft zijn handen vrij om alles voor te bereiden voor de strijd tegen de Romeinen.

Mocht het nog onduidelijk zijn dan raad ik aan het boek te lezen. Er zal dan ook blijken dat ik een belangrijke personage nl. de dochter van Balthazar uit het verhaal heb weggelaten. Een van de redenen daarvoor was de samenstelling van de klas waarvoor ik het schreef.

Helen v. Boeschoten.

Ben Hur

Jeruzalem ± 22 n. Chr.

1^e scene In het paleis van familie Hur.

Moeder zit en werkt Juda komt binnen.

Juda : Moeder hoelang zijn we nu al door
de Romeinen bezet?

Het wordt tijd dat het land van dat
volk wordt gered.

Ook Messala, eens mijn vriend,
is nu Romeins soldaat

en is niet bang voor een wrede daad.

Moeder : Ook toen hij klein was
was hij al Romein.

Daar hij nu soldaat is
moet hij eenmaal zo zijn.

Mij volgde daarin zijn vader

Ik hoop dat jij dat ook zal doen later.

Juda : Nee moeder. Ik weet nu wat voor mij staat

Ik word soldaat

Daar vlak wil ik leren van de vijand

Om later te redden voor mijn eigen land.

Judea wil ik bevrijden

Daarom moet ik leren strijden.

Moeder : Soldaat?, ach kind dat is toch niet jouw taak?

Heer liever voor je vaders handels zaak

Maan ik zie dat je het werkelijk meent

Zorg dat je niet van je land verveemol.

Juda: Moeder wees daarop gerust.
Mijn flakkerende haat is niet zo gauw geblust.

2e scène (Met zusje Tirza op het balkon of bij het raam.)

Tirza: Juda wat heb ik nu gehoord.
Geef me antwoord met één woord.
Word jij soldaat?

Juda: Ja.

Tirza: Voor de Romeinse Staat??

Juda: Nee, hoe kan je dat nu zeggen?

Mijn eigen zuster moet ik dat nog uit gaam leggen!

Voor jouw, voor moeder en voor heel Judea
zal ik strijden!

Het hele land van het Romeinse juk bevrijden!

Als de Verlosser komt, de nieuwe Koning

Sta ik paraat,

Ben ik getraind als goed soldaat.

Maan hoor daar komt een optocht langs

een militaire stoet

Eens zien waarom de vijand weer zo erg

belangrijk doet.

Tirza: Het is de nieuwe procurator,

die zo sluw is als een vos

Als je niet uitkijkt met die man

Pas op! die steen...!

Juda: Hij valt! te laat!

O kijk die nieuwe procurator ligt op straat!

De steen viel boven op zijn hoofd!

Als dat geen navigheid belooft!?

Tizza: O, hemel sta ons allen bij...

Juda: Hij leeft! Geluk je was met mij!

Ze helpen hem weer op zijn paard

Wordt narigheid om nu bespaard?

(Mannen dringen binnen, nemen op bevel van Messala, moeder Tizza mee)

Messala: Grijpt hem die Valerius Gratus wilde doden!

De strengste straf is hier geboden!

Het huis is voortaan van de Staat!

De galciën zijn straf voor zo'n domme daad!

Juda: Waar breng je mijn moeder en zusje heen

Zij deden niets. Er viel een steen.

Ik probeerde hem nog te vangen...

Messala: Huister niet naar hem, die moordenaar

Hij brengt de Staat nog in gevaar!

(Amrah komt op, mannen proberen haar tegen te houden)

Amrah: O waar worden mijn meesters heengebracht

Ik blijf in het huis. Ik houd de wacht.

Messala: haat haar. De deuren gaan op slot.

Ze zal verhongeren, dat oude vod.

3^e scène: (Juda wordt voortgesleept, Toeschouwers spreken)

1^e vrouw: Wie is die arme stakker?

1^e man: Hij moet vast naar de galciën

2^e vrouw: Hij heeft al lang gelopen

Zo moe sjokt hij erbij

2^e man: Hij zal wel clowdig wizen, door het opwaarend stof.

1^e vrouw: Wie is dat? met die waterkan?

2^e vrouw: De zoon van [J] de oude timmerman Jozef

- Ze wonen in Nazareth.

Kijk nu heeft hij de han bij de put gezet.

en geeft de gevangene water te drinken

Juis: Drink vriend, dom zal je dorst verdwijnen

Juda: Heb dank. Pas op voor de Romeinen.

de vrouw: En de Romeinen doen hem geen kwaad?!!

(gemompel van verbazing. Iedereen gaat af)

4e scène Drie jaar later op de gallei.

(Hortator speelt op trom. Aanvoeder Arius Quintus zit op zijn verhoogde dek. Roeiers, roeien.)

Arius: De gallei vaart snel. De roeiers roeien als een goed gemend vierspan. Met dit stel zullen we zeker de zeerovers overwinnen.

Toch staan ze allemaal suf voor zich uit.

Allen behalve nummer zestig.

Wat weet je van hem?

Hortator: Hij is de beste roeier heer.

Hij vroeg me slechts één heer

Of hij nu links, dan rechts mag zitten.

Arius: Hij gebruikt dus zijn hoofd en zit niet te pitten.

Hortator: Ook is hij schoon, zijn manieren fijn.

Arius: In dat opzicht is hij dus een Romein.

Stuur hem bij me in zijn vrije tijd.

(Hortator stuurt Juda)

Juda: De Hortator stuurde mij bij u Tribuun

Wat is er? Kan ik iets voor u doen?

Arius: Je bent de beste roeier zegt hij

Je bent je hersens nog niet kwijt.

Zeg mij hoe lang roei jij al mee?

Juda: Drie jaren, heer, ben ik op zee

Arrius: Jood ben je als ik mij niet vergis?

(Juda knikt)

Ik had een vriend die gestorven is

Zijn naam was Hur, een vorst en koopman

(Juda schrikt)

Zeg mij uit welke stand kom jij dan?

Juda: Heer ik ben slaaf, mijn vader niet

Mijn naam is Juda, zoon van Hur

Arrius: Maar dan ben jij heb ik gehoord

Schuldig aan een poging tot moord.

Juda: Ik ben onschuldig heb het huwaad niet gedaan

Arrius: Heb jij een proces gehad, een verhoor ondergaan?

Juda: Nee zonder te vragen wat er is gebeurd,
hebben ze ons van ons huis weggesleurd

We stonden te kijken een steen viel omlaag

Ik wilde hem grijpen maar was niet te traag.

Arrius: Wat zou je doen als je de vrijheid kreeg?

Juda: Heer u spot?

Arrius: Nee, ik meen wat ik zeg.

Juda: Eerst zou ik mijn moorder en zusje opsporen

Daan als de God mijn gebed wil verhoren,

Word ik soldaat in 't Romeinse leger.

Arrius: Ga nu terug naar je plaats. Je bent nu nog mijn knecht

Ik zal onderzoeken wat je mij hebt gezegd.

Wacht: Vijand in zicht!

Arrius: Verhoog de snelheid, loei de roeiers

Behalve nummer zestig.

Voorraizer: Toen werd er gevochten een bloedige strijd
 Veel mannen zochten hun leven kwijt
 Plotseling brak het galeischip in twee
 Nam slaaf en Romein naar de bodem mee,
 Behalve één wie drijft daar nog rond?

Scène 5 (Juda op een drijvend stuk hout)

Juda: Het schip is vergaan, maar ik was niet gebonden.
 Wat goed dat ik dit stuk hout heb gevonden.
 Heb dank o God dat jij mij hebt beschermd.
 Daar zie ik een helm, wie is dat die zo ploeterde en leent?
 (Hij helpt de man op de plank naast hem.)

Arrius Quintus!

Arrius: Ben jij het Juda? Heb jij mij gered?
 De goden zij dank voor deze man en zijn plank!
 Mier neem deze ring van een Rijke Romein.
 Nooit zal jij van Romeinen een slaaf nog zijn.

Juda: Daar komt een galei heer.

Arrius: Is het vijand of vriend?

Juda: Dat kan ik van deze afstand niet zien.

Arrius: Beloof me.

Juda: Wat? anders kan ik niet beloven.

Arrius: Dood mij als het schip van de vijand is.

Juda: Nooit heer, nooit zal ik een man zomaar doden.

Arrius: Beloof me. Ik smeek je. Anders zal de vijand het doen.

Juda: Ik kan niet, maar het schip is Romeins. Geloofd zij God.

Arrius: Heb dank o Goden huister, voortaan zal jij mijn pleegzoon zijn.
 De beste opleiding wordt je geboden.
 Geen mens zal weten dat je slaaf bent geweest.
 Het zij zo. Heb daarom verder geen vrees.

Scène 6 (In het huus van Simonides)

Esther: Vader hoe kom je aan al onze rijkdom?

Simonides: lief kind, waarom vraag je me daarom?

Esther: Eens was het anders. Ik herinner zo iets.

Sim: Ja acht jaar geleden hadden we niets.

Alles, wij ook, was best van een ander.

Esther: Hoe kwam dat? Hoe is dat zo snel veranderd?

Sim: Het noodlot greep in, onze meester ging dood.

Mijn verdriet om Vorst Thur, onze meester was groot.

Daarna ging de rest van de familie ten onder.

Als ze nog leven, is het een wonder.

Weggevoerd zonder proces, beschuldigd van moord.

Ze zijn daarna nooit meer gezien of gehoord.

Esther: En welke schuld heeft dat op zijn geweten?

Sim: Dat is onverschuldigd voor zover ik kan weten.

Hij heeft om het geld mij toen ook nog gebruikt.

Esther: Als ik daar weer aam dien, begint mijn bloed weer te koken.

Sim: Ach Esther hoe kom je als meisje zo praten.

Je lijkt haast wel een van die brute soldaten.

Bediende: Er is een bezoeker heer.

Sim: haat hem binnen hoe is zijn naam?

Bediende: Onbekend maar hij leedert zich voornaam.

(Ze buigen begroetend als Juda binnen komt)

Juda: Bent u Simonides de koopman?

(Simonides knikt)

Dan hoop ik dat u mij helpen kan.

Sim: Daar ben ik gaarne toe bereid.

Als u mij eerst zegt wie gij zijt.

Juda: Juda Ben Thur zoon van Jthamar.

(Simonides en Esther schikken)

Sim: Vergeef mij ik raakte even in de war.

Twee mensen zijn er slechts op aarde

Nam wie ik maar houd dan van mijzelf

Dat zijn Thamas en mijn dochter

Bewijs mij, dat u bent wie u zegt.

Juda: Dat kan ik helaas slecht.

Vergeef mij dat ik kwam.

Ik kwam niet om mijn bezit te eisen

Ik hoopte dat u mij kon wijzen

Waar mijn moeder en zusje zijn (Esther reikt hem een beker

Dank u voor de wijn. wijn)

Wat is er met hem gebeurd

Nadat we uit ons huis zijn gesterd.

Maar goed ik zal verder niet blijven.

Ga rustig voort met handel drijven

Ik heeft mij niets daarvan te geven

Want Quintus Arrius na zijn leven

hiet mij al zijn rijkdom na (Buigt en verdwijnt)

(Simonides belt en Malluch komt op)

Sim: Volg de gast die het huis niet verliet

En vertel mij over alles wat je van hem ziet

Maar laat hem niet weten, dat je bij mij hoort

Ga na of hij goed is, zo goed als zijn woord.

(Malluch buigt en knikt en gaat af.)

(Esther kijkt haar vader bedroefd aan en legt een hand op zijn schouder)

Sim: Zeg mij kind wat drukt op je hart.

Esther: Het verhaal van die man vervult mij met smart.

Sim: Je geloofst hem vertrouwt hem alleen op zijn woord?

Esther: Ja vader alles wat ik nu heb gehoord.

Sim: En daarna heb je gelijk mijn kind.

Nu zullen wij zien wat Malluch van hem vindt.

Scène 7

Juda: Wat een geluk dat ik U heb gevonden

Als gids in deze onbekende stad.

Zoveel dingen waarover ik mij verwonder

Ik dacht eerst „Na Rome is alles een gat.“

Malluch: U kleedt zich als Jood en is toch Romein?

Juda: O nee, als dat zo was zou ik hier niet zijn.

Den rocht ik nu aan het front tegen Partien

Nee ik ben Jood en het lot dat mij tarte

Beengt mij weer terug naar mijn vaderland.

Maar wat gebeurt daar wat is daar aan de haal

(Mensen staan te kijken op een tribune)

Malluch: Paardenrennen Er wordt getraind voor de wedstrijd.

(Ze gaan naar binnen.) Kom laten wij kijken.

Juda: Tjonge daar gaat een prachtig span

O nee! Kijk die Romein eens slaan!

Hij kan de paarden heel niet aan!

De teugels raken in de war!

Nee werkelijk, dit is te bar!

Nog nooit heb ik zo'n barbaar gezien.

Sjeik: Mijn bloedjes! mijn engeltjes! Reel ze dan toch!

(gaat door met jammeren)

Malluch: De paarden zijn van Sjeik Hderim

Sjeik: Mijn kinderen, mijn duifjes vervloekte Romein!

Nooit zal zo'n barbaar meer hun menner zijn!

Malluch: Hij is een van de rijksten van de streek.

Bezit een Palmbos rondom een kreek.

Juda: En daar, wie is dat? Ook dat is een Romein.

Zo nobel en fier. Hoor het volk nu eens juichen.

Malluch: Die Romein is als winnaar voorbestemd.

Zijn naam is

Juda: Messala! Ik heb hem herkend.

Kom laten wij gaan naar zijn schank kan ik niet hij

Ik hyle nog liever naar stinkende lijk.

(Malluch kijkt verwonderd)

Sjeik: Wie rijdt er mijn vierspan mijn noble paarden

Ze zijn in de strijd van onschatbare waarde

Wie wordt er Sjeik Idcirus kampioen?

Kom naar mijn tenten een kus zal ik doen.

Juda: Kom Malluch. Ik krijg een uitstekend idee.

Ik rijd naar Sjeik Idcirus. Rijd u met mij mee?

Malluch: Natuurlijk maar zeg mij, wat is uw plan?

Juda: Ik rijd mee in de wedstrijd en als het lukt dan

versla ik Messala.

Malluch: Maar die is zo goed

Wat oedel hij dat je hem zo haten moet?

Juda: Kan een man zijn moeder vergeten?

Malluch: Nooit, zoals de wet aan Mozes ons zegt.

Juda: Wel weet dat Messala mijn moeder, mijn zusje

Mijzelf zonder recht in't verdief heeft gestort.

Malluch: Nu begrijp ik uw woede en haat voor hem.

En helpen zal ik kom de weg is niet kort.

(bij sjeik Ilderim)

Sjeik : Welkom Malluch, wat voert je tot mij?

Malluch: Deze man hier. Ik ken zijn naam niet. Jood van geboorte pleegzoon van een Romein.

Maar voor geen Romein zal hij vriendelijk zijn.

Sjeik : Dan is hij welkom. En wat is Uw doel?

U komt hier niet zomaar, zo zegt mijn gevoel.

Juda : Dank U heer, Uw gevoel heeft U niet bedrogen.

Zou ik op de wedren Uw span leiden mogen?

De keizer in Rome bood mij eens zijn paarden

Ik weet ze te leiden, ik schat ze naar waarde.

Uw dieren zijn de mooiste die ik ooit zag.

Het zal een eer zijn als ik ze in de strijd voeren mag.

Sjeik : Mijn vriend, als je bent zoals je je voordoet,

Dan verdragen mijn duifjes je zeker goed.

Kom mee naar hun tent.

Malluch: Heer ik moet terug naar de stad, naar mijn huis.

Sjeik : Groet Simonides van mij en wel thuis.

Juda : Simonides? Ken je die dan mijn vriend?

Malluch: Jazeker. Wij hebben samen al veel geld verdiend.

Tot ziens! Ik kom spoedig weer hier.

9^e scene

Terug in de tent. Balthazar is op bezoek.

Sjeik : Mijn schoonheden waren je zeer goed gezind.

Ik vermoed dat je wel een methode vindt

Om ze goed in de wedstrijd te leiden.

Morgen mag je al met ze gaan rijden. (Juda is blij)

Welaan daar is mijn vriend Balthazar!

Het is lang geleden dat ik u zag.

Balthaz: Zo is het. Het was in de tijd van Augustus,

De Koning van Israel was net geboren.

Nu kom ik om nog eens van hem te horen.

Juda : Wat zegt u? Een Koning? Wie kan dat dan wezen?

Balthaz: Hij zal heel de mensheid van zonden genezen.

Juda : Zal dan Judea toch worden bevrijd?

Hij zal al een man zijn in deze tijd.

Balthaz: De Messias zo wordt Hij door profeten genoemd.

Nooit wordt Hij als wereldlijk Koning geroemd.

Een Hemelse Koning, een Verlosser zal Hij zijn!

Juda : Zeker! Hij verlost ons van elke romein
Ik zal zorgen dat er een leger is
Om te helpen als zijn tijd gekomen is.

(Balthasar schudt zijn hoofd)

Sjeik : Ik zal met mijn macht je zoveel mogelijk bijstaan. (~~Juda af~~)

Maar kijk daar komt een boodschapper aan.

Boodsch: Mijn heer Simonides laat U groeten
en bericht: Wij zullen onze wacht verscherpen moeten.
Maxentius komt in het land om te strijden
tegen de Parthen. Wij moeten vermijden
dat brieven en boodschappen hun doelen bereiken.

Sjeik : Dank Simonides voor dit bericht
We maken ons verspiedersnet extra dicht.
Met een strijd en een wedren voor ogen
Zullen de Romeinse bezetters pogen
Hun feest nog extra te verrijken
Door met rijke gevangenen te gaan prijken.
(tot de hoofdman)
Stuur het dubbele aantal verspieders op de wegen.

Boodsch: Ik heb U nog iets van mijn boodschap verzwegen.
Mijn Heer schat Uw jonge gast zeer hoog.
Hij is de blijdschap van zijn oog.
Zo eert hem als een goede vriend
Hij heeft Uw eer zeker verdiend.

Sjeik : Breng hem zijn eigen boodschap weer
Ik vind hetzelfde als Uw Heer.

Koor : De dagen gaan voorbij met werken
Om het span voor de ruwe strijd te sterken.
Dan komt Malluch met een brief.

10-de scene

Malluch: Ach beste Sjeik het waar mij lief
Als U dit nu onmiddellijk las.

Sjeik : Wat nu mijn Malluch, waarom zo'n haast.
Kijk naar mijn menner en wees verbaasd
Zo goed als hij de paarden kent.
Er is geeneen die zo goed ment.

Malluch: Nee nee dit heeft de grootste spoed.

Sjeik : Al goed vriend Malluch, 't is al goed. (leest de brief)
Men wil zich tegen mij gaan keren
Door met tien maal tienduizend speren
Mij naar het circus in Rome te leiden

Sjeik : Alwaar ik met een leeuw moet strijden.
 Messala en Valerius Gratus
 Ze moeten toch weten wie hun de baas is.
 Wat een waanzinnig maar gevaarlijk plan.
 Misschien komen daar narigheden van.
 En van mijn vriend, die goede menner
 Blijkt dat zij hem ook al kennen.
 De zoon van Arrius Quintus Romein
 Blijkt Juda Ben Hur, een vorst te zijn.
 Ik zal mij snel naar Simonides spoeden.

Malluch: Wees voorzichtig Heer, dat God U behoede.

(later)

Malluch: Vriend kom met mij naar de stad.

Juda : Liever bleef ik bij de paarden, waarom is dat?

Malluch: Vraag niet maar kom snel.

Juda : Jouw vraag is mij bevel.

Malluch: Kies dan een snel ros, dan rijden wij er nu op los.

11-de scene

(In de stad bij Simonides. Ilderim en Esther)

Sim. : Daar zijn ze, ik hoor paardevoeten.
 We zullen niet langer wachten moeten.
 Help mij overeind dan
 / Zodat ik mijn diensten aanbieden kan.
 (Juda en Malluch komen binnen)
 Wees welkom mijn meester
 Geliefde zoon van Hur.

Juda : (Hij helpt Simonides terug in zijn stoel)
 Simonides de vrede Gods zij met U en Uw Esther

Sim. : Nu is het uur gekomen
 . Waarvan ik jaren slechts kon dromen.
 Esther breng de rollen
 Jaren heb ik bijgehouden
 Hoe de zaken zijn gegaan.
 Want ik wist dat eens een zoon
 Van vorst Hur voor mij kon staan.
 Zie hier een overzicht van
 Uw vermogen en bezit aan slaven.
 Van geld en huizen, schepen in de haven.
 (Juda aarzelt, kijkt hulpzoekend om zich heen)
 Als getuige is hier Sjeik Ilderim
 Hij kent Uw lot en is Uw vriend.
 Laat U door hem dus niet weerhouden.

12

Juda : Reeds kende ik zijn vriendschap en zijn trouw
 Dat deed mij ook niet wachten
 Het komt allemaal te snel.

Sim. .: Laat mij het zelf dan lezen.
 U behoren toe 673 talenten
 Aan schepen, kamelen en paarden
 Aan huizen en aan handelswaaren
 Dit maakt U tot een van de rijksten
 Die hier leven op deze aarde.

Juda : Mijn God, U zij duizendmaal dank
 Dat U mij geen moment heeft verlaten.
 Al het goed dat ik nu bezit
 Is meer dan wij ooit bezaten.
 Maar Simonides Uw trouw vraagt beloning.
 Als ik dan de macht heb van een koning
 Dan wil ik al wat U net hebt beschreven
 Nu meteen aan U teruggeven.

Sim. . : Lees dit hardop dan zullen we weten
 Waarom ik niet eigenaar van dit alles mag heten.

Juda : Lijfeigene voor het leven.
 Door Simonides beschreven:
 Amrah-huisbewaarster te Jeruzalem
 Simonides-rentmeester te Antrochië
 Esther-dochter van de rentmeester.
 Maar ook de vrijheid kan ik jullie geven.
 En dat zal ik doen bij mijn leven.

Sim. : Dat is onmogelijk door de wet.

Juda : Als dat zo is dan opgelet,
 Ik zal U vrijwillig met mijn diensten bijstaan
 Wat U op papier bent, zal ik zijn door de daad
 Ik sta U ten dienste en de Judesche staat.

Sim. : Laat mij dan Uw gelden beheren
 Zo zal het lot volledig ten goede keren.

Juda : Als dan de nieuwe koning komt
 Waarvan de vorst Balthasar heeft gesproken
 Heb ik met behulp van mijn geld en rijkdom
 Een heel aantal legioenen gevormd.
 En staat de weg naar de vrijheid open.!

Sim. : Kom laat ons naar de eetzaal gaan
 Een bediende kondigde de maaltijd aan.

12-de scene

Koor : De dag van de wedren is aangebroken
 Er is door veel mensen over gesproken.
 Weddenschappen werden aangegaan
 Messala gaf zelfs al zijn geld daaraan.
 Als hij verliest, is hij verloren.
 Hoe het afloopt, zullen we snel horen.

(op de tribune komen Ilderimm, Simonides, Balthasar, Malluch en Esther. Verder zitten er romeinen) (een man zet 5 vissen neer)

Esther : Waarom staan daar die 5 vissen ?

Sim. : Voor elke ronde staat er een zodat we geen ronde missen.
 Daar komen de paarden en wagens kind.

Esther : Waarom rijden ze zo, is de strijd al begonnen ?

Sim. : Nee mijn dochter, dit is de strijd om
 Wie er straks in de binnenbaan rijdt.

Sjeik : Oei kijk de Athener gaat onderuit
 En kijk eens hoe Messala vooruit spuit
 Waar blijft mijn menner? ai helemaal buiten
 Naar de overwinning kunnen we fluiten.

Balth. : Wacht rustig af vriend, geen paniek
 Dit is vast een deel van zijn taktiek.

Malluch: Daar gaan ze nu zijn ze aan 't begin,
 Kijk Juda haalt Messala in.

Sim. : Nee toch niet, hij gaat naast hem rijden
 Ze rijden voorop met z'n beiden.

Sjeik : Maar wat is dat Messala schavuit
 Hij haalt zijn zweep naar mijn duifjes uit.

Balth. : Maar de verwarring duurt niet lang
 Juda heeft ze alweer in bedwang.

Esther : Wat staat hij stevig die fiere man
 Het is wel duidelijk dat hij het goed kan.

Malluch: De derde ronde is aangebroken
 Nu rijdt Messala echt voorop.
 Kom Romeinen mijn bloed gaat koken
 Wie zet er nog eens een weddenschap op ?

Esther : Kom Juda, haal die Romein toch in !

Sim. : 't Gaat allemaal goed, let maar op m'n kind.

Malluch: Wie zet er in voor de laatste ronde ?
 De Jood gaat winnen, tien tegen een.

1/2 Romein : Ik zet in. Van Messala wint er geen.

2: Romein : Dat zou ik niet zeggen zijn paarden zijn moe.
 Ze zijn aan hun laatste reserves toe.
 En kijk die van de jood eens
 Zo fris als een hoentje.

Sin. : De laatste bocht, nu komt het er op aan,
 Zie Juda eens gebogen staan.

Sjeik : Nu laat hij zien hoe je paarden moet mennen,
 Kijk eens hoe hij ze laat rennen.

Esther : Hij snijdt Messala de pas nog af.

Sin. : O hemel, nu krijgt de romein zijn straf. .
 De wagen slaat om en hijzelf ligt eronder,
 Als hij dat overleeft , is het zeker een wonder.
 Nu dendert een ander er nog overheen.

Esther : En Juda wint!

Malluch: Juda is nummer één!
 Geen romein die nu nog met Messala dweept.
 Hij sloeg immers zelf Juda's span met zijn zweep.

Balth. : Dat kunnen zelfs Romeinse ogen
 In een eerlijke wedstrijd niet gedogen.

Sjeik : Kom laten we gaan, het is mooi geweest,
 Voor Juda Ben Hur vierden wij een groot feest.

Koor : Aan het einde van het feest
 Dat men vierde na de race
 Kreeg de held Ben Hur een brief
 Een jonge vrouw had hem zo lief.
 Of hij in haar paleis wou komen.
 Na een nacht vol mooie dromen
 Spoedde hij zich naar haar huis
 Maar het bleek al gauw niet pluis.

13-de scene

(Juda in een grote lege zaal. 1 rustbank en wat kostbaarheden)

Juda : Wat duurt het lang, waar blijft die vrouw?
 Ik denk niet dat ik dit vertrouw.
 Ik ga maar weer. De deur is dicht!
 O God, waar ben ik voor gezwicht?
 Dit is een val, men wil mij doden
 Voorzichtigheid is hier geboden.
 Voetstappen hoor ik, daar komen ze aan
 Twee Gladiatoren , ik zie ze daar staan.
 Maar een van hen heb ik heel goed gekend
 Aan zijn slagen en grepen ben ik gewend.
 Ik heb zelf van hem geleerd
 Hoe men zich het best verweert.

(treedt achter de pilaar vandaan)

Thord : Wat nu jij lafaard, ben je bang voor de dood?
Juda : Nee voorzichtigheid was het die mij dit gebod.
Wel Thord de Noorman, ken je mij nog?

Thord : Jouw kennen, welnee dan wist ik dat toch.

Juda : Ik was jouw leerling in het circus in Rome.

Thord : Jij mijn leerling? Ik ben hier gekomen
Om een Jood te doden, die wonen daar niet.

Juda : 't Is goed, geloof niet voordat je het ziet.
Laat mij eerst met je makker strijden
Kijk toe wie de beste is van ons beiden.

(makker knikt Thord toe)

Thord : Mij best, ik zal hier liggen kijken
Of je goed bent, zal spoedig blijken.

(Ze vechten. Juda slaat na een schijnbeweging de Gladiator met een
klap neer)

Thord : Bij Thor, waar heb je dat geleerd?
Je hebt je met mijn slag verweerd.

Juda : Ken je Arrius Quintus de Romein?

Thord : Hij was de schutspatroon van mij.

Juda : Ik ben zijn zoon, jouw leerling.

Thord : Nu zie ik het, bijna had ik je gedood.
Als vechter in't circus was je zeer groot.
Daarom leerde ik je mijn slag.
Dat ik je nu weerzie op deze dag.

Juda : Wie gaf je opdracht om mij te doden?
En hoeveel heeft hij je geboden.

Thord : Duizend sestertien bood mij Messala

Juda : Die geef ik je ook en nog drieduizend daarna.
Als je wilt doen wat ik je vraag.

Thord : Bij Thor, zoiets doe ik maar al te graag.
Wanneer en hoe langzaam zal ik hem kelen?

Juda : Nee, niet doden, dat wil ik niet bevelen.
Vertel hem alleen dat je mij hebt gedood.

Thord : Maar dat is nog beter, ~~doot~~ het geld dat jij bood,
Heb ik nu genoeg om een kroeg te beginnen
Dicht bij het circus. En loop jij er binnen
Dan zal ik de beste wijn voor je halen
Al moest ik de Keizer er zelf voor betalen.

Juda : Geweldig Thord, trek hem nu mijn kleren aan
Dan zal ik met jou in zijn kleed naar buiten gaan.

14-de scene

Koor : Aan de rand van de woestijn dicht bij de Jordaan
 Zien we Juda Ben Hur en Balthasar staan.

Juda : Is hier nu de Koning waarvan Gij hebt gesproken?
 Is dat zijn profeet, die de Koning zal dopen?

Balth. : Kijk en wacht en heb geduld. (de profeet doopt Jezus, Balthasar
 zinkt op de knieen)

Balth. : Zie de tijd is vervuld.

Juda : Zijn gezicht, zijn ogen, wat een liefde en zachtheid.
 Hij is het waard dat ik voor hem strjd. (Jezus komt aanlopen
 en loopt hem voorbij. Bij Balthasar blijft hij staan, maakt een
 zegenend gebaar en loopt door)
 Mijn Koning, waarom loopt gij mij voorbij
 En Balthasar, Hem zegent Hij.
 Ziet Hij niet dat ik voor Hem zal vechten,
 Is Hij dan toch geen Koning, geen echte ?

Balth. : Juda help me, ik voel me wegzinken,
 Breng me naar de schaduw en geef me te drinken.
 Ik zal rustig sterven na deze dag
 Nu ik de Verlosser der mensen zag.

15-de scene

Koor : Luister nu naar het verhaal
 Van de moeder en haar dochter.
 Droevig is hun bitter lot
 Weggesloten in een kerker
 Waarvan het bestaan vergeten is.
 Ellendig, stinkend, vies, verrot
 Na 8 jaar zijn ze gevonden
 Onherkenbaar door hun wonden,
 Door melaatsheid aangetast.
 Maar hun wil en geest nog vast.
 Daardoor zijn ze nog in leven
 Hun wordt de vrijheid weergegeven,
 Door de rechtvaardige Pilatus
 Opvolger van Valerius Gratus.
 Amrah hoorde van't geval
 En ging ze zoeken, overal.
 Juda had ze alweer ontmoet
 Nu nog de vrouwen, dan kwam alles weer goed.
 Wachten ging ze bij de bron
 Waar je melaatsen ontmoeten kon.

(Amrah bij de bron. Twee melaatsen komen dichterbij)

Amrah : Eindelijk zie ik twee vrouwen komen

Ach hoe vreeslijk zien ze er uit.

Is dit nu het moment van mijn dromen?

Tirza en moeder: Ga weg! Blijf daar! Wij zijn onrein!

Amrah : Oh, hoe graag zou ik bij U zijn.

Mijn meesteres en Tirza kind

Wat ben ik blij dat ik U vind.

Moeder : Amrah ben jij het? Geloofd zij de Heer !

Wat weet je van Juda ? Zag je hem ooit weer ?

Amrah : Ja vrouwe, hij leeft, is sterk en gezond.

Moeder : Oh Amrah, vertel hem niet dat je ons vond.

Anders komt hij en wordt ook besmet.

Wij zijn dankbaar als jij voedsel neerzet

Ons lijden is niet meer van lange duur.

Amrah : Ik zal komen altijd op ditzelfde uur.

16-de scene

Koor : Drie jaren zijn alweer voorbij

Juda volgde zijn Koning, veel wonderen zag hij.

Met hulp van Simonides en de sjeik

Vormde Juda drie legioenen.

Nu naderen zij Jeruzalem

Steeds ongemerkt beschermen zij hem

Die ze als Koning willen benoemen.

Amrah hoorde hoe Hij mensen had genezen

En ging naar haar vrouwen zonder vrezen

Kom, zei zij, Ga mee naar Jeruzalem

Daar komt Hij en vraag Hem

Of Hij U wil genezen".

Zo gingen zij op pad en kwamen bij de weg

Waarlangs hij aankwam, zittend op een ezel.

Juda en zijn mannen volgden Hem.

(Veel mensen. Tirza en moeder roepen van een afstand. Worden niet gehoord)

Moeder : Meester, Meester U kunt ons genezen !

Tirza : Meester, hoor onze gebeden !

Volk : Hosanna, Hosanna de Koning komt.

Davids zoon bestijgt zijn troon.

(moeder en Tirza gaan naar voren. Mensen deinzen achteruit)

Moeder : Meester, red ons, U kunt ons genezen.

Volk : Ga weg ! Hoe durven jullie dicht bij ons te wezen !

Jezus : Vrouw, gelooft U wat gij zegt.

Moeder : Heer U bent de Verlosser. Gij hoeft slechts te spreken.
 Jezus : Ik wil het, wordt rein...(legt hun de hand op, hun
 mantels vallen af. Ze zijn weer mooi en jong)
 (Juda staat op afstand te kijken, Amrah komt dichterbij)
 Juda : Amrah, jij hier ?
 Amrah : Ja Heer, kijk wie hier zijn.
 Juda : Moeder, Tirza, jullie zijn weer rein.
 Moeder : Door de Heer van Leven en Liefde.
 Juda : Morgen moet je je aan de priesters vertonen,
 Vandaag kom je in mijn tent wonen.
 Dan vertellen we over ons leven
 O, dat God ons elkaar terug heeft gegeven.

17-de scene

Juda : Oh Balthasar, hebt Gij dan toch gelijk
 Was hij geen Koning voor een aards koninkrijk ?
 Moeder, Hij is gekruisigd
 De Koning die U genas
 Was het toch Hemelse Vrede
 Die ik uit Zijn ogen las ?
 Moeder : Ik denk dat de oude man wijzer
 was dan jij ooit hebt vermoed
 Zijn ogen spraken van vrede
 Zijn hart was niet anders dan goed.
 Je moet gaan naar je helpers en vrienden
 En vertellen wat hier is geschied.
 Het is beter om snel te handelen
 Ook al heb je nog zoveel verdriet.
 Koor : Dus ging Juda en bracht hun de boodschap
 Dat zijn leger niets had gedaan.
 Voor hen allen was het een harde klap
 Hun hoop was ten onder gegaan.
 Kort daarna trouwden Juda en Esther
 We zien hun na jaren weer terug.

18-de scene

(Esther zit te naaien, Juda schrijft, Simonides is er ook,
 een boodschapper komt binnen)
 Boodsch: Dit werd door een bode gebracht
 Er wordt niet op antwoord gewacht.

Juda : (leest) Ik, Ilderim, zoon van Ilderim
 Aan Juda zoon van Hur,
 Mijn vader, Uw vriend is overleden
 Hij laat U het palmbos na
 Hij heeft veel van U gehouden
 Vandaar dat ook ik erop sta om zijn laatste wil
 te eerbiedigen.
 Mijn Esther, wat zeg je me daarvan.

Esther : Ik kan het haast niet geloven.

Juda : En gij Simonides, U kijkt zo donker.

Sim. : Ja Juda, dit betekent nog meer goud geflonker.
 Wat heeft onze God daarmee bedoeld
 Dat Hij ons met rijkdom overspoelt ?
 Berichten bereiken ons uit Rome
 Dat daar over de christenen ongeluk is gekomen.
 Zij hebben dringend een schuilplaats nodig,
 En voor ons is al dat geld overbodig.

Juda : Ik begrijp het, ik zal naar Rome reizen
 En de christenen daar een schuilplaats wijzen
 Waar Nero ze niet achtervolgen kan.

Esther : Ken jij zo'n plaats, waar is die dan ?

Juda : Het zijn de ondergrondse gewelven
 Waar mensen nog hun graven delven.
 De catacomben van de doden
 Hebben al vaker een toevlucht geboden.
 Die zullen we met ons geld uit kunnen breiden
 En christenen een samenkomstplaats bereiden.

(Malluch komt binnen)Malluch reis je met me mee ?

Malluch: Zeker, tot ver over zee.

Juda : En Esther, wil je nu mee naar Rome gaan ?

Esther : Van harte neem ik die uitnodiging aan.
 Als christenen moeten wij voor anderen leven
 En ieder zoveel mogelijk liefde geven.
 De Koning die voor ons gestorven is
 En opstond uit de dood
 Zijn Rijk is voor alle mensen
 Het is oneindig groot.