

# Christoforus

2e klas

Noor C.L. Roes  
Gaarden 30  
7607 MJ Almelo

## CHRISTOFORUS

Allen Hij is een man, zo groot en sterk  
in staat tot 't allerzwaarste werk.  
Wat zal hij doen gaan in zijn leven,  
om aan die krachten zin te geven?

Offerus Ik wil trekken door de landen  
ik wil werken met mijn handen  
Maar wie is mijn krachten waard?  
wie is 't machtigste op aard?

Man Sterke man, er is een vorst  
geen is machtiger dan hij.  
Hij regeert zovele oorden,  
van het zuiden naar het noorden.  
Ga hem zoeken, 't staat u vrij.

Allen Zo gaat Offerus op zoek  
naar de vorst zo groot en machtig.

Offerus Koning, ik ben groot en sterk,  
neem mij aan voor al uw werk.

Koning Goed, mijn vriend, treed hier dan binnen,  
Nu meteen kunt ge beginnen.-

Allen Na verloop van lange tijd  
kwam een speelman aan het hof.  
Vrolijk zong hij al zijn liedjes  
en hij bracht de koning lof.  
Hij vertelde ook verhalen. -

De koning werd een beetje bleek  
en hij maakte toen een teken.  
Was hij bang, zoals het leek?

Offerus Koning, mag ik u wat vragen?  
Waarom maakt u dat gebaar?

Koning Luister vriend, wat ik u ga zeggen.  
Wat ik zeg, neem dat voor waar.

De speelman sprak over de duivel  
en die heeft een grote kracht.  
Zegen ik mij met dit teken,  
dan kom ik niet in zijn macht.

Offerus U bent dus bang voor de duivel.  
Dan ga ik bij u vandaan  
en de duivel zal ik dienen.  
Waarlijk koning, ik moet gaan.  
Want als u de duivel vrees  
ben u de machtigste niet geweest.

Allen Zo trok Offerus door de landen  
op zoek naar werken voor zijn handen.  
Maar wie is zijn krachten waard?  
Wie is 't machtigste op aard?

Duivel Wie zoekt gij, mijn waarde?

Offerus De machtigste op aarde.  
De koning liet blijken de duivel te vrezen,  
dus wil ik de duivel zijn dienaar wezen.

Duivel Dan heb je gevonden die je zoekt,  
want ik ben de duivel, volg mij op mijn tocht.

Allen Ze reden tezamen over de straat.  
Snel reden zij, want het was al zo laat.  
Eensklaps wendde de duivel zijn ros  
en nam een andere weg door het bos.

Offerus Waarom neemt u plotseling dit kronkelpad,  
terwijl u daarnet nog een goede weg had?

Allen De duivel zweeg en zei geen woord  
en Offerus reed naast hem voort.

Offerus Ik wil de waarheid horen!

Duivel Welnu, ik ben verloren. -  
Heb jij dat kruis dan niet zien staan,  
Waarvoor ik op de vlucht moest slaan?  
Het kruis waaraan de Christus hangt.

O, welk een angst mij weer bevangt.

Offerus Is hij dan machtiger dan u?  
Dan ga ik weg van hier. En nu  
zal ik de Christus zoeken.  
Hem wil ik dienen heel mijn leven  
Hem mijn kracht en werk steeds geven.

Allen Offerus was weer alleen  
en hij trok door bos en heide  
over akkers, over weiden.  
Maar hem helpen kon hem geen.  
Hij is een man, zo groot en sterk  
in staat tot 't allerzwaarste werk.  
Christus zoekt hij heel zijn leven  
om aan Hem zijn kracht te geven.

Offerus Mag ik hier een beetje rusten?  
Ik heb honger en ook dorst.  
En kunt u mij soms ook zeggen  
waar ik vind de wereldvorst?  
'k Zoek de Christus, 'k wil Hem dienen.  
Maar soms ben ik wel eens bang,  
dat ik Hem nooit meer zal vinden,  
want ik zoek Hem al zo lang.

Allen De kluizenaar, al oud en wijs  
begon met Offerus te praten  
over Christus' macht en liefde.  
Offerus was aan het eind van zijn reis.

Offerus Hem wil ik dienen, hoe word ik zijn vrind?

Kluizenaar Ga bidden en vasten en waken, mijn kind.

Offerus Ik weet niet hoe ik bidden moet,  
en waken kan ik niet zo goed,  
en vasten vind ik veel te naar,  
maar werken is mij nooit te zwaar.

Kluizenaar Mijn zoon, dan ligt je taak dichtbij.  
Kom hier en luister goed naar mij.  
Zie je daarginder de rivier?  
Ga iedereen die het zal vragen

over 't woeste water dragen.  
Want jij bent groot en jij bent sterk,  
dus volbreng dit zware werk.

Allen        Hij bouwde een eenvoudige hut.  
Daar woonde hij heel alleen.  
Hij deed zijn werk bij dag en bij nacht,  
gelukkig als hij was er geen.  
een stevige boomstam is zijn staf  
en roept iemand hem, hij loopt op een draf.

Klant 1     Offerus, Offerus, kom je me halen?

Klant 2     Offerus, breng je mij eventjes terug?

Klant 3     Offerus, zul je me heel goed vasthouden?

Klant 4     Offerus, draag je me weer op je rug?

Allen        Maar toen kwam die wondernacht,  
die hem heel zijn leven  
als hoogtepunt van zijn bestaan  
voorgoed is bijgebleven.  
Hij sliep, hij had een drukke dag.  
Zijn slaap werd plots verstoord...  
Hij zat opeens rechtop in bed -

Offerus     Heb ik het goed gehoord?

Kind        Offerus, wil je me komen halen?

Allen        Hij stond op, ging zonder dralen.  
Maar hij zag niemand en ging weer naar binnen  
om zijn nachtrust opnieuw te beginnen.

Kind        Offerus, Offerus, zet je mij over?

Offerus     Ik snap er niets van, het lijkt wel getover!

Allen        Weer ging hij terug en hij sliep al snel,  
maar toen hoorde hij het wel.

Kind        Offerus, zet je mij over

Offerus, ik ben hier  
Offerus, kom je me halen  
aan deze kant van de rivier?

Offerus Kom maar kind, hup op mijn rug.  
Snel draag ik je veilig terug.

Allen Hij is groot en hij is sterk,  
graag doet hij het zwaarste werk.  
Maar wat is hier aan de hand?  
Komt hij nooit meer aan de overkant?

Offerus Kind, wat ben je zwaar, o Heer,  
ik kan werkelijk niet meer!  
't Is of ik de hele wereld draag.  
O, wat gaan mijn voeten traag.  
Help mij, kind, voordat wij zinken  
en beiden jammerlijk verdrinken!

Kind Neem mijn hand en vrees niet meer.  
Offerus, ik ben de Heer  
die jij zocht in heel je leven.  
Mij wilde je je krachten geven.  
Ja, je droeg de hele wereld  
en zijn schepper nog daarbij.  
Christoforus, je droeg mij!  
Drager van Christus zal zijn nu je naam  
Christo-forus heet je voortaan!

Plant je staf daar in je akker,  
morgen is hij groen en fris.  
Daaraan zul je altijd weten  
wie je Heer en Meester is.

Allen Daarop was het kind verdwenen  
Christoforus deed wat hij vroeg  
Toen hij 's morgens ontwaakte  
zag hij dat de staf bloemen droeg.

Hij is groot en hij is sterk.  
Hij volbracht het zwaarste werk.

EINDE