

DE EGEL EN DE HAAS

KLAS 1

Naar een sprookje van Grimm

(aanbevolen wordt om dit sprookje vooraf te lezen)

WIEL HUPPERETS
Maastrichtse Vrije School

KOOR: De boekweit stond in bloei.
De koolraap rijp op het veld.
In het gezin van de egel,
had de zondag zich gemeld.

EGELVROUW: Man, waar ga je naar toe?

EGELMAN: Ik ga naar het koolraapveld;
zien hoe het ermee is gesteld.

KOOR: Buiten gekomen is er nog een klant,
die zich spoedt naar het koolraapland.

De haas.

EGEL(MAN): Goedemorgen, heer Haas.

KOOR: De haas, voornaam
en gruwelijk hooghartig,
gaf geen acht op de groet,
maar sprak uit hoge moed:

HAAS: Hoe komt het dat jij hier al zo vroeg
in de morgen, veld en akker groet?

EGEL: Ik ben aan de wandel,
zoals u ziet.

HAAS: Nee toch, wel alle egelsnuiten,
kun jij je poten niet beter gebruiken?

KOOR: Dat ergerde de egel;
in zijn hart ontstond de wrevel.

EGEL: U verbeeldt zich zeker Heer,
dat u bent van hoger weerd?
Laat ons dan een wedstrijd houden,
wie de hoogste spoed kan houden.

HAAS: Om je dood te lachen, snuiterd.
Willen we wedden om duiten?
Welaan: een tientje van goud
en brandewijn waar ik van houd!

EGEL: Aangenomen heer Haas.
Doch eerst ga ik ontbijten,
dan ren ik als in geen tijden.

KOOR: De egel kwam thuis
en gelijk dacht de vrouw:
dit is niet plus.

EGELVROUW: O man je bent niet wijs,
een haas die rent gelijk een trein.
Hoe kun je met de haas een wedloop houden.
Heb jij wel verstand behouden?

KOOR: De egel verklaarde
dat de haas zou lopen in de ene voor,
de egel in de andere.
De vrouw zou zich verstoppen
en het haasje foppen
De vrouw zou roepen: Ik ben er al (Tot publiek:
Bij egel zien man en vrouw gelijk)
Zien wat dit brengen zal!

HAAS: Een twee drie, af!

KOOR: En stoof de landweg af
De egel liep drie stappen
begon naar adem al te happen
dook in de vore.

EGELVROUW: Ik ben er al.

HAAS: (geschrokken) Nog eens lopen, nu terug!

EGELMAN: Ik ben er al.

HAAS: (geschrokken) Nog eens lopen, nu terug!

(Dit herhaalt zich een aantal keren).

KOOR: De haas, doodmoe en uitgeput
stort ter aarde,
de hoogerwaarde
De egel en zijn vrouw
namen goud en wijn alras.
Wat waren ze in hun sas!

W. Hupperets
Maastricht
25-10-1994