

Marialegende "D E K E R S T R O O S .  
=====

F. de Beer.

Kerstspel voor de 2de klas

Maria  
Jozef  
1ste Engel  
3 engelen  
Arm meisje  
3 herders-Janus-Sтивен-Sander.  
1 burger  
Burgers.

De kompanij staat opgesteld als het doek opengaat.

Zij zingt: "Uit hun hoge Hemelwoning"

Bij het tweede "Gloria" komen Jozef en Maria uit de kompanij. Zij leggen het kindje in de kribbe en nemen plaats op hun krukje.

De herders komen uit de kompanij en gaan slapen.

Jozef en Maria, rechts, de herders links.

De engelen komen uit de kompanij en plaatsen zich achterde herders. De 1ste engel staat vooraan en zingt "Gloria in excelsis, Deo! De hele kompanij sluit aan met het aankondigingslied.

1ste Engel: Gloria in excelsis, Deo

Kompanij: Gij herders ontwake  
Gaaf weg uit de hei  
Een kind is geboren  
Een koning is hij.

Gloria in excelsis, Deo  
Zijn bed is de kribbe  
Zijn woning een stal  
Maria en Jozef  
Verwachten u al.

Gloria in excelsis, Deo  
Het ligt daar zo arm'lijk  
Maar stralend en schoon  
Het komt uit de hemel  
't Is Gods eigen Zoon.



De engelen komen weer- De Herders ontwaken.

Janus: Ik heb zo vreemd gedroomd vannacht.  
Van een engel die een boodschap bracht.

Steven: Die heb ik ook gezien.  
't Is dezelfde wel misschien.

Sander: Ook ik, ik had zo'n vreemde droom  
Ik hoorde zingen stil en vroom.

Janus: 't Is vreemd dat w'alle drie hetzelfde zagen  
Terwijl we hier te rusten lagen.

Steven: Heel de hemel was verlicht  
Oh, dat was een mooi gezicht.

Sander: Hij zei "Ontwaakt er is vannacht  
Een kind geboren dat op u wacht.

Janus: (aanvullend)  
Dat het kwam uit 't hemelal  
En ons de vrede brengen zal.

Steven: "Gods eigen zoon" zei d'engel mij  
En heel de hemel juichte toen hij 't zei.

Samen: De boodschap uit het hemelrijk  
Was voor ons alle drie gelijk.

Sander: Zie de nieuwe dag begint

Samen: Wij gaan naar 't goddelijk kind

De herders stappen achter elkaar op. Eerst Janus dan Steven  
gevolgd door Sander.

Janus: Zeg, Steven, 'k loop hier zo te denken  
Wat ik dat kindje wel moet schenken.

Steven: Wel, wij zijn wel arme klanten  
Maar 'k heb gedacht, ik geef mijn wollen wollen wollen.

Sander: Mijn vrouw heeft nog een schapenvacht  
ze is niet groot, maar warm en zacht.

Janus: Ik denk het kindje wol te geven  
dan kan zijn moeder een kleedje weven.

In 't voorbijwandelen krijgen ze van de engelen de wol en het  
schapenvacht.

Samen: Zie daar staat een oude stal

Janus: 'k Geloof beslist, wij zijn er al.

Steven: Broeders lief, is dat de woning  
Van Godszoon, een hemelkoning!

Sander: Wie van ons klopt aan de poort?  
Janus kom, doe gij het woord.

Steven: Janus trek niet zo'n gezicht  
Als oudste is het uwe plicht

Janus: Gij staat te bibberen van de schrik  
En wie moet 't vuile werk doen ? Ik!

Sander: Janus, hou nu op met kniezen  
Wij gaan nog door de kou bevriezen.

Janus klopt met zijn staf op de grond  
Jozef staat op en gaat naar de herders

Jozef: God zegent U vrienden, treed in de stal  
Dat gij zou komen, wisten wij . al.

Maria: Een engel heeft de boodschap gebracht  
En vertelde wat gebeurde vannacht.

3 Herders: Vader, mogen wij 't Godskind zien  
Wij zulke arme, eenvoudige liên!

Jozef: Jezus kwam op aarde voor iedereen,  
Rijk of arm, verschil is er geen.

De herders treden binnen en groeten.

Janus: Oh, wat is dat kindje mooi!

Steven: 't Heeft als deken maar wat hooi

Sander: Het lacht zo stralend en zo blij  
En 't is zo zielig arm als wij.

De Herders knielen.

3 Herders: Heer Jezus, wij zijn arme liên  
Maar dankbaar dat w'U mogen zien  
Aanvaard dat wat wij offreren  
Wat wij konden ontberen.

Janus: wat wol;

Steven: Mijn wanten,

Sander: en een schapenvacht.

3 Herders: Gegroet Heer Jezus, slaap nu zacht.

Zij zingen: Jezuskindje, heilig wicht  
Uit U straalt een hemelslicht  
Knielend vragen wij Uw zegen  
En leid ook onze wegen!



Maria:  
en Jozef: Heb dank gij herders mijn  
God en Jezus zullen bij U zijn.

De herders staan op groeten en gaan weg.  
Zij lopen om het toneel, achter Jozef en Maria,  
en roepen de burgers op.

3 Herders: Mensen hoor, kom dichterbij!  
Wij brengen een boodschap vró en blij  
Wij hebben gezien, ginds in die stal  
Een kind dat hemel, en aarde regeren zal.  
Het is geboren hedennacht.  
Het is de Heiland door allen verwacht  
Wij zagen een hemelse glans in zijn ogen  
Toen wij deemoedig voor hem bogen.  
In vrede zal ieder nu leven  
Die Hem zijn vertrouwen kan geven  
Burgers, gaat zoals wij voor Hem knielen.  
Laat U door zijn liefde bezielen.

Burgers: Ja, wij willen de Heiland zien!  
Heb dank, oh herders, gij goede liên

De burgers halen hun geschenken en keren dan weer.  
Een burger klopt aan.

Jozef komt: -Wat wilt gij lieve mensen- Vertel mij uwe wensen

1ste Burger Vader, mogen wij de Heiland vereren?  
Mogen wij Hem onze gaven offereren?

Jozef: Treed binnen brave lieden  
Zoiets mag ik niet verbieden.

de burgers treden binnen, trachten in de kribbe te zien.  
Helemaal achteraan staat een arm gekleed meisje dat niets heeft.  
De vrouwen knielen. De mannen nemen de muts af, buigen  
en knielen ook.

Alle burgers: Jezuskindje teer en klein  
Hoe groot moet uwe liefde zijn  
Dat gij als hemelkoning  
In zulke arme woning  
Voor ons geboren zijt  
In deze wintertijd

Jezuskindje teer en klein  
Oh mogen wij Uw dienaars zijn  
Zo schenk ons dan Uw zegen  
En effen onze wegen  
Uw liefde geeft ons kracht  
Vaarwel en rust nu zacht.



De burgers staan weer op en gaan de een na de ander zijn  
gave aanbieden.

Het arme meisje plaatst zich links op het voorplan en kijkt treurig naar  
de burgers die geschenken brengen. Na gegroet te hebben keren de burgers  
weer in de kompanij. Het arme meisje begint nu te wenen.  
Achter haar komt de engel.

Engel: Meisje, kunt ge me zeggen wat er schort,  
Waarom gij al die tranen stort

Meisje Vele mensen, van hier, van daar, van overal  
Gingen met geschenken naar Jezus in de stal  
Maar mijn armoe is zo groot  
Ik kon niets geven, zelfs geen stukje brood.

Engel: Wat wilt gij geven, kunt gij iets bedenken?

Meisje: Hij kreeg zoveel, ik weet niet wat men nog kan  
schenken.

Engel: Met al hun gaven en hun wensen  
Werd er niets vergeten door de mensen.

Meisje: (nadenkend)  
Bloemen kreeg het kind niet een,  
Maar in de winter zijn er geen  
Ware de zomer in het land  
Ik bracht het rozen, een volle mand.

Engel: Wilt gij aan mijn zijde  
Wandelen naar die weide?

Het meisje knikt ja.

De engel neemt haar bij de hand en samen gaan ze naar het rechter voorplan.

De engel raakt met zijn stafje driemaal de aarde aan.

De drie andere engelen komen en strooien witte en rode rozen voor de voeten van het meisje.

Het meisje verzamelt de rozen in haar schortje

De drie engelen zijn weergekeerd in de kompanij.

Meisje: Ho zie, allemaal rozen! Zijn die voor mij?

Engel: Haast U, en maak het kerstkind gelukkig en blij.

Meisje: (terwijl de engel voor haar weerkeert naar de kompanij)  
Heb dank voor wat gij hebt gedaan.  
Ik zal nu snel naar het stalleke gaan.

Jozef: Goên dag mijn kind, wat is uw begeren?

Meisje: Vader, mag ik het kind wat bloemen offeren?

Jozef: (terwijl hij het meisje bij Maria brengt)  
Maria, hier worden rozen voor Jezus gebracht;  
Rode en witte, zie wat een pracht!

Maria die opstond, knielt met het meisje voor de kribbe  
't Meisje geeft de rozen, Maria spreidt ze over het kindje.

Maria: Over 't kindje spreiden wij deze rozen tesaam  
(staat dan weer recht. 't meisje blijft geknield)  
Bloemen luister: Kerstroos weze uw naam.  
(Tot het meisje haar helpend)  
Sta op, ik leg het kindje in uw armen.-  
Moge het zeg'nend Uw hart verwarmen.

Het meisje komt met het kind in haar armen naar voor  
(midden op het voorplan)

De drie engelen komen uit de kompanij en de middelste legt  
een dun kroontje met grote sluier, versierd met goeden sterren  
en zilveren maantjes op haar hoofdje.

Zolang het meisje spreekt, blijven ze achter haar.

Meisje: Jezuken lief en Jezuken klein,  
Wat zijn Uw oogjes klaar en rein  
Geboren zijt Gij in die koude stal,  
En toch voel ik warmte overal.  
Met engelhulp mocht ik U rozen offeren,  
Gij Jezuken, die hemel en aarde zult regeren  
Dat ik U aan mijn hartje mag dragen,  
Oh Jezuken lief, 'k had het nooit durven vragen.

De engelen gaan nu weer terug in de kompanij  
Het meisje geeft Jezus terug aan Maria.

Maria: Ga heen en vertel de mensen, als zij 't vragen  
Dat gij Jezus in uw armen hebt gedragen  
En elk jaar om dit kerstfeest te vieren,  
Zullen die rozen de aarde versieren.

Maria en Jozef gaan nu naar rechts en 't meisje naar links  
De kompanij komt in zijn geheel een pas naar voor, buigt  
en zegt.

Kompanij: Lieve kinderen en lieve mensen,  
Aanhoor nog onze wensen:  
Elk jaar als gij 't kerstfeest wil vieren,  
Vergeet dan niet de boom met rozen te sieren.

-o-o-