

DE LEEUW EN DE MUIS.

=====

L. Mulder - v. Lennep.

Op een hoge heuvel  
Ligt een leeuw en slaapt.  
Komt een muis gekropen  
Over leeuwlijf loopt  
Pakt de leeuw die in zijn klauw.

"Leeuw ach laat me  
Leeuw - au au!  
Lieve leeuw ach laat me leven!  
Eens zal ik mijn hulp je geven."

Lacht de leeuw en lacht en lacht!  
"Jij mij helpen , MUIS met Macht!!  
Loop - ik doe je geen verdriet  
Nu je mij zo lachen liet".

Sluipen jagers - sluipen - sluipen -  
Kruipen door het struikgewas.  
Leggen een net, waar leeuw gaat drinken  
Uit de koele waterplas.

Leeuw, gevangen, brult van woede.  
Heel het bos weergalmt ervan.  
Maar het muisje wordt niet moede  
En sleept alle vriendjes aan.

"Muisje kom - muisje kom -  
Muisje - muisje - muisje kom.  
Muisjes komt nu allen mee  
Helpen wij de lieve leeuw."

Knibbel - knabbel - knagen muisjes  
Knabbelen - knibbelen zo met vlijt.  
Stuk is het net in korte tijd  
En de leeuw is weer bevrijd.

-o