

DE LEEUW EN DE STIEREN.

=====

L.Mulder - v.Lennep.

Koor: Stotend en stampend komen de stieren.  
(De leeuw met een sprong)  
Daar komt de leeuw  
De koning der dieren.

Leeuw: Bewijs mij eer!  
Ik ben je heer.

Stier 1: Doe jij het?  
" 2: Ik niet.  
" 3: Doe jij het?  
" 4: Ik niet.  
Stieren: Wij doen het niet  
Zoals u ziet.

Koor: Met een dreigend gegrom  
Keert de leeuw zich om.

Stier 4: Dat was een echte stieredaad.  
" 2: Ja ja, maak ik me eenmaal kwaad!  
" 3: Kwaad jij? Wat heb jij dan gedaan?  
" 1: Ik voerde jullie zeker aan.  
" 2: Houd jij je bek jij zwetsend beest.  
" 1: Als ik stoot ben je er geweest.  
" 4: Ik kan je horens wel afrukken!  
" 3: Pas op, of ik stoot je snuit in stukken!

Koor: Dat wordt een felle stierenstrijd.  
Die duurt dan ook gerulme tijd.  
Dan eindelijk stampen allen heen  
Doch ieder gaat geheel alleen.  
Nu heeft de leeuw hen allen tuk.  
Hij volgt ze allen stuk voor stuk.

Stier: Ach leeuw, met mij heb medelij!

Leeuw: Neen baas, je bent mijn aas!

4x.

Koor: O stieren, stotende dieren  
Zat 't vechten niet zo in je bloed  
Je leefde nu nog welgemoed.

-o-