

## DE TROUWE JOHANNES.

=====

Koor: De oude wijze koning  
Bevroedt zijn stervens-uur  
Zijn trouwe knecht Johannes  
Verneemt zijn laatste wens.

(De oude koning komt op, gesteund door Johannes  
en zet zich op de troon.)

Koning: Johannes!---- Ach, mijn zoon --- Ach ---  
Hij is zo jong --- zo jong.  
Wees gij voor hem een vader  
U schenk ik mijn vertrouwen  
Dat hij eens word' een koning  
Zo wijs en sterk en goed.

Johannes: Met Godes hulp en krachten  
Blijf ik hem steeds getrouw  
Al kostte het mijn leven!

Koning: Reik mij de hand Johannes  
Getroost kan ik nu sterven  
-----  
Maar één ding - luister nog  
Wanneer hij is volwassen  
Toon hem het hele slot  
De zalen en gewelven  
Met schatten die er rusten.  
Alleen één klein vertrek  
Waar de beeltenis is verborgen.

Johannes: Van de wonderschone jonkvrouw  
Prinses van 't gouden dak,  
(Koning knikt toestemmend.)

Koning: Dat houdt gij streng gesloten-  
Dat mag hij nimmer zien.  
(Instemming van Johannes).  
Gij weet een heftige liefde  
Ontbrandde in zijn hart  
In onmacht zonk hij neder.

Johannes: Een eindloos leed te lijden  
Mocht hij het beeld aanschouwen.

Koor: Daar geeft Johannes weder  
Zijn sterke hand de koning

Johannes: Ik zal de prins behoeden  
Al kost' het ook mijn leven.

(Vele jaren later. Johannes en de jonge koning bevinden  
zich in een gang van het paleis, voor het gesloten vertrek)

Koning: Johannes - spreek - een raadsel! -  
 Steeds leidde gij mij langs  
 Dit klein vertrek dat nimmer  
 Voor mij ontsloten werd.

Johannes: Dat mag ik u niet tonen  
 Het was uws vaders wens ---  
 Een onheil zou u treffen.

Koning: Ik heb het steeds geweten -  
 't Geheim dat trekt me aan -  
 Geef mij - geef mij de sleutel.

Johannes: Ik mag de deur niet oop'nen.

Koning: Dan doe 'k 't met geweld (rukkend gebaar).  
 Vergeefs - dicht blijft de deur.  
 Johannes! Hoor! Ik wijk niet  
 Ik wijk van deze deur niet  
 Voordat die wordt ontsloten  
 't Geheim voor mij ontsluitend.

Johannes: Ik ben machteloos mijn koning  
 Het lot voltrekke zich---

(Opent de deur. De koning valt in onmacht).  
 O koning! Hoeveel onheil  
 Staat ons nu nog te wachten.  
 (Bukt zich en richt de koning op).

Koning: Wie is dat schone beeld?

Johannes: Prinses van 't gouden dak.

Koning: Johannes, vriend Johannes  
 O sta mij bij, o help mij  
 De wereld wil ik doorkruisen  
 Te zoeken diè prinses.

Johannes: Zo zij het dan, ik help u  
 Nu 't eenmaal is geschied  
 En gij 't zo brandend wenst.

Koning: Ik dank u, dank Johannes  
 Voor deze vriendendienst. (Koning af).

Johannes: O help mij! Goede machten  
 Dat 't onheil ik mag weren  
 Van mijn geliefde vorst. (langzaam af).

Koor: Johannes heeft gezonnen  
 Tot hij 't middel vond  
 Dat de jonge vorst - zijn koning  
 De lieflijke zou benaad'ren  
 Zou schouwen de prinses.

Koor: De smeden van het goud  
Verkregen snel een opdracht  
Hun edele kunst beoef'nen  
Als nimmer nog tevoren,  
Door kunst'naars geest gewijd  
Door kunst'naars hand vervaardigd  
De denkbaarst schone schatten  
Die laadde men in een schip.  
Als kooplieden vermomd  
Bestegen nu de koning  
Zo ook zijn metgezel  
Het sierlijk ranke vaartuig  
Dat door de wind gedreven  
Hen voerde naar hun doel.

(Het koor naar de achtergrond. Een meisje  
komt op. Daarna op zij Johannes als koop-  
mansknecht).

Koor: Het meisje put het water  
Daar hoort zij een gerucht  
En ziet Johannes staan.

Meisje: Wat zoekt gij hier  
Wat wenst gij?

Johannes: Ik ben een koopmansknecht  
Ik heb kunstvolle versierselen  
Hier zie eens - in mijn schort.

Meisje: Wat prachtig! O wat prachtig!  
Ga mee. Mijn meesteres  
Prinses van 't gouden dak  
Zal zeker willen kopen  
Wat gij hier bij u hebt.  
Dit gaat het schoons te boven  
Van al wat zij bezit.  
Kom mee - kom mee - ik meld u.

(Het meisje en Johannes af. Ze gaan naar de tuin  
waar de prinses haar planten bewondert).

Meisje: O zie prinses! deez' vreemde  
Heeft sieraden zo kostbaar  
Als wij wel nooit nog zagen.

Prinses: Waar is dat schòons vervaardigd?

Johannes: O! edele jonkvrouw kom  
Naar de schatten van het schip  
Diè zijn de moeite waard.  
De hartewens mijns meesters  
U eenmaat die te tonen.  
Maar ach! Ze zijn te zwaar  
Om ze hier heen te voeren.

Prinses: Wel schoner nog dan deze?

Johannes: Zoals de zon de sterren  
Verduistert door haar glans  
Zo schijnt dit alles nietig  
Als u het vergelijkt  
Bij alles op het schip.

Prinses: Ik Ga met u mee- ik vertrouw u.

Koor: Zo is de list gelukt  
De jonkvrouw wordt gelokt  
En vele uren toeft zij  
Beneden in het schip  
Zij raakt niet uitgekeken  
Op alles wat zij ziet.

Maar wil zij huiswaarts keren,  
Betreedt zij het blanke dek  
Ontwaart zij niets dan water  
De blauwe wijde zee.

Prinses: O wee! Ik ben bedrogen  
Geschokt is mijn vertrouwen  
De gevangene van een koopman.

(De koning gooit zijn koopmanskleed af).

Koning: Geen koopman ben ik. Een koning.  
Zeer machtig is mijn rijk.  
Toen ik uw beeld aanschouwde  
Viel ik in onmacht neer ---  
U als mijn vrouw te weten  
Dat was mijn levenswens.  
Ik bied u hart en hand  
Ik ben u niet onwaardig.

(De prinses schenkt de koning haar hand. De koning leidt haar weg).

Koor: Daar heeft de schone jonkvrouw  
Haar hand de vorst gereikt  
Geen grenzen kent het geluk  
Meer van de jonge koning.  
Hij denkt niet aan gevaar.  
Niet alzo doet Johannes  
Zeer waakzaam blijft hij steeds  
Of boze machten dreigen.  
En altijd nog bevreesd  
Voor mogelijk gevaar.  
Zo hoort hij eens drie raven  
Niet weten deze vogels  
Dat hij hun taal verstaat.

(Van drie zijden komen de raven, begroeten elkaar  
krijgsend en krassend, maar wel in ritme).

3 Raven: Kra - krà, kra - krà, kra - kra - kra.

Raaf 1: Zie eens dat paartje lopen  
Beneden op het dek

Raaf 2: Zo zeker of geen schaduw  
't Jong geluk bedreigt.

Raaf 3: Hoe komt de eerste aanval  
Die dodelijk kan treffen?

Raaf 1: Wanneer de jonge koning  
Voor het eerst het strand betreedt  
Dan komt hem tegemoet  
Een vurig rood - bruin paard.  
Hij wil het dier bemacht'gen  
Springt op de rug, maar snel  
Vliegt 't ros met hem de lucht in  
Nooit ziet zijn ros hem terug

Raaf 2: Is er geen redding moog'lijk?

Raaf 1: Kra - kra, mocht iemand vlug  
Het boze dier doorsteken  
Dan is de vorst gered.

Raven - koor: Kra kra - kra kra - kra kra kra  
Maar wie 't hem vertelt  
Tot steen zal hij verstijven  
Van de voet tot aan de knie.  
(Smalend krassend:)  
Kra kra - die jonge koning  
Ontvoerd heeft hij zijn bruid.

(Raven vliegen wild door elkaar en gaan weer anders zitten).

Raaf 2: Ik weet nog meer. Kra kra kra  
Al wordt het paard gedood  
(Krassen spottend kra kra kra)  
Want in het slot gekomen  
Ligt er een prachtig kleed  
Van goud schijnt het geweven -  
Maar 't is slechts pek en zwavel.  
Tot op zijn merg en beend'ren  
Zal de jonge koning branden  
Mocht hij het kleed eens passen.

Raaf 3: Is hier ook redding mogelijk?

Raaf 2: Ja, als gehandschoend iemand  
Het kleed werpt in het vuur

Raven - koor: Kra kra - kra kra - kra kra kra  
Maar wie 't hem vertelt  
Tot steen zal hij verstijven  
Van knie tot aan het hart.  
Kra kra - die jonge koning  
Ontvoerd heeft hij zijn bruid.

(Raven vliegen wild door elkaar en gaan weer luid krassend anders zitten).

- Raaf 3: Maar ik weet nog het beste  
Dat hem het d'opst zal treffen.  
Wanneer op 't bruiloftsfeest  
De jonge vorst zijn bruid  
Ten dans heeft uitgenodigd  
Dan zal ze plots verbleken  
Een boze macht haar grijpen  
En dodelijk haar raken.
- Raaf 1: Kan nog de bruid gered?
- Raaf 3: Ach ja! Kra kra! Misschien  
Mocht iemand, zo scherp waakzaam  
Op dat moment de bruid  
In armen koesterend hoeden  
De slechte macht verdrijven,  
Dan was gered de bruid.
- Raven-koor: Kra krà - kra krà - kra krà kra  
Maar mocht hij 't ooit vertellen  
Geheel wordt hij van steen.  
Kra krà. Die jonge koning  
Ontvoerd heeft hij zijn bruid.  
(Raven vliegen luid krassend weg).  
-o- -o- -o-  
(Van de ene zijde komt een groep hovelingen op,  
die de koning luid toejuichen.  
Aan de andere zijde de koning en Johannes.  
Tussen belde partijen komt het paard langs).
- Koning: Zie daar dat prachtig paard  
Dat moet mijn rijdler worden.  
(Johannes duwt de koning op zij en doorsteekt het paard).
- Koning: Johannes - wat doet ge.
- Hoveling 1: Dat is onbeschaamd!  
" 2: Hoe durft hij.  
" 3: Waarom - waarom?  
" 4: Hij denkt zeker dat de koning nog zijn pleegjochte is!  
" 3: Dat de koning d'it verdraagt!  
" 1: Hem niet binden laat  
" 2: Dat kostbare paard te doden.
- Koning: Zwijgt allen stil!  
Johannes mijn trouwe metgezel  
Weet zeker wat hij doet  
En wat hij doet is goed. (Allen af).
- Koor: En weder speelt z'ich af  
Wat of de raven krasten. (Allen komen weer op).
- Koning: O welk een prachtig feestkleed  
Dat zal mij zeker passen.  
(Johannes snelt toe en werpt het kleed in het vuur).
- Koning: Johannes wat bezielt u!

Hoveling 2: Dat is toch al te dwaas  
 Hij smijt het kleed in 't vuur!  
 " 4: Alsof 't een brandblok ware  
 " 3: Die man moet opgesloten  
 " 1: Die man die moet onthoofd!  
 " 2: Hij tast ook onze eer aan  
 " 3: Wij zien maar machteloos toe  
 " 4: Dat de koning wordt beledigd  
 " 1: In onze aanwezigheid!

Koning: Zwijgt allen stil. Johannes  
 Mijn trouwe metgezel  
 Weet zeker wat hij doet  
 En wat hij doet is goed. (Allen af).

Koor: Maar ach! De derde keer  
 Dan kan de koning niet  
 Zijn trouwe vriend beschermen  
 Te diep is hij gegriefd.  
 Zijn hof eist nu de doodstraf  
 Voor de smaad hem aangedaan  
 Als Johannes op het dansfeest  
 Zijn bruid aan hem ontrukkt  
 En in zijn armen wegdraagt  
 Haar koesterend omhult.

(De koning treedt op. Johannes wordt binnengeleid  
 door twee knechten).

Koning: Tot driemaal toe - Johannes  
 Hebt gij mij diep gekwetst  
 Tweemaal kon ik vergeven  
 De derde maal niet meer  
 De doodstraf wacht u thans  
 Uw laatste uur geslagen.

Johannes: Dan kan ik vrij uit spreken  
 O koning! Hoor mij aan!  
 Drie raven hebben eens -  
 Onwetend - mij gewaarschuwd  
 Voor gevaren die u dreigden.  
 Was ik niet toegesprongen  
 Had ik niet 't ros gedood  
 Met u was het verdwenen  
 In verre, verre luchten  
 Nooit was gij weergekeerd.

Koning: Johannes! Ach gij redde mij  
 Van dat verschrikkelijk lot!

Johannes: Maar wie het u vertelt  
 Verstijft tot aan zijn knie.  
 't Was niet van goud  
 Dat pronk - kleed  
 Gij waart geheel verbrand  
 Had gij het aangepast.

Koning: Johannes - o hoe vreeslijk  
Ik waande me grootmoedig  
En was slechts blind en dwaas.

Johannes: Maar wie het u vertelt  
Verstijft tot aan zijn hart,  
De derde keer - mijn koning -  
Bedreigde een boze macht  
Het leven van uw bruid,  
Was ik niet toegesneld  
En had het kwaad gebannen  
Dood lag ze aan uw voeten  
Haar ziel in duivelsmacht -  
Maar - wie - het - u - vertelt -  
Verstijft - geheel en -----

(Johannes valt om, door de twee knechten opgevangen  
en eerbledig neergelegd).

Koning: Ik arme dwaas. Ik blinde -  
Zo beloonde ik zijn trouw  
Gij knechten, neemt en draagt hem  
En stel hem naast mijn bed.  
Ja, dag en nacht zal ik treuren  
Om 't onrecht hem gedaan

-o-

-o-

-o-

Koor: Zo gingen zeven jaren  
Voor 't koningspaar voorbij.  
Twee zonen schonk de hemel  
Een tweeling kloek en sterk.  
Wel was de koning dankbaar  
En blij met 't vrolijk stel  
Maar zag hij dan het beeld weer  
Dan kwelde bittere wroeging  
En zelfverwijt zijn hart.  
Tot twee keer kon ik vertrouwen  
Al begreep ik niet zijn daad  
Waarom geen derde maal?  
Zo steunde hij keer op keer. (Koning komt op).

Koning: Hier zet ik mij en wacht  
Totdat straks komt mijn vrouw  
'k Moet weten hoe zij oordeelt  
Of zij mijn daad ook steunt.

(De koning ziet de koningin aankomen en gaat heel  
bedroefd zitten).

Koningin: Mijn lieve man, daar zit gij  
Als altijd diep bedroefd,  
'k Heb in de kerk gebeden  
't Was of een engel sprak  
En troostte dat ons leed  
Misschien een einde neemt.



Koning: Er is iets voorgevallen  
In uw afwezigheid.  
Bereid u voor - wees sterk!  
Zoals zo vele malen  
Gekweld door zelfverwijt  
Sprak ik tot het beeld Johannes:  
Kon ik u levend maken  
Mijn zware schuld vereff'nen.  
Daar spreekt het beeld opeens:  
Dat kan. Wanneer gij 't liefst  
Dat gij bezit kunt off'ren -  
Wanneer gij doodt uw tweeling  
Mij met het bloed bestrijkt  
Krijg ik het leven weder.

Koningin: Hebt gij ons kroost geofferd?  
Volvoerde gij die daad?

Koning: Ik heb ons kroost geofferd  
Ik heb volvoerd die daad.

-----  
Koningin: Uw daad is goed -  
Wij zijn hem alles schuldig  
Johannes redde ons leven.

-----  
Mijn kinderen! Ach mijn zonen -  
Maar waar is dan Johannes  
O koning spreek! Uw offer  
Het was toch niet vergeefs?

Koning: Neen lieve vrouw  
Hier kijk eens  
Hier achter dit gewas!

1<sup>e</sup> Zoon: O moeder, kijk Johannes  
Hij leeft weer en hij lacht.

2<sup>e</sup> Zoon: Dat beeld dat altijd stond  
Eij 't bed, hier is 't, Johannes.

Koning: Hij redde hen het leven  
Maar stil, zij weten niets.

Koningin: Mijn trouwe vriend Johannes  
Ons geluk is al te groot  
Kom laten wij allen zingen  
Een prachtig stralend lied.

-o

L.Mulder - v.Lenne