

DE ZES ZWANEN .

=====

B. Gevers

Koning: Verdwenen zijn de sporen
Van de lichte slanke ree
Mijn weg is ook verloren
Verdwaald ben ik, o wee !

(Heks + waggelkop komt op)

Vrouw kunt gij de weg mij wijzen
uit dit grote donkere bos

Heks: Jawel O heer als gij mijn kind
het mooiste meisje in het rond
met u neemt als uw gemalin
dan wijs ik u de weg terstond
Doet ge het niet, dan blijft ge hier
en sterft van honger en verdriet.

Koning: Die heks betrouw ik niet
-Maar wat moet ik hier doen
in dat verwilderd oord
't Is goed, ik geef mijn woord

(Heks leidt hem bij haar dochter en hij gaat
achter de twee)

"Schoon als geen, dat geef ik toe
en toch is mij niet wel te moe
Haar ogen koud, haar blik zo hard
Er straalt geen warmte in mijn hart.

(heks brengt de twee verder- toverbeweging)
Heks: Hier is uw paleis
(verdwijnt)

Koning: Mijn belofte getrouw
wordt gij nu mijn vrouw
(zet kroon op)

nu echter ga ik snel
mijn gemalin vaarwel-

Koor: Toen ging de koning ver weg hier vandaan
En zijn kinderen zijn allemaal met hem gegaan
Naar een kasteel dat geen wezen kan vinden
Zonder een kluwen voor zich uit te ontwinden

Koningin: Lakei

Lakei: Vrouw Koningin

Koningin: Waar gaat de Koning heen?

Lakei: - - - - -

Koningin: Ik beveel u te antwoorden
waar gaat de Koning heen?

Lakei: De Koning heeft mij het spreken verboden

Koningin: Maar niet tot mij, uw Koningin
Kijk, neem dit geld
Waar gaat hij heen?

Lakei: Vrouw Koningin, hij is hier ver vandaan
Zijn 7 kinderen zijn met hem gegaan
Naar een kasteel dat geen wezen kan vinden
Zonder een kluwen voor zich uit 't ontwinden.

Koningin: Dat kan ik niet verdragen
'k zal toverkunsten wagen
Breng hier dit kluwen snel
Die kinderen vind ik wel.

Koor: Toen ging de boze koningin
Met haat en nijd het bos weer in
Waar zij de konings zonen vond
Din don dijne
Waar zij de koningszonen vond
Din don don.

Waar zij de zes gebroeders vond
die zij betoverde terstond
6 wilde zwanen werden zij
Din don dijne
Het dochttertje was er niet bij
Din don don.

II_Bedrijf _

Prinses: Wat moet ik doen, arme prinses ?
Waar zijn mijn broeders alle zes
Ik zal ze zoeken nacht en dag
God geve dat ik ze vinden mag.

Ik hoor een zweven in de lucht
Van zachte vleugels in hun vlucht
Mijn broeders kan iemand u verlossen?

Broeders: Geen mensenwoord vermag
de toverspreuk te breken
Die deze trotse vrouw
op ons geworpen heeft
En toch is er een weg
Die leidt tot de verlossing.
Doch lang is hij en hard
Gij zusje, kunt het niet.

Prinses: Hoe kan ik u verlossen ?

Broers: Ge zult het moeten lijden
van 6 jaar lang te zwijgen
het lachen te vermijden
Ook zult ge moeten weven
Uit louter madelieven
Voor ons een bloemenhemd
Doch kwam er uit uw mond
Maar een rampzalig woord
Dan was uw hele werk
Voor eeuwiglijk gestoord.

(gaan weer weg)

Prinses: Lang is de weg en hard
Doch zwaarder weegt de smart
om uw ellendig lot
Ik bid u, grote God (knielt)
Help me en geef me kracht
Ik wil nog deze nacht
Beginnen met mijn taak
Mijn goede engel waak.

(begint te plukken)

III Bedrijf.

Koor: Prinses komt op al wevende
en gaat in de boom zitten
zingt
"Meisje met uw tere handen "

Jonge Koning: (komt op)
Ik jaag maar heb niet veel geluk
Een hele dag reeds aan een stuk-
Maar ruikt mijn hond daar niet een wind?
O ziet, wie is dit kind zo mild

Prinses: -----

Koning: Welaan, verbreek uw zwijgen
wat doet ge in die twijgen?

Prinses: ----- (werpt haar gordel)

Koning: O schone maagd wil me verblijden
En laat u van de takken glijden.

Prinses: -----(werpt weer iets)

Koning: Komt ge niet zelf dan haal ik u
O gij meisje wonderschoon
gij verdient de koningskroon
geen andere jonkvrouw rein
mag mijn koningin ooit zijn
en al bleef je eeuwig stom
U behoort mijn koninkdom. (neemt haar vast)
Muziek.

Stiefmoeder: Die jonge vrouw misnoegt mij zeer
Zij zwijgt en slaat haar ogen neer
Wat doen haar handen onverdroten
Wie heeft haar de mond gesloten?
Tergen zal ik deze vrouw
Tot ze breekt haar domme trouw!

Prinses: Komt op met kindje wiegend
(op lied Eselein)
Gaat slapen, Stiefmoeder komt en steelt
het kindje. Wrijft rood op mond van prinses.

Koor: Ziet hoe de schoonmoeder
't Kindje komt stelen
Stil moet prinsesje
dit leed op zich nemen
Iedere keer dat een kind wordt geboren
Is 't voor de moeder
voor altijd verloren.

Prinses wordt wakker- ontdekt, weent
en begint weer te weven

Koning: Mijn lieve vrouw, staak toch dit weven
Waar zijn onze kinderen verdwenen
Hoor de mensen roepen u
Spreek, o spreek, ik smeeik het u

Prinses: begint te weven.

Koning: Dan moet God Uw rechter zijn
Mijn hart is zwaar van bittere pijn
Helaas, weet dat het vuur uwacht
Om mij is dichte donkere nacht.

Koor: Takken en twijgen
Kraken knetteren
vurige vlammen
strijden sissend
rook omringt
de koningin

Prinses: heft de hand op al wevende

Broers komen - Prinses werpt hemdjes.

Broers: "Nu mag ik spreken
Ik ben onschuldig"
Dooft uit het vuur

(koor gaat uit een)

Prinses: O God die al aanwezig zijt
 Heb dank voor uw barmhartigheid
 Sterren, die mij trouw bewaakten
 Engel die 't mij mogelijk maakten
 Nu is al het leed voorbij
 Broeders, spreek, en maak mij vrij.

Broers: Daar is de vrouw
 die uw kinderen roofde
 Hoe is het mogelijk
 dat gij haar geloofde!

Koning: Mijn koningin mijn goede vrouw
 Vergeef mij dat ik brak mijn trouw-

Broers: Met edel hart en sterk gemoed
 Verloste zij ons uit liefde zoet.

Koning: Maar sterven zal dat boze mens
 een wrede dood- dat is mijn wens

(allen grijpen haar-en binden haar)

Koor: De stiefmoeder werd tot as verbrand
 Toen was er feest in 't hele land
 Mijn lieve kinderen groot en klein
 Laat ons nu allen vrolijk zijn
 Met moed en liefde en stille kracht
 Wordt steeds het moeilijkste volbracht.

-o-o-o-