

DE DOOD VAN BALDUR

geschreven voor de 4e klas

door

JACK VERHULST

DE DOOD VAN BALDUR

Nornen	Iduna
Baldur	Hermod
Thor	Heimdall
Asenkoor	Vlammen
Odin	Bliksem
Wolva	Water
Frigga	Aarde
Loki	Luchten
Höd	Donder
Nana	Reuzen

- Nornen: Donker daalt het diepe duister
 Donker daalt het peilloze zwart
 Verdwijnen zal de gouden luister
 Onheil komt en grote smart.
 Verbleken zal de gouden gloed
 Gebroken wordt de heldenmoed
 Het listig woord zal woekeren
 Als welig kruid op goede grond.
 De laffe leugen wordt gesproken
 Zal klinken uit Loki's mond.
 Door Gulveigh's komst kwam er
 De afgunst en de haat
 En werd de vrede in
 Asgard voor eeuwig geschaad.
 Blinde Höd zijn hand zal heffen
 Om Baldur zijn broeder
 Dodelijk te treffen.
 (3x paukslag) Niemand nog wendt
 De wentelende steen van het lot
 De dreunende donder van de
 Strijd komt nader
 Gekondigd door de dood van Baldur de God.
- Baldur: Mijn dromen zijn donker als de maanloze nacht
 Niet langer meer lichtend
 In rein stralende pracht.
 Een sluier verduistert de glans van de zon
 Ik vrees de gulden gloed komt nimmer weerom.
 Een grauwe waas ligt wereldwijd
 Niet langer meer wordt mijn hart
 Door schoonheid verblijd.
 Mijn hart is zwaar
 Voor het naamloos gevaar
 Donker zijn mijn dromen
 Wat is er over Asgard gekomen?
- Thor: Wat is het dat je hart bezwaart?
 Zeg het mij en ik zal strijden
 Met al mijn krachten onvervaard.
 Spreek dan Baldur mijn broeder
 En ik zal zijn je trouwe behoeder.
 Noem mij dan
 De vrees die leeft in je hart.

Baldur: De vrees die kwelt is niet te noemen
 Jouw kracht wil ik roemen
 Maar eenzaam ben ik tegen deze macht.

De Asen en Nornen spreken in wisselkoor:
 Niemand nog wendt
 De wentelende steen van het lot.

Odin: Het noodlot nadert als dreunende donder
 Die dreigt in de verte.
 Wanneer duister worden Baldur's dromen
 Is de tijd van Ragnarok gekomen.
 Baldur zal sterven zoals lang voorzien.
 Maar wie zal Baldur doden in gevecht?
 Door de werelden zal ik reizen
 En spreken met Wolva de Wijze.

Odin blauwe mantel om en zet hoed op.
 Als Odin loopt, herhalen Asen en Nornen: Niemand nog wendt
 de wentelende steen van het lot.
 Odin bij de Wolva, hij zwaait met zijn runenstaf.
 Wolva komt op.

Wolva: Wat voor man is dat mij onbekend
 Die mij bezoekt aan 's werelds end.

Odin: Wegtam heet ik
 Een zwerver ben ik
 En ik kom van ver.
 Zeg mij uit de hel
 Voor wie is de troon
 Belegd met zuiver goud.

Wolva: Voor Baldur
 Zoon van Odin
 Staan zetel en mede gereed.
 Ik sprak gedwongen
 Stil zwijg ik nu!

Odin: Zwijg niet vrouw
 Vragen wil ik
 Wie zal ontnemen
 Baldur zijn leven.

Wolva: Höd zal heffen zijn heilloze hand
 En werpen de hoge twijg.
 Ik sprak gedwongen
 Weet nu dat ik zwijg!

Odin: Wie zal van Baldur's dood
 De wreker zijn
 En Höd doen boeten
 Voor zijn heilloos werk.

Wolva: Wali uit de Westerzalen
 Zal wassen zijn handen
 Noch kammen zijn haar
 Eer hij Höd doet boeten
 Voor Baldur's dood.
 Ik sprak gedwongen
 Stil zwijg ik nu.

Odin: Spreek vrouw
 Een vraag is er die rest
 Welk woord van hoop
 Zal Odin spreken
 Als Baldur varen zal ten lest.

Wolva: Gij zijt niet Wegtam
 Gelijk ik waande
 Want niemand nog weet
 De woorden van hoop.
 Odin zijt gij
 De Heer der Asen.

Odin: Gij zijt geen Wolva
 Noch wijze vrouw
 Maar wel de moeder
 Van menige Thur.

Wolva verdwijnt, Odin gaat terug naar Asgard.
 In Asgard (Odin is onderweg):

Asen en Nornen: Niemand nog wendt
 De wentelende steen van het lot.

Frigga: Niet lijdzaam laat ik sterven
 Baldur de Schone
 Wiens edelheid vaak is bezongen
 Met lieflijke tonen.
 Door de werelden zal klinken
 Een zuivere eed
 Dat geen wezen of ding
 Baldur zal brengen enig leed.
 Zo zal geweerd worden
 Het dreigende kwaad
 Want niets zal er nog zijn
 Om te voltrekken de daad.
 Laat door de werelden
 De eden nu klinken.

Asenkoor: Spreken de vurige vlammen.

- Vlammen: Zinderend vuur zal de wereld verteren.
Maar met de laaiende vlammen
Zullen wij Baldur immer eren.
- Asen: Spreken de flitsende schichten.
- Bliksem: Sidderende schichten schieten door de lucht.
Doorklieven de hemel zonder gerucht.
Doch Baldur hoeft niet te vrezen
Sla voor ons nimmer meer op de vlucht.
- Asen: Spreekt het wellende water.
- Water: Het woelende water beukt en kwelt
Doch schaden zal het nimmer
Baldur de held.
- Asen: Spreekt de donkere aarde.
- Aarde: Verpletteren kan ik alles
Met mijn grote gewicht
Maar voor Baldur de Schone
Ben ik als een veertje zo licht.
- Asen: Spreken de vliegende luchten.
- Luchten: Wervelende luchten zwellen tot storm
Razen en tieren en gieren enorm.
Baldur hoeft voor ons niets meer te duchten
Wij dienen hem, wij vliegende luchten.
- Asen: Spreekt de dreunende donder.
- Donder: Rollende donder dreunt door de dalen
Zal klinken als tromgeroffel
Om Baldur te eren telkenmale.
- Reuzen: Wij reuzen en dwergen
Leven in Midgard in huizen, grotten en bergen.
Wij hebben de aarde gekregen als rijkdom
Maar Baldur is immer welkom.
Al is er oorlog of geweld
Niemand zal er zijn die hem ooit kwelt.
- Nornen: Zo was het dat
Frigga de eden klinken liet.
Gedaan was het treuren
Gedaan het verdriet.
De dieren zweerden
De rotsen, de struiken, zij kwamen en eerden
Alles kwam en heeft gezworen
Verdreven was de zware smart
En vreugde weer keerde
In de zalen van Asgard.

Wisselkoor van Donker daalt het diepe duister
Asen en Nornen: Donker daalt het peilloze zwart.

Loki: Hoe stil staat Höd terzij
Baldur onkwetsbaar
Maakt dat Höd niet blij?
Hoor hoe de Goden lachen en tieren
En Baldur met hun wapens plezieren.
Toe Höd, werp ook een speer
Of misgun je Baldur die eer.

Höd: Blind zijn mijn ogen
En krachteloos mijn hand
Nooit wierp ik een speer
Of spande ik bogen.
Kon ik eens werpen
'k Werd door vreugd overmand.

Loki: Neem dan deze speer
En schenk Baldur die eer.
Ik zal Höd's hand leiden
Om Baldur te verblijden.
Daar komen de Goden aan
Ik richt jouw hand in juiste baan.

Thor: Met Mjöltnir velde ik menig man
Maar Baldur mijn broeder
Heeft zelfs nog geen schram!
Baldur hoeft niets meer te vrezen
Want mijn broeder zal leven.
Hoor hoe klinkt het elementenspel
Nimmer vaart Baldur naar Hel!

Reuzen: Wij reuzen en dwergen
Leven in Midgard in huizen, grotten en bergen.
Wij hebben de aarde gekregen als rijkdom
Maar Baldur is immer welkom.
Al is er oorlog of geweld
Niemand zal er zijn die hem ooit kwelt.

Vlammen: Zinderend vuur zal de wereld verteren.
Maar met de laaiende vlammen
Zullen wij Baldur immer eren.

Bliksem: Sidderende schichten schieten door de lucht
Doorklieven de hemel zonder gerucht.

Water: Het woelende water beukt en kwelt
Doch schaden zal het nimmer
Baldur de held.

- Aarde: Verpletteren kan ik alles
Met mijn grote gewicht
Maar voor Baldur de Schone
Ben ik als een veertje zo licht.
- Lucht: Wervelende luchten zwellen tot storm
Razen en tieren en gieren enorm.
- Donder: Rollende donder dreunt door de dalen
Zal klinken als tromgeroffel
Om Baldur te eren telkenmale.
- Bliksem: Sidderende schichten
Schieten door de lucht.
- Höd gooit. Loki schiet weg. Baldur valt. Alles is stil.
Nana knielt bij Baldur neer.
- Nana: Niet kan ik leven
Zonder Baldur mijn gade
Niet zal ik meer zien de glans van de zon
Niet zal ik meer ruiken de geurige weiden
Niets nog is er dat mij kan verblijden.
- Ik zie de zon
Zij daalt in eeuwige nacht
Wanneer zal zij rijzen
In stralende pracht.
- Iduna: Zie hoe mijn appels stilaan verbleken
De glans is voor altijd geweken.
- Baldur wordt weggedragen door de elementen. Nana volgt de stoet.
De Asen komen bij de andere Goden staan.
- Frigga: Laat Hermod reizen als snelle bode
Naar het donkere rijk der doden.
In Helheim zal hij Hella vragen
Hoe wij kunnen einden ons bitter klagen.
Welke prijs moeten de Goden geven
Om Baldur weer te wekken tot leven.
- Ga vol haast naar Hella in Helheim
En breng ons weer Baldur mijn.
- Asen: Zo ging Hermod door de werelden.
Negen dagen en negen nachten lang.
Daar kwam hij waar Garm grimmig gromt
Bij Hella in Helheim
Waar geen levende wederkomt.
Vragen ging hij om Baldur te halen
En te verlichten in Asgard
De sombere zalen.

Hermod:

Na lang weifelen
Was het dat Hella sprak:

Wenen zullen alle wezens alsook ieder ding
Tranen moeten gaan rollen
En gehoord het klagen dat klinkt
Wenen om Baldur de Schone
Dan zal hij verlaten Hella's trone.

Daar waar ik kwam werd Baldur beweend
Ik reisde door werelden bekend
En door werelden vreemd.
Ik ging van Noord naar Zuid
En van West naar Oost
Toch werden de Goden niet getroost.
Leeg blijft het huis van Baldur de Schone
Nog steeds is hij niet weer gekomen.

(Bij vermoede Loki)

Ik zie een vrouw in een grauwe grot
Beween jij niet de daad van Höd
Jouw wangen zijn droog
En jouw ogen niet rood
Waarom beween je niet Baldur's dood?

Loki:

Wenen, ik? Om Baldur de Schone?
Zitten hij en Nana niet goed op Hella's tronen.
Nooit zal ik huilen voor Baldur de God
Mij zint wel de daad van Höd.
Mijn wangen zijn droog
En mijn ogen niet rood.
Nooit zal ik huilen om Baldur's dood.

Nornen:

Zo werd bezegeld Baldur's lot.
Geveld door de hand van zijn broeder Höd.
De Goden zij weenden om Baldur's dood
Onnoembaar hun smart en hun droefenis groot.

Loki (doet vermomming af):

Ween dan Goden van Asgard
Schrœuw dan om jullie grote smart
Waar is nu de heldenmoed
Hoe straalt nu de gouden gloed.

O, edele Odin met wijsheid zo groot
Wat heeft het geholpen bij Baldur's dood?

Thor de dappere
Thor de onoverwinnelijke held
Wie machtige Thor
Kon voorkomen dat mooie Baldur
Door een blinde werd geveld?

Thor: Zwijg nu addergebroed
 Deze woorden
 Worden met jouw dood beboet.

Er klinkt hoorngeschal.

Loki: Hoor hoe Heimdall's hoorn daar klinkt.
 Ik verdwijn want de tijd nu dringt.
 Wij treffen ons op de laatste slag
 Ketens zullen breken
 Ik en mijn kinderen zullen zich wreken.

Heimdall: De wereldes siddert, de Bifrost beeft
 De vijanden staan op, het noodlot weeft.
 Jormungard kronkelt en kruipt op het land
 Surt split de hemel met vlamme hand.
 De aarde dreunt, alles wordt zwart.
 Duisternis valt over de velden van Asgard.

Odin: Neemt op de wapens
 Scherpt zwaarden en speren.
 De Goden trekken ten strijde
 Om hun vijanden te weren.
 De laatste slag wordt nu gestreden
 Asgard zal worden tot het verleden.

Alle spelers samen herhalen drie x met vergrotend volume:

Donker daalt het diepe duister
 Donker daalt het peilloze zwart.

J. Verhulst