

# Drie Koningenspel

Een spel voor klas 2  
van Pieter Tak©  
bron: Oberufer Driekoningenspel  
jan 2004

## I

Lied: Vorsten zijn uit landen ver, Caspar , Melchior, Balthasar.  
Ster van Bethlehem, licht in Bethlehem; wijs de weg ons gouden ster.

(van drie kanten komen de koningen met een page aan)

Melchior Gegroet edele koningen, waarheen gaat uw karavaan?

Balthasar Gegroet edele heer, achter de ster gaan wij aan.

Caspar Ja, edele wijzen, ook ik volg die stralende ster.

Melchior Wij drieën, wij koningen, wij komen van ver.

Balthasar Daar moet een nieuwe Koning geboren zijn.

Caspar Ik wil Hem zoeken, die koning zo rein.

Melchior Ik wil Hem zoeken, ik geef hem het rode goud.

Balthasar Ik wil Hem zoeken, ik geef hem wierook uit sandelhout.

Caspar Ik geef hem mirre, maar ik zie de ster niet meer staan.

Melchior Laat ons daarom naar Jeruzalem gaan.

(de drie koningen gaan op weg)

Lied: Menig land doorkruisten zij, bergen dalen woesteni.  
Ster van Bethlehem, licht in Bethlehem; wijs de weg ons gouden ster.

## II

(voor de zaal van Herodes)

Wacht I     Halt, dit gaat zomaar niet !

Wacht II    Dit is Herodes zijn gebied !

Page I      Mijn heer komt in vrede en zijn bericht is goed  
Ziet dat uw heer zijn poorten opendoet !

(de page klopt)

Herodes     Het klopt lakei, ga eens zien wie daar zijn.

Lakei        Het zijn drie koningen, sire,  
met kronen en mantels, kostbaar en fijn.

Herodes     Laat ze dan maar binnen in mijn zaal.

Lakei        Herodes vraagt u binnen en naar uw verhaal.

Caspar      Gegroet Herodes, wij komen van ver.

Balthasar   Wij volgen al dagen en nachten de ster.

Melchior    Is hier in dit land een Koning geboren.

Herodes     Een koning ! Ik geloof nauwelijks mijn oren.

Lakei        Ik heb er ook niet van gehoord.

Herodes     Ik wordt er danig van gestoord.  
Als u hem vind, vertel het ook aan mij,  
dan kan ik erover denken,  
wat ik die koning zal schenken.

(de koningen buigen licht en gaan weer verder)

Lied:    Kind ons in gena behoud, neem de wierook mirre goud.  
Ster van Bethlehem, licht in Bethlehem; wijs de weg ons ster van goud.

### III

Lied: De Wijzen uit het Oosten zagen de ster.  
Zij zaten op kamelen, zij kwamen van heel ver.  
De wijzen traden binnen en knielden neer.  
Zij legden hun geschenken bij het kindje neer.

Melchior Zie daar, de ster is weer verschenen.

Balthasar Waar gaat zij naartoe? Waar leidt zij ons henen?

Caspar Daarginds blijft de ster stille staan.  
Laat ons daar naar het Kindje gaan.

Lied: De Wijzen uit het Oosten (neuriën)

(de koningen komen bij Jozef en Maria aan)

Page II Ons kwam het ter ore  
Dat de nieuwe koning hier is geboren ?

Jozef Komt u binnen, hier is het kindeke teer  
U te ontvangen is een grote eer.

Melchior Gegroet edele Koning, ik volgde de stralende ster  
en ik breng u het rode goud van ver.

Balthasar Dat ik op mijn oude dag uw Koninkrijk mag beleven,  
deze kostbare wierook wil ik aan U geven.

Caspar U bent mijn held, dat is zeker,  
daarom schenk ik u mirre in deze beker.

Maria Gij Koningen, dit hadden wij niet verwacht  
Kijk, hoe het Jezuskindje naar u lacht.

Jozef Heb dank, gij Wijzen van ver  
U bent gezegend door de ster.

(de koningen buigen en gaan af)

Lied: De Wijzen uit het Oosten (neuriën)

## IV

Caspar      Nu laat ons weer naar Herodes gaan.

Balthasar    Maar de nacht wil dat de karavaan blijft staan.

Melchior    Dan zullen wij hier ons kampement opslaan.

(de koningen slapen en de engel komt)

Engel        Gij koningen, hoor mijn verhaal  
              Ga niet terug naar Herodes zijn zaal  
              Hij wil doden het Christuskind  
              Die gij zo teer bemind  
              Herodes is een boze klant  
              Keer langs een andere weg naar uw land.

( de koningen ontwaken)

Melchior    Hebt gij in onze slaap van de engel gehoord?

Balthasar    Hij sprak over de boze Herodes en moord.

Caspar       Kom laten we terug naar onze landen gaan  
              en Herodes, die laten we staan !

(zingend af)

Lied:        Wij komen van Oosten, wij komen van ver. Alaberliner postiljon.  
              Wij zijn er drie koningen met een ster. Alaberline postiljon.  
              Van cher ami tot in de knie, wij zijn drie koningskinderen  
              Sa pater trok naar Vendelo, van cher ami !

**Einde**