

H A N S E N G R I E T J E .

F. de Beer.

Hansje en grietje dwalen door het bos.

Vogeltjes: Daar lopen twee kindjes  
Verlaten in't bos,  
De avond gaat komen,  
De wolf en de vos.

Witte vogeltje: 't Zijn Hansje en Grietje  
Die zoeken reeds lang,  
De weg naar hun huisje.  
En nu zijn ze bang.

Vogeltjes: En vader en moeder,  
- of hebben ze geen ?

Witte vogeltje: Die lieten die kind'ren  
In 't bos hier alleen.

Vogeltjes: Och Hansje en Grietje,  
Zo jong en zo klein.  
Hoe komt dat die ouders,  
Zo boosaardig zijn?

Witte vogeltje: De vader is vlijtig,  
Hakt bomen in 't woud.  
Maar hij is zo arm  
En zijn huisje is koud.

Dat Hansje en grietje  
Verdwaalden in 't woud?  
De moeder die wou dat.  
Z' is lelijk en stout.

Vogeltjes: En kent gij geen middel,  
Een groot of een klein,  
Waardoor deze kind'ren  
te helpen zijn?

Witte vogeltje: Ik weet wel een plekje  
Zo rustig als geen  
En daar staat een huisje,  
Daar breng ik ze heen.

Het witte vogeltje vliegt naar Hans en Grietje. Zet zich in hun nabijheid en tracht hun aandacht te trekken, zingende: tjiep, tjiep, -- Hans en Grietje bemerken het vogeltje nog niet.

Grietje: Och Hansje, mijn broertje,  
Duurt het nog lang?

Hansje: Och, Grietje mijn zusje  
Ik ben toch zo bang.  
De kruimeltjes brood,  
Die ik lei in het mos,  
Zijn alle gehaald  
Door de vogels in 't bos.

Witte vogeltje: tjiep

Grietje: Maar Hansje wat moeten  
Wij tweedjes nu doen?

Hansje: Kom Grietje wees moedig  
Hier heb je een zoen.

Witte vogeltje: tjiep

Grietje: Zeg vogel, gij diertje  
Wat kom je steeds doen?  
Wilt gij ook van Hansje  
Een lekkere zoen?

Hansje: 'k Geloof dat die vogel  
Ons vriendje wil zijn.  
Kom hier....., kom bij ons.....  
Kom vogeltje klein?

Hans en Grietje lopen het vogeltje na, dat steeds weer weg vliegt  
Het lokt hen naar het huisje van de heks.

## 2e TONEEL

In 't midden het huisje. Links de kookgelegenheid, Rechts de oven  
De vogeltjes- links van het toneel. Het witte vogeltje in het midden.  
Zingen:



Alle vogeltjes: Over wegen, over paden,  
Gaan de kind'ren uren lang  
Worden door de witte vogel  
Meegelokt door zijn gezang

2. Naar het kleine stille plekje  
Waar een huisje eenzaam staat  
Dat de kind'ren kunnen slapen  
Als de zon weer onder gaat.

Witte vogel op.- Hans en Grietje achtervolgen hem.

Hansje: Kijk, Grietje daar zit hij,  
Te rusten in 't mos.  
Ik sluip zachtjes nader  
En spring er op los.

Witte vogel vliegt op, vliegt naar het huisje.

Hansje: Bah! Weder verdwenen.  
Ik ben veel te moe.

Grietje: Hans! Hansje! die vogel,  
Waar vliegt die naar toe?  
Daar, tussen de bomen.  
Een huisje staat daar.  
Nu broertje kom haast U.  
Kom, doe niet zo naar!

Alle vogeltjes: zingen

Eind'lijk heeft de witte vogel  
Broer en zusje daar gebracht  
Bij het kleine, lieve huisje  
Om te slapen stil en zacht

2. Hans en Grietje zijn geborgen  
Voor de donk're, duist're nacht } lied in de 3/4  
Maar we hebben grote zorgen } maat zingen.  
Want wij weten wat hen wacht.

Hansje en Grietje:  
Een huisje van brood,  
en koek zo zoet.  
Met venstertjes rond  
Van suikergoed.

Hansje: Van 't dak wil ik eten  
't Is van peperkoek

Grietje: De venstertjes likken  
Ze smaken zo goed

Heks: Knibbel-knabbel-knuisje,  
Wie knabbelt er aan mijn huisje ?

Hansje en Grietje:  
De wind, de wind,  
Het hemelse kind.

Hansje: Mijn mondje gaat open.  
Mijn mondje gaat dicht.  
Ik knabbel de koekjes,  
Met heel mij gezicht.

Grietje: Ik lik en ik smakkel  
Is dat een genot  
Van boven naar onder...  
Ho!! Een venster kapot (stoot een ruitje stuk)

Heks: naar buiten komend op haar stok leunend,  
  
Hi, hi, hi, hi  
Hè, hè, hè, hè

Hans en Grietje:  
Ho, ho, ho, ho,  
Hoe, hoe, hoe, hoe

Heks: Ik zat aan mijn vuurtje  
Rustte daar een uurtje.  
Hoorde van de koekjes bijten,  
Vensters op de aarde smijten.  
Wat is dit ?  
Wat is dat ?  
Lieve kindjes zeg een wat?

Hansje en Grietje:  
Wij tweedjes zijn verdwaald in 't woud  
De dag is lang  
De avond koud  
Ons beide beentjes zijn zo moe  
Ons oogjes vallen bijna toe.

Heks: Ik heb bedjes, groot en klein.  
Ja, met lakens van satijn.  
Brood en papje kunt ge eten.  
Alles in je snoetje steken.  
Ik ben lief.  
Ik ben goed.  
'k Geef je wat je hebben moet.

De heks gaat naar binnen en zegt nog:

Hi, hi, hi, hi,  
Hoe, hoe, hoe, hoe,  
'k geef je wat je hebben moet.

Hans en Grietje volgen.

Vogeltjes: Hans en Grietje zijn gaan slapen  
In hun bedjes, groot of klein. } 3/4  
En zij hebben ook gekregen  
Witte lakens van satijn.

2. Maar bij 't vuurtje zit het vrouwtje  
Heeft de ogen vol venijn } 4/4  
Want zij denkt aan boze dingen  
Oh. oh. oh, wat zal dat zijn ?

### 3e TONEEL

De volgende morgen. De heks haalt Hansje uit bed.

Heks: Hop, hop, hop,  
Uit je bed!  
Kom met mij gedraag je net.

Hansje spartelt tegen

Heks: Hi, hi, hi

Heks: Na Hansje in het kot te hebben opgesloten.

Op gesloten in het kot.  
Dichtgedraaid het grote slot.  
Gij zult eten grote brokken  
Alles met je mondje slokken  
Ronde buik  
Dikke kop  
Hansje eet ik lekker op.

Zij gaat weer naar binnen om Grietje te halen.

Heks: Hip, hip, hip,  
Luie meid  
Maak dat g'ult dat bedje zigt.

Grietje spartelt tegen- De heks lacht.

Heks: Daar zit Hansje opgesloten  
Daarvoor moet gij papjes koken  
Hij moet eten grote brokken  
Alles met zijn mondje slokken  
Ronde buik.  
Dikke kop  
En dan eet ik Hansje op.

Heks gaat terug naar binnen en zegt nog:

Hi. hi, hi  
Hop, hop, hop  
Ja, dan eet ik Hansje op.

Heks af.

Vogeltjes: sprekend

Grietje kookt nu alle dagen  
Papjes op het grote vuur } 1e groep

En zij zelf moet kreeften eten }  
Kreeften schalen vies en zuur } 2e groep

Grietje: Hier Hansje, je papje.

Hansje: Is 't lekker en goed ?

Grietje: Met bessen en vruchten

Hansje: 't Ruikt heerlijk en zoet.

Vogeltjes-sprekend:

Heksen hebben scherpe neuzen  
Met hun ogen zien ze slecht } 1e groep

Weten veel maar toch niet alles  
Wat is krom en wat is recht? } 2e groep

Heks: naar buiten komend en met haar stok op de grond kloppend.

Griet de oven stoken,  
Daarop papjes koken  
Hans moet worden dik en vet  
Hi, hi, hi, dat wordt een pret  
Ik ben slim  
Gij zijt dom  
Zichtot Hansje wendend Toon uw vinger want ik kom. Heks af.

Hansje: Grietje, zeg Grietje  
Kom snel eens tot hier?  
Laat het potje maar koken  
Ik lach van plezier

Grietje: Hoe kun je zo lachen,  
Hoe kun je zo zijn?  
De heks zal gaan komen,  
Met al haar venijn.

Hansje: Ik heb hier een stokje  
Zo dun en zo fijn  
Daarmee zal het heksje  
Bedrogen zijn.

Want wil ze weer weten  
Hoe 't vingertje is  
dan toon ik dit stokje  
En loopt alles mis.

Vogeltjes-zingend:

Hansje gij zijt onvoorzichtig  
Is het waar of doet gij zo?  
Want wij weten dat de heksen,  
Alle kind'ren eten. Oh!

Heks: Gij hebt veel gegeten.  
Lang in 't kot gezeten  
Gij zijt nu wel dik en rond  
Toon uw vinger, nu terstond

.....

Vinger dun  
Vinger smal  
Niets dan knoken, dat is al.

Griet de oven stoken  
Daarop water koken  
Hans moet nu maar in de pot  
Hij zat lang genoeg in 't kot  
Vuurtje warm  
Water heet  
Al maar stoken, dat je zweet.

Vogeltjes-zingend: Grietje moet de oven stoken  
Niet alleen om Hans te koken  
Want je zult wel kunnen raden  
Zij wil ook dat Grietje braden.

Heks: Griet, gij dom scharminkel  
Traag en luie kinkel  
Loop en maak de oven rood  
Want wij bakken eerst nog brood  
Oven rood  
Bakken brood  
En dan moet het Hansje dood.

Grietje: Zeg me hoe moet ik beginnen  
Want de oven is te klein  
Daar kan Grietje nooit niet binnen  
'k Zou kabouter moeten zijn.

Heks: Griet, gij dom scharminkel  
Traag en luie kinkel  
'k Zal je wijzen hoe het moet  
Opgelet en leer het goed  
.....

Grietje: Gij zijt dom  
Ik ben slim  
Gij gaat nu de oven in.

Grietje duwt de heks die wou tonen hoe ze de oven in moest gaan, er in  
De heks schreeuwt en roept

Alle vogeltjes roepen ook Hie- ie-ie,

Grietje: Hansje, hansje gij zijt vrij  
Deurtje open, kom bij mij  
Laat ons dansen  
Laat ons springen  
Laat ons samen vrolijk zingen.

Hansje: De heks is nu dood  
En wij hier alleen

Grietje: In 't huisje staan kisten  
Vol edelsteen.

Hansje: Ik vul dan mijn zakken  
Zo rond en zo bol

Grietje: Dan neem ik mijn schortje  
Ook berstens vol.

Vogeltjes: Over wegen, over paden  
Gaan de kind'ren uren lang  
En wij vog'len in de bomen  
Groeten hen met blij gezang.

Hansje: Een water !

Grietje: Een water !

Samen: Zo groot als de zee.

Hansje: Geen brug

Grietje: Of geen bootje.

Hansje: Niets anders dan water

Grietje: Veel water

Samen: Oh wee !

Grietje Maar ginds zwemt een eendje  
Zo wit als de sneeuw  
Wellicht als we 't vragen  
Dan neemt het ons mee

Samen: Eendje !- Eendje !  
Hier is Hans en Grietje !  
Er is hier geen boot  
Er is hier geen brug  
Kom draag ons op je witte rug ?

't Eendje komt

Hansje: Met tweën te saam ?  
Dat diertje versmacht  
Gaat gij maar de eerste  
Ik blijf hier en wacht.

na een korte poos lopen:

Hansje: Dat zijtoch bekende wegen  
Waar wij lopen, waar wij gaan !  
Al die bomen, al die bloemen  
Die hier alle om ons staan.

Grietje: Laat ons dan een beetje haasten  
Vader wacht toch reeds zo lang  
En zou moeder nog zo boos zijn ?  
Oh ! Hoe ik naar huis verlang.



Hansje:           Grietje !

Grietje:           Hansje !

Samen:            Daar ons huisje !  
                  Zie de rook komt uit de schouw.  
                  Vader! Vader!  
                  Laat ons lopen!  
                  Vader! Vader!

Hansje tot Grietje:  
                  Kom toch gauw !

Vader:            God gedankt en God geprezen.  
                  Welke vreugde in mijn hart.  
                  Hans en Grietje keren weder  
                  't Is voorbij met alle smart.

Samen:            We waren beide arm en eenzaam  
                  Toen we dwaalden in het woud  
                  Maar door het leed en door de zorgen  
                  Vonden we edelsteen en goud.

                  De heks in 't bos hield ons gevangen  
                  Was vol venijn en wild gedruis  
                  Maar rijk belaan met grote schatten  
                  Zijn we nu weer bij vader thuis.

Vogeltjes:        Over wegen, over paden  
                  Liepen kind'ren uren lang  
                  En wij vog'len in de bomen  
                  Groetten hen met blij gezang.

                  Dit is 't einde van het sprookje  
                  Want nu zijn ze weergekeerd  
                  In het huisje van hun vader  
                  Eeuwig lang en ongedeerd.

3/4

-o-o-