

# Heemkunde

Toneelstuk voor klas 1 & 2

Wiel Hupperets  
Bernard Lievegoed School Maastricht  
2003

## TONEEL HEEMKUNDE KLAS 1 & 2

Het blauwe viooltje.

Koor: De winter is vergangen.  
Bomen en struiken staan vol verlangen.  
De zon verwarmt de aarde.  
Het zaad ontwaakt op akker en gaarde.

Boom 1: Wat staat daarginds zo klein en fijn?  
Zou dat een viooltje zijn?

Boom 2: Och, mijn oog is oud.  
Ik zag te vele winters koud.  
Ik zie niet goed wat al beweegt,  
Daar tussen mijne tenen, beste neef.

Blad 1 en 2: Wij gaan opzij dan kun jij zien'  
Wat wij ook zo gaarne zien.  
Blauw is jouw kleur'  
Zoet is jouw geur.

Viooltje (omhoogkijkend):  
Ach en wee, zoveel blauw daarboven.  
Het is zo groot, het lijkt verbolgen.  
Ik schrik en houd liever,  
Mezelf nog wat verborgen.

Hond: Een goede lentemorgen.  
Wat kijkt ge daar zo vol zorgen?

Viooltje: Zeg mij snel, vierbenig wezen,  
Wat mag dat blauw daarboven wezen?

Hond (omhoogkijkend):  
Dat blauw, dat blauw,  
Dat zeg ik je gauw.  
Dat is een. (Stemverheffend) groot en machtig blauw.  
Dat zal u verpletteren, slaan, bont en blauw!

Viooltje: Ach en wee, o schrik!  
Waarom, o waarom is het leven zo wreed?  
Terwijl ik niets en deed?  
Ik laat me nooit meer zien.  
De schrik zit in mijn wortels diep.

(Er klinkt een vrolijk blokfluit wijsje... een lam komt op.)

Een roze kleur van de ochtend verschijnt  
Het viooltje opent zijn blaadjes op een kier. Dan kleurt de hemel weer blauw.)

Viooltje: Zeg mij toch lief wezen,  
Zeg mij toch is het waar,  
Dat daarboven dreigt een groot gevaar?

Lam: (blijkt omhoog en lacht dan)  
Hahaha, hahaha.  
Ach, welnee  
Ik lach ermee  
Kijk: dat blauw daarboven is een viool als jij. Alleen....reuzegroot, wees daarom  
blij.  
Zoveel groter als het is,  
Zoveel liefde zal het geven, gewis.  
Weet je: in koor zegt al dat wijdse blauw:

Allen: IK HOU VAN JOU  
IK HOU VAN JOU.

Viool (juichend)  
Hoera, hoera, nu is het goed.  
Het is zoals het wezen moet.

Koor: Nu breidt het viooltje vol vertrouwen  
De blaadjes wijd uiteen.  
Om te ontvangen van daarboven  
Liefde en zegen ineen.

(Het viooltje breidt de armen nu wijd uit, sluit de ogen en droomt gelukzalig weg).