

*Het leven van*

*FRANCESCO*

*Toneelstuk 2e klas door Loek Dullaart*

*(Vrije School Amerstoort)*

GEBOORTE

Allen : Heel lang geleden , wel acht keer honderd jaar  
 Leefde er een koopman in het dorp Assisi daar  
 Hij reisde veel om stoffen in te kopen  
 Een zoon werd hem geboren :  
 zijn moeder, Donna Pica, liet hem dopen  
 Giovanni werd zijn naam  
 maar toen de vader thuiskwam lang verwacht  
 had deze Pietro Bernardone een andere naam bedacht

Bernardone : Francesco zal hij heten  
 dat betekent kleine Fransman  
 omdat men 't Franse land  
 wel nooit genoeg bedanken kan

Allen : Francesco groeit dan op als kleine edelman  
 zijn vader geeft hem geld en goed zoveel hij kan  
 Francesco geeft het geld gauw uit  
 en jaagt het snel erdoor  
 Viert feest, bij dag, bij nacht en zingt met vrienden  
 dan in koor :

BELLA BIMBA



Ma co-me bal-li bel-la bim-ba bel-la



bim-ba bel-la bim-ba Ma co-me bal-li bel-la



bim-ba Co-me bal-li bal-li ben!



Guar-da che pas - sa La vil - la -



nel la A - gi lee snel - la Sa - ben bal - lar!

IN DE WINKEL

Allen : Op een dag staat Francesco als hulp in de winkel en hij helpt net een klant, heel belangrijk en groot staat opeens bij de deur een armoedig scharminkel die hem vraagt om wat geld of een klein stukje brood

Francesco : Ga toch weg, luie vent, ziet ge niet hoe gij stoort  
Geen gespuis in mijn winkel, je hebt het gehoord

Klant : (Stilte)  
( boos tegen Francesco die niets zegt )  
Hé zeg jongen, je staat maar te dromen  
Daarvoor ben ik niet hierheen gekomen

Allen : Maar Francesco die voelt in een flits dan zijn fout  
Hoe hoogmoedig hij is, die man ziek en oud  
Hij rent ras in de rondte op zoek naar de man  
en is blij als hij die toch nog vinden kan

Francesco : Hier hebt U al mijn geld als mijn hulp voor uw nood  
en vergeef mij mijn zonden ze zijn nog zo groot

Allen : Teruggekomen in de winkel blijkt dan Bernardone boos

Bernardone : Zeg jongeman wat is er loos  
Zo lopen als mijn klanten weg  
kan ik de zaak wel sluiten zeg

Francesco : Ik schonk die arme al mijn geld

Bernardone : Jouw geld, nu sta ik wel versteld  
Mijn geld zul je bedoelen  
En wie niet horen wil die moet maar voelen  
Bij God, mijn zoon verander echt  
Zo komt er niets van jou terecht

Allen : Francesco's vader wordt kwader en kwader  
tot Francesco vlucht in de vrije lucht

Francesco : ( nadenkend naar buiten )  
Mooie kleding heb ik aan  
Alles wat ik maar kan wensen  
Maar moet ik niet andere wegen gaan  
Om te helpen de zieke mensen

Dwaas : Mijn mantel spreid ik bijgeval  
voor de man die machtig worden zal

Francesco : Ach dwaas ! Ik groot ? Wie ben ik dan ?  
Ik ben niet eens een edelman  
Wat zeg je toch voor vreemde dingen  
Waarom nu zo mijn lof bezingen  
Ik weet niet welke weg te gaan  
Misschien moet ik wel hiervandaan  
Misschien moet ik wel in het legerheer  
Misschien vind ik daar roem en eer

Ommegang : TROUBADOUR FRANCESCO



Trou-ba-dour Fran-ces-co zong zijn hoogste lied.



Hij wist stil van bin-nen dat God hem niet verliet



Hij wist stil van bin-nen dat God hem niet ver-liet

IN DE KERKER

Allen : Vol trots ging toen Assisi in de strijd  
Francesco vocht vol vuur en met verbeterheid  
Zijn harnas schittert prachtig in de zon  
De strijd was al voorbij voordat hij goed en wel begon  
Francesco en zijn leger zijn gevangen toen genomen  
Zo zijn ze in de kerker van Perugia gekomen

1e man : Wat een ellende in deze kerker  
Honger en kou worden hier alsmaar sterker

2e man : Weet je nog hoe de veldslag begon  
Onze rusting die blonk in de zon

1e man : Vol van de hoop op veel roem en veel eer  
Sloeg ons het machtig Perugia neer

2e man : Nam ons toen mee en hield ons gevangen  
Waar wij naar vrijheid en warmte verlangen

Oude man : Honger en dorst en veel ziekte en nood  
En aan het eind ervan zeker de dood

Francesco : ( Zingt 1e twee regels )

L'INVERNO e PASSATO



L'in-ver-no e pas-sa-to, l'a-pri-le non c'è piu, e



rit-or-na-to il mag-gio al can-to del cu-cu



Cu-cu, cu-cu, l'a-pri-le non c'è piu. E



rit-or-na-to il mag-gio al can-to del cu-cu.

Oude man : Zeg hou toch op met dat vrolijk gezang  
Iedereen lijdt hier, is somber en bang

1e man : Laat hem toch zingen van vrolijke dingen  
Misschien oude man, wordt ook jij vrolijk dan

Francesco : ( Zingt L'INVERNO e PASSATO hele lied )

1e man : Als hij zo zingt zie ik bloemen groeien  
is het weer lente, gaat alles weer groeien

Alle mannen  
samen : Leve Francesco want hij kan ons geven  
Hoop voor de toekomst, en hoop doet ons leven

## TROUBADOUR



Trou-ba-dour Fran-ces-co zong zijn hoogste lied.



Kij wist stil van bin-nen dat God hem niet verliet



Kij wist stil van bin-nen dat God hem niet ver-liet

scene 4

## REIS NAAR ROME

- Allen : Francesco ging op pelgrimstocht naar Rome  
Als hij in de stad is aangekomen  
Legt hij al zijn geld neer bij het altaar  
Buiten op de trap treft hij een bedelaar
- Bedelaar : Geef mij een kleinigheid, wat geld  
Ik ben zo arm, en U bent welgesteld
- Francesco : Ik schonk al mijn geld net in de kerk weg
- Bedelaar : Nou daar heb ik ook geen snars aan, zeg  
Ik heb het koud, leeg is mijn maag
- Francesco : Deed ik goed of fout, dat is de vraag  
Wacht, laat ons van kleren ruilen
- Bedelaar : Weet U dat zeker ? Van ruilen komt huilen
- Francesco : Ik ben pas gelukkig zonder rijkdom of eer  
Neem mijn kleding, ik wil dat masker niet meer
- Bedelaar : Geen mens gelooft dat iemand zo iets schenkt  
Kom, gauw weg, voordat hij zich bedenkt
- Francesco : Zo ben ik geschapen door God de Heer  
Nu ben ik geheel mijzelf en geen haartje meer  
Zo keer ik terug naar Assisi weer
- Allen : Maar in Assisi teruggekeerd  
werd hij door niemand geroemd of geëerd  
Maar iedereen schold en jouwde hem uit
- 1e inwoner : Schobbejak !  
2e inwoner : Galgebrok !  
3e inwoner : Dronkaard !  
4e inwoner : Schavuit !

- Bernardone : Is het waar, is het waar  
Mijn zoon gekleed als bedelaar !  
Hoor hoe ik tier en vloek en raas  
Waar is die nietsnut die kleine dwaas !
- Donna Pica : Ach laat hem toch, het is toch zijn leven  
wil hem toch niet alsmaar slagen geven
- Francesco : Ik vlucht weldra weg en slaap in een grot  
Ik wil mij nu helemaal wijden aan God
- Allen : Francesco heeft toen een derde strijd gestreden  
Bij mensen die aan melaatsheid leden  
Haast werd hij door afschuw overmand  
Maar hield toch zichzelf nog geheel in de hand  
Hij liep naar de zieke vol etter en wonden  
En heeft hem gekust en zijn wonden verbonden
- Ommegang : TROUBADOUR FRANCESCO



scene 5

SAN DAMIANO

- Allen : En Francesco die wachtte zo menige keer  
op een boodschap van Christus zijn Vader en Heer  
In een droom sprak tenslotte de Heer van het al :
- Christus : Bouw mijn huis op het is in verval
- Allen : En Francesco ging snel aan het werk  
Aan de San Damiano kerk  
(stil spel in pantomime) En hij zocht zich een troffel, verzamelde steen  
en hij bouwde de kerk op geheel alleen  
Maar hij at af en toe maar een klein stukje brood  
Dus hij was na een tijd wel op sterven na dood  
Maar hij zette toch door  
met de hulp der pastoor  
die heel bibberig en oud  
hem gezelschap steeds houdt  
En het vogelgezag  
maakt de arbeid niet lang
- Francesco: Zusters duif, ik ga nu naar Assisi, heel vlug  
Met de boodschap van God, ik ben snel weer terug
- Allen : Maar de boodschap van God sprak veel mensen toen aan  
en hij kon niet zo snel uit Assisi vandaan  
Bernardo zo rijk in een weelderig huis  
Nodigt Francesco uit bij hem thuis  
Hij was een man met veel geld en veel goed  
En vraagt aan Francesco wat hij doen moet  
om hem te volgen op zijn weg
- Francesco : Wilt gij dat ik U een regel zeg  
Laat Christus dan zelf zijn wil openbaren  
( tegen priester : )  
Als U de bijbel zomaar openslaat  
Zeg ons wat op die bladzij staat
- Priester : ( leest )  
Schenkt gij aan de armen alles wat U bezat  
Dan brengt U dat een hemelse schat

Francesco : Naar deze regel zullen wij leven  
Wilt U ons ook nog een tweede geven

Priester : ( leest )  
Gij zult niets meenemen voor de reis

Francesco : Wat een waar woord en oneindig wijs  
Lees nu een derde regel tot slot

Priester : ( leest )  
Wilt U volgen Uw Heer en Uw God  
Verloochen Uzelf, mijn kruis zult gij dragen

Francesco : Bernardo, ziehier het antwoord op Uw vragen  
Gij hebt het woord van Uw God nu verstaan  
Ga met Uw goud op de markt dan staan  
Schenk alles weg aan de mensen in nood

Bernardo : Geen offerdaad is mij te groot  
om Hem te dienen die ons heeft verlost  
Want Christus'offer heeft nog meer kracht gekost

Allen : Zo kwamen er meer  
elke dag weer  
En stap voor stap  
werd het een echte grote broederschap

VENI SANCTE SPIRITUS / ALLELUJAH

Ommegang + af :

PAUZE

scene 6

CHIARA

- Francesco : ( schrijvend )  
Laat ons weldra weer naar Rome gaan  
Kijk op dit perkament hier staan  
Alle dingen die ik aan de paus wil vragen en wil zeggen  
En alles wat ik aan hem uit wil leggen
- Egidio : ( komt opgewonden binnenrennen )  
De keizer komt, de keizer komt er aan  
Kom laten wij naar de hofstoet gaan
- Francesco : De keizer is een van die wereldse heren  
Wij dienen de vorst van hemelse sferen  
Wilt niet voor de keizer buigen gaan  
Egidio, ga voor de keizer staan  
En zeg hem duidelijk in mijn naam  
Wereldse roem zal vergaan als het lichaam  
Zeg hem dat en kniel niet neer  
En wilt mij nu niet langer storen meer
- Bernardo : Egidio, dat kost je vast je leven  
De keizer zal je dat nooit vergeven
- Egidio : Ik ben niet bang, het is mijn lot  
Mij zal helpen de goede God
- ( Keizer met gevolg op )
- Keizer : Waarom nu stoppen, ik ben al te laat  
Wat wil die schooier, hij maakt me kwaad
- Egidio : Ik moet U zeggen in Francesco's naam  
Wereldse roem zal vergaan als het lichaam
- Allen : Iedereen schrok van dat stoutmoedige woord  
Toen de keizer deze woorden had gehoord  
Werd hij lijkleek en reed stil voort
- Allen : Chiara was een meisje uit een rijk geslacht  
Ze ging ook naar Francesco, wie had dat ooit gedacht  
Ze kwam naar het bos geslopen in de nacht

Chiara : Laat mij God dienen precies zoals Gij

Allen : Maar Francesco aarzelde en zei :

Francesco : Ik zal erover denken, ik wil dat gij wacht  
God heeft nog niet eerder een vrouw tot ons gebracht

Allen : Na enige tijd nam Francesco het besluit :

Francesco : (schrijft )  
Het is Christus'wens, dat Gij nu wordt zijn bruid  
Breng dit briefje naar Chiara en vlug  
Wacht haar 's avonds op en breng haar dan mee terug

Allen : Zo kwam een eind aan Chiara's verlangen  
En ze werd door de broeders in 't bos toen ontvangen  
( Broeders ontvangen haar met brandende kaarsen en  
zingen een lied : )

#### VENI SANCTE SPIRITUS

Allen : De vader van Chiara was woedend en kwaad

Vader : Ik wil niet dat mijn dochter met die bedelaar omgaat

Allen : Maar Chiara was sterk en weerstond zijn kracht  
En ook haar zusje Agnes kwam bij haar in de nacht  
Zo kwam er naast de broederschap  
Een zusterorde bij als volgende stap

#### VENI SANCTE SPIRITUS ( ommegaand )

Allen: Toen Francesco dan in Rome  
Met zijn broederschap was aangekomen  
Trof hij Ugolino, een geleerde kardinaal

Ugolino : U spreekt te veel een boerse taal  
Zo zal de paus U nooit gaan helpen  
U moet hem met geleerde taal overstelpen  
Hier is een preek zoals het moet  
Leer die uit Uw hoofd en goed

- Francesco : Ach, wat heb ik nu toch weer beloofd  
 Hoe leer ik dat ooit uit mijn hoofd  
 Wat een ingewikkelde taal  
 Maar Ugolino is kardinaal  
 die weet vast wel hoe alles hoort  
 O, o wat een vreselijk moeilijk woord  
 en wat een moeilijke lange zinnen  
 Nou vooruit laat ik maar gauw beginnen :  
 ( leest en leest ) ( Na een tijdje : )
- Ugolino : Kent U alles heel goed ?  
 ( Francesco knikt )  
 Van voren af aan ?  
 ( Francesco knikt weer )  
 Laat ons dan naar de paus toe gaan
- Francesco : Heilige vader, ik laat U weten  
 dat.....dat..... O, ik ben alles vergeten  
 ik had een preek uit mijn hoofd geleerd  
 die Ugolino mij had gedictieerd  
 maar nu weet ik niets meer, nu gaat alles verkeerd
- Paus : Rustig mijn zoon, wees niet bevreesd en benard  
 Spreek vrij wat u wenst en recht uit uw hart
- Francesco : O, heilige vader, dank U duizendmaal  
 Ik spreek liever mijn eigen taal  
 Dan die van zo'n geleerd kardinaal
- Allen : Terwijl hij zo sprak over vogels en bomen  
 was het net of je schoonheid zag stromen  
 Het was of Francesco steeg van de grond  
 Hij danste heel licht en zacht in het rond  
 Iedereen was verbaasd en ontroerd heel even  
 De paus heeft hem toen zijn zegen gegeven

TROUBADOUR FRANCESCO Lied

FRANCESCO EN DE DIEREN

- Visser : Gewis, gewis, mijn net is vol met vis  
Kijk eens wat die zeelt daar groot is  
Die geef ik aan die arme zwakke man  
Die wel wat krachtig vlees gebruiken kan  
Zie hier een maaltijd voor U heer
- Francesco : O dank, goede visser, dank U zeer  
( tot de vis )  
Broeder zeelt, prijs God de heer  
Dat hij jou nu uit deze ellende bevrijdt  
Ga heen, pas op voor netten altijd
- Jongen : Mooie duiven te koop, mooie duiven te koop  
Met kooi en al en heel goedkoop
- Francesco : Deze dieren door jou met een strik gevangen  
Kijk hoe ze naar de vrije lucht verlangen  
Zij horen in het hemelrijk  
Want ze zijn immers bijna aan engelen gelijk  
Je verkoopt geen engelen dus laat ze vrij
- Jongen : O heilige man, ik bid U vergeef mij  
Ik heb niet gedacht aan wat ik hier deed  
aan der dieren smart en leed
- Francesco : Jullie zusterjtes , klein en onschuldig  
Zijn veel te argeloos en te geduldig  
Laat je niet vangen, vlieg weg maar en gauw  
naar het klooster waar ik zelf een nest voor jullie bouw
- ( Twee minderbroeders op )
- Eerste : Hé, kijk wat zie ik  
Een haasje in een strik  
( haasje slaat wild om zich heen )
- Tweede : Haasje, stil, niet in paniek raken  
Zo kan ik je strik niet losmaken  
Toe nou haasje, niet zo overstuur  
Anders duurt het nog een uur

- Eerste :           Neem hem mee naar Francesco  
Die kalmeert dit haasje zo
- Francesco :        Broeder haasje, kom bij mij  
Wees niet wild maar vrolijk blij  
( Haasje rent naar Francesco toe, die hem kalmeert )  
Nu ben je vrij, je mag weer los  
En terugkeren naar je eigen bos  
( Haasje rent weg, maar klampt zich dan aan hem vast )  
Wat is dat nu voor malligheid  
Je kunt toch niet blijven voor altijd  
Broeders, breng dit beestje naar het bos  
En laat hem diep in het bos pas los  
Want eerst als hij me niet meer ziet  
Dan rent hij weg zonder verdriet
- Allen :            In tijden van oorlog, van strijd en van haat  
Bukte een monnik voor een rups op de straat
- Francesco :        Broeder rups, hoor wat ik zeg  
Het is gevaarlijk op de weg  
Laat mij jou eventjes oprapen  
Straks trapt er iemand bovenop jou  
Daarvoor heeft jouw God je niet geschapen  
Ik breng je naar een struik en gauw
- Allen :            In Gubbio kwam Francesco aan  
Hij zag niemand door de straten gaan
- Francesco :        Zeg mij, beste man, wat is hier gebeurd ?  
Is iedereen ziek of wordt er getreurd ?
- 1e man :           Een woeste wolf waart hier rond  
Wij willen hem verjagen van deze grond  
Te wapen, kom burgers, laten wij gaan  
Wie wil mee om de wolf te verslaan ?
- 2e man :           Ik sla hem tot moes, ja ik wil  
dat is voor mij slechts een peuleschil
- 3e man :           Pas maar op met al je overmoed  
Opschepperig praten is nooit goed  
Voorzichtigheid geeft een betere raad  
waarmee je veel eerder het monster verslaat

Francesco: Open de poort, ik zal met U meegaan

1e man : Met welke wapens wilt U het ondiep verslaan  
Ik zie geen hooivork, geen zeis en geen zwaard

Francesco : Mijn wapen is liefde en dat is meer waard

3e man : Als ik U een raad mag geven  
Ga terug, U waagt zo Uw leven

Francesco : Een dienaar van Christus, vol liefde en goed  
kent geen zorgelijk of angstig gemoed

2e man : Wacht, help, daar zie ik iets staan  
Gaan jullie maar voor, ik ga wel achteraan

1e man : Ik ben iets vergeten, ik ga vlug  
even naar de stad terug

3e man : Kijk, Francesco loopt daar helemaal alleen  
Dat wordt zijn einde, de wolf doodt hem meteen

Francesco : Broeder wolf, kom eens hier  
Wat is dat nu voor een manier  
Om mensenwezens te doden  
Gemaakt naar het beeld van de goden  
Wees lief voor de mensen, niet vergeten  
dan zullen zij zorgen voor je dagelijkse eten

3e man : ( van een afstand )  
De wolf geeft Francesco een poot, ik sta verstomd

2e man : En hij volgt hem als een hond

2e man : Wij zullen de wolf goed verzorgen  
Elke dag eten geven vanaf morgen

Francesco : Deze wolf zal voortaan  
als minderbroeders langs de huizen gaan  
Hij zal goed zijn voor alle mensenzonen  
en in vrede met hen samenwonen

Allen : Leve Francesco die ons bevrijdt  
Van angst, vernietigingskracht en strijd



Scene 8

IN HET HEILIGE LAND BIJ DE SULTAN

Allen : Francesco heeft een lange reis gemaakt naar het heilige land  
Met de boot ging hij naar de overkant,  
Waar door christenridders hevig werd gestreden  
met Saraceense legereenheden  
Sultan Malik-el-Kamil had een prijs uitgelooft  
voor elk afgeslagen christenhoofd  
Met levensgevaar liep Francesco recht  
tussen de twee kampen door van 't gevecht  
Niemand durfde zijn hoofd af te slaan  
Ongedeerd kwam hij bij de sultan aan

Sultan : Wat komt gij doen ? Zeg mij dat snel  
Ik houd niet van christenen, dat weet U toch wel !

Francesco : Ik kom U vertellen over Christus de Heer  
Het is mijn streven dat ik hier probeer  
U met al Uw volk te bekeren

Sultan : ( Grijnst )  
Niets daarvan, ik zal U een lesje leren  
Kom dichterbij en stap op dit kleed  
U zou mij beledigen als U 't niet deed

Illuminato: ( Zachtjes tot Francesco : )  
Dat kleed staat vol met kruisen, ons heilige teken  
Hij wil dat wij 't vertrappen en de draak met ons steken  
Weigeren wij't dan neemt hij ons gevangen  
omdat wij niet voldoen aan zijn verlangen

Francesco : ( Zachtjes terug : )  
Wacht maar, kijk maar wat ik doe  
( Hardop )  
Natuurlijk kom ik naar U toe

Sultan : Haha, nu heb ik jullie beet  
Omdat jullie je heilige teken met voeten treedt

Francesco : Welnee, naast Christus op Golgotha hingen  
Twee mannen uit moordenaarskringen  
Wij hebben het kruis van Christus dat is U wel bekend  
De kruisen der twee moordenaars liggen hier bij U in de tent

- Sultan :           Dat is een heel slim antwoord, dat bevalt mij goed  
Zeg mij beste man, wat of ik doen moet  
Dat gij hier bij mij wilt blijven voortaan ?
- Francesco :        Dat kan als er dan aan één eis is voldaan
- Sultan :            En dat is ??
- Francesco :        Dat gij en Uw volk U snel laat dopen nu
- Sultan :            Ha,ha !! Ja,ja,ja !! Nou ja..... misschien  
misschien als Uw God mij zal laten zien  
door een wonderdaad gewis  
dat hij de enige almachtige is
- Francesco :        Laat een groot vuur maken, beste sultan  
Ik zal er zelf doorheen lopen dan  
Maar Uw priesters moeten dan ook  
lopen door het vuur en door de rook
- Priesters :         Morgen misschien ! Mij niet gezien !  
Ik ben beducht ! Ik neem de vlucht !
- Francesco :        Dan ga ik alleen voor Christus door 't vuur  
Kom ik eruit ongedeerd en gezond  
dan moet gij U tot Christus bekeren terstond
- Sultan :            Nee, ik kan het toch niet doen, zeker niet nu  
Hoeveel eerbied en respekt ik ook gekregen heb voor U  
En als U niet kunt blijven langer nog  
Is dat heel erg jammer toch
- Allen :             Sultan Malik-el-Kamil hem een vrijgeleide bood  
zodat hij geen gevaar liep om te worden gedood  
Francesco ging naar Bethlehem naar Christus eerste huis  
en ook nog naar Jeruzalem waar Christus stierf aan't kruis  
In Italië had al iedereen gedacht  
Dat hij dood was, niemand had hem terugverwacht  
In alle plaatsen waar hij doorheen kwam  
begroette men hem steeds, terwijl het juichten toenam
- ( Juichend )  
                      IL POVERELLO e RITORNAT O  
                      IL POVERELLO NON e MORTE
- Ommegang :        TROUBADOUR FRANCESCO

HET ZONNELIED

Allen : Tijdens de reis was er veel gebeurd  
veel veranderd, wat diep werd betreurd  
(stil spel in Door alwie Francesco trouw was gebleven  
pantomime ) En naar zijn regels trachtte te leven  
Francesco had een ziekte aan zijn oog opgelopen  
Die samen met een maagkwaal al zijn  
laatste kracht zou slopen  
De leiders van het minderbroedersleger voortaan  
werden Ugolino en Elia tesaam  
Francesco trok zich terug op La Verna de berg  
Hij bad tot God, verlangde naar de hemel heel erg  
Hij verbond zich zo intens met Christus's lijken en wonden  
Dat hij ze zelf ook kreeg, hij heeft ze vlug verbonden  
Maar iedereen kreeg het toch al snel te horen  
Hoe hij zo door Christus zelf was uitverkoren  
Een laatste reis heeft hij gemaakt op broeder ezels rug  
Zo kwam hij in de tuin van Zuster Chiara terug  
Daar zag zij vervuld van liefd' en mededogen  
Hoe Francesco zong met zijn bijna blinde ogen  
Als dank voor de schepping een zonnelielied :

## HET ZONNELIED

O grote, almachtige, goede God  
Wij loven en prijzen en danken U  
voor al Uw zegeningen  
Wij zijn niet waard Uw naam te noemen,  
want alles komt van U, o Heer.

Wij danken U, o Heer  
voor al Uw scheppingen.  
En wel het meest van zuster Zon,  
die ons verlicht en warmte geeft.  
Haar schone, stralende, flonk'rende pracht  
getuigt, o Heer, van Uw godd'lijke macht.

Heb dank, o Heer, voor zuster Maan  
en voor de vele, vele sterren,  
die Gij geplaatst hebt in de nacht,  
zo helder, kostbaar en zo schoon.

Geloofd zijt Gij voor broeder Wind,  
voor lucht en wolken, storm en stilte  
door al Uw schepselen, o Heer,  
want naar Uw wil doen zij ons leven.

Heb dank voor zuster Water, Heer,  
want zij is zacht en koel en zuiver.  
Heb dank voor broeder Vuur, o Heer,  
want hij is sterk en warm en machtig !

Wij danken U, o God, mijn Heer,  
voor onze zuster, moeder Aarde,  
voor al Uw bloemen, al Uw bomen,  
voor dag en nacht, voor onze dromen.

Hiermee eindigt dan dit hoogheilige leven  
Dat ons kracht en wijsheid en een voorbeeld kan geven.

20