

H E T S L I M M E B O K J E .

=====

L. Mulder - v. Lennep.

- Geitje: Meh - meh - meh! Nu zijn we verdwaald en dat is jouw schuld.
- Bokje: Mijn schuld? Nu nog mooier. Wie is over de sloot gesprongen?
- Geitje: Jij toch ook.
- Bokje: Wie heeft zich achter een bosje verstopt, dat de honden haar niet zagen?
- Geitje: Jij toch ook. Was je me niet nagesprongen, dan was ik wel teruggegaan.
- Bokje: Waar is nu dat sappige struikje, dat je zo goed wist?
- Geitje: Dat weet ik niet. We zijn toch verdwaald. Meh - meh. Dadelijk komt de wolf en eet ons op.
- (Wolf springt te voorschijn).
- Wolf: Goed geraden - daar is hij al.
- Geitje: De wolf! De wolf!
- Wolf: Ja ja. Was jullie maar zoet bij de kudde gebleven. Nu verschaft je mij een heerlijk maal.
- Bokje: Ach, meneer de Wolf. Mogen wij voor de laatste maal nog niet een dansje maken.
- Wolf: Een dansje maken? Waar is dan de muziek?
- Bokje: Wilt u niet een liedje voor ons zingen?
- Wolf: Nu vooruit dan maar.
Hi ho heitje
Een bokje en een geitje
Die komen dadelijk in mijn maag
O wat lust ik ze graag!
- Bokje en geitje: Owat lust hij ons graag -
(dansend)
- (Bij de kudde)
- Hond 1: Wat is dat voor een afgrijselijk gebrul.
Hond 2: 't Lijkt van die kant te komen.
Hond 1: We zullen maar eens gaan kijken.
Hond 2:
(Tegen de kudde) En jullie rustig!
- Kudde: Bèh - bèh - bèh!

Bokje: Ach meneer de wolf. Nog een keertje.
U zingt zo mooi.

(Wolf vol animo begint op nieuw).

Honden: Woef - woef! Weg lelijke rover!

Wolf: (Op veilige afstand:)
Jullie nare honden! Jullie bederft ook altijd alles!
Weg lekkere hapjes.

Koor van honden,
bokje, geitje: O wolf, mijn baasje,
Je speelde voor dwaasje!
Je speelde voor gekje!
Leeg blijft nu je bekje.

-o-