

H E T V E R K E E R .

=====

J. v. d. Heuvel.

Allemaal: 's Ochtends vroeg voor dag en dauw
Melkt de boer zijn koeien gauw
En zet de bussen langs de straat
Voor de wagen, die naar de fabriek toe gaat.

De melkboer krijgt de melk aan
En kan dan aan het venten gaan.
Het wordt al drukker op de straat
Als de arbeider naar zijn werk gaat.

De chauffeurs en conducteurs,
De bouwers en de sjouwers,
De ambtenaren van het kantoor
Lopen en fietsen de straten door.

Bussen en auto's rijden af en aan.
De postbode is ook al op pad gegaan.
Nog drukker wordt het op de straat
Als ieder kind naar school toe gaat.

En komen wij elkander tegen
Op 't kruispunt van de wegen,
Gedragen we ons als dame, kind of heer
En dat noemen wij dan verkeer!

Voetgangers: Wij voetgangers lopen steeds op 't trottoir
En steken recht over, ja zonder gevaar.

Politie: Als u eerst maar naar links,
Dan naar rechts toe wilt kijken,
Want een auto kan niet zo vlug uitwijken!

Voetgangers: Maar hoe steken wij over
Bij een kruispunt van wegen?

Politie: Daar hebt u het zebratapijt voor gekregen!
Zie ik rot het al uit voor uw wakkere voeten.

Voetgangers: Dan zullen wij vlug naar de overkant moeten.

Politie: Neen, nog naar links
En naar rechts toe goed kijken
En naar het stoplicht,
Dat daar staat te prijken.

Voetgangers: Het voetgangerslicht staat op rood
Ik blijf staan.
De chauffeurs en fietsers,
Die mogen nu gaan!

Fietsers: Op twee wielen rijden wij
Helemaal aan de rechterzij
Van de straten en de wegen.
Komen wij een stoplicht tegen
Dan staan wij stil voor 't warme rood
En brengen niemand zo in nood.
Wordt het groen dan gaan we rijden,
Passeren een fietser aan de linkerszijde
Zonder hem de weg af te snijden.
Willen wij naar rechts toe gaan,
Geven we tijdig de richting aan
En maken de bocht zo klein als het kan,
Dan heeft er niemand hinder van.
Maar hoe moet ik linksaf slaan?

Politie: Doorgaand verkeer eerst door laten gaan
En over de linkerschouder kijken,
Of u wel naar links uit kunt wijken.
Steek dan uw linkerarm uit.
Maak de bocht zo groot als 't kan,
Vooruit!

Fietsers: Dat hebben we toch maar mooi gedaan!

Politie: Pas op 't snelverkeer
Dat moet u voor laten gaan!

Auto's: Wij auto's, motors rijden snel
Zijn groot en zwaar, bedenk dat wel!
Toch willen wij gedienstig zijn
Voor al wat leeft, ja groot en klein.
Wij geven steeds de richting aan,
Wanneer wij links of rechts afslaan.
U kunt het voor en achter zien!

Voetgangers en fietsers:
Is dat het knipperlicht misschien?

Auto's: Ja, en als wij willen stoppen,
Gloeien achter twee lampekoppen!

(De politieagent houdt nu enkele borden omhoog).

Auto's en fietsers:
Wij geven hier voorrang zonder meer
Aan al het andere verkeer.

Politie: Wat zegt dit bord dan, weet u dat?

Het wijst ons het verplichte rijwielpad!
Fietsers en auto's:
Dit bord wil zeggen vastbesloten
Voor al het rijverkeer gesloten!

Hier is het verboden in te rijden
Eenrichtingsverkeer van de andere zijde.

Allemaal: Zo komen wij elkander tegen
Op smalle en op brede wegen,
Zijn beleefd als dame, kind of heer
En houden ons aan de regels van het verkeer!

-o-