

M I C H A E L S P E L .  
=====

D E V A L V A N L U C I F E R .  
=====

3<sup>e</sup> klas.

M.J.le Nobel.  
Muziek: blz. 163,  
Valerius Gedenkklink.

Zingen: De Heer in Zijnen troon zeer schoon  
is groot in hoogheid en in majesteit,  
en wonderlijk in macht en kracht  
en sierlijk toegerust met heerlijkheid!  
Zijn wijde mantel omhult  
de aard' en 't hemelrijk,  
Hij riep ons eng'len tot Zijn dienst.  
En duizendvoudig klinkt Gods woord  
door ons hemelse wezen.

Lucifer- Ja, wonderschoon  
groep: is de hemeltrouwen  
die wij omringen  
om Gods lof te zingen.  
Maar in mijn hart  
wil ik daar tronen.  
Zie mijn lichtend kleed!  
Dragen van het licht ik heet.  
Ik wil tronen  
de hoogste plaats bewonen!

Michael en zijn engelen:  
O Lucifer!  
God - Vader is slechts één.  
Hij schonk ons 't lichtend kleed  
Hij schiep het schone hemelrijk  
Gij zijt niet aan God gelijk!  
Wee, o wee!  
een duistere vlek  
zien wij in uw hemelkleed!

Lucifer: Kleine engelen, snel, bedek  
die duistere vlek!  
(tot de anderen van zijn groep:)  
Hoog troont God - Vader  
slechts Serafijnen, Cherubijnen  
treden nader bij Gods voet.  
Gij moet verre staan  
om Zijn heerlijkheid gade te slaan!  
Bouwt, o engelen voor mij een troon  
en aanbidt dan allen mij  
ik beloof u, gij staat in de eerste rij!

Michael en  
de zijnen: O Lucifer  
God-Vader is slechts één  
Hij schonk ons 't lichtend kleed  
Hij schiep het schone hemelrijk  
Gij zijt niet aan God gelijk!

Lucifer - engelen:

Wij willen Lucifer vertrouwen  
hem een eigen troon snel bouwen!

Michael en de zijnen:

Lucifer!  
God - Vader wil u geven  
een nieuw rein hart  
zonder smet wordt weer uw lichtend kleed  
als gij van u wijst uw boos begeren!

Lucifer: Neen! Ik ben mijn eigen heer!  
ik heers in eigen rijk  
vanaf verheven troon -  
en mijn engelen mij dienen!

Michael en de zijnen:

O Lucifer!  
God - Vader is slechts één  
Hij schonk ons het lichtend kleed  
Hij schiep het schone hemelrijk  
Gij zijt niet aan God gelijk!

O Lucifer, gij hoge engel Gods  
uw hart verduistren hoogmoed, trots!  
Verdreven wordt gij uit het hemelrijk  
uw kleed verloor zijn reine glans.  
Wij storten u in donkere diepte thans  
met al uw duistere scharen!

Zingen:

De Heer in Zijnen troon zeer schoon  
is groot in hoogheid en in Majesteit  
En wonderlijk in macht en kracht  
En sierlijk toegerust met heerlijkheid!  
Zijn wijde mantel omhult  
d' aard en 't hemelrijk  
Hij riep ons engelen tot Zijn dienst  
en duizendvoudig klinkt Gods woord  
door ons hemelse wezen.

En Michael Gods aangezicht  
in sterk en stralend hemelkleed zo schoon  
standvastiglijk in trouwe kracht  
verjaagt met flitsend zwaard de boze macht.  
God - Vader is slechts één  
Hij schonk ons 't lichtend kleed  
Hij schiep de wereld wonderschoon  
Wij scharen ons met blijde klank  
om Gods verheven troon!

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-