

2 mei 2001

R. Steimerpedagogie
Guido Gezelleschool, Brugge
Sophie Weyts

naar het boek van Irmee Dros

ODYSSEUS

Toeneelstuk voor de Vijfde Klas

Odysseus Ik was in de tuin van het paleis van Sparta, zag daar Helena de trap afkomen.

Koor Al die vaders, stuk voor stuk verstandig en behoorlijk onderleegd, zagen zich
al in de rol van de echtegenoot. Dit alles hoevel de keus al lang vastlag.
Helena zou de vrouw worden van Menelaos, prins uit het gouden Mycene.
Mar hoe moest dit aflopen? Wat kon de koning van Sparta doen om de
invloedrijke vaders met hun leger in toom te houden als de bruidsgom
bekend werd gemakken?

Tydareos Helena, mijn dochter, de schoonste der aarde, is oud genoeg om staks
Last alle huwelijkskandidaten uit Sparta en andere stadsstaten naar mij in
te trouwen.

In Sparta

Lied 1. Naar zullen alle zangers vertellen over de oorlog om Troje, want het wordt
gezicht van Helena, dat duizend scheepen deed uitzeilen.
getuigen van Helena, Helena, van de schoonheid van Helena, van het
oorlog die alle oorlogen overtrof ziel maken. En alle zangers zullen
van Odysseus van onder tot boven open.
Een wild zwijn haalde voor hij doodviel nog net met zijn slagtand het been
bij een ongeluk.
Hij mocht mee op jacht met zijn ooms. En zoals Eurykleia voorspelde kreeg
werd hij uitgeondigd om naar de Pamassos te komen.

Koor Daar had Eurykleia op gehoopt. En toen Odysseus nog geen twaalf jaar was,

stuur hem, als hij wat groter is, naar mijn paleis op de Pamassos. Dan geef
ik hem ook nog een vacant schatten warvian hij gaat dansen.

Autolykos Moeit Autolykos hem een naam gevonden? Wel, Autolykos zal hem een naam
geven. Ik haat de meeste mensen op de wereld, en de meeste mensen
haten mij. Geef het kind dus, wat mij betreft, de naam Odysseus; hateling.

Eurykleia Autolykos, de Gouden hebbenv je hier gebracht op de dag dat het kind van je
dochter geboren werd. Geef hem zijn naam!

Koor Autolykos, de grootvader van Odysseus, was steentijlk, geslepen en had
charme. Eurykleia wist wat haar te doen stond om Odysseus te verzekeren
van een groot kapitaal. Ze zou zijn lijke grootvader naamgever maken.

Eurykleia Ook zorgde ik ervoor dat hij zijn naam kreeg.
Odysseus was een bijzonder kind. Ik ving hem op toen zijn moeder sterft.

Penelopeia Daar heb ik geen bezwaar tegen. Ik zal met liefde de vrouw van Odysseus

Tyndareos Je vader en ik hebben besloten dat je uitgehuwelijkt zal worden aan trouwen. De gasten worden uitgenodigd, de offerdieren uitgezocht.

Odysseus De voorbereidingen worden al gedaan, je zult nog voor Helena

Koer Maar ook Odysseus moet deze eer allemaal, wat hij redelijk vond. Daar zag Odysseus een enkel gevaar in wat hij was verblind door zijn verlangen

Odysseus Er is niets over te vertellen. Hij komt uit Ithaka en hij is de hele wereld te slim af. Waarom kijk je zo naar hem? Wat zie je in hem?

Penelopeia Hij verweet je bidden een jar, die man is zo troag als een slak in een bak mee. Verrel eens iets meer over Odysseus!

Helena O ja? Hij is niet rijk in elk gevallen! Ik heb mijn keus al lang bepaald, ik kies voor Menelaos, met zijn brede schouders.

Penelopeia Ik zag Odysseus voor het eerst in de etazal. Helena en ik hadden ons verstoppt boven aan de trap. Ze wees me de voren aan die ze al kende.

Koor: Helena werd bang, ze trok haar glanzende witte kleren om zich heen en glijde naar de kust waar de Trojaanse schepen klaarlag aan voor vertrek.

Afrodite: Helena mocht, juilie horen bij elkaar. Ga maar Paris, juilie zijn voor elkaar bestemd.

Helena Godin, waarom breng je me zo in verleidings? Laat mijn hart en mijn hoofd vlij, verlos me van deze begerte.

Je doet beter wat ik zeg. Onderwerp je aan mijn wil en ga naar Paris.

Trouw in Sparta

Afrodite Ik wist dat ik deed toen ik Paris uit Troye naar Sparta stuurde. Hij gaf mijnaar het paleis, Menelaos ontving hem als een dierbare gastvriend en Helena wijd uitwaaierde rokken, schitterende cinturen en sieraden. Maar de handwerken, borduurde, weefde, spoedig traden die ze zelf verde, ontwierp trage van begin afleiding, legde zich toe op fraie en nuttige verleidings bleef.

LIED 3 Koor Maar Helena werd ongelukkig, Menelaos was veel te behoedzaam en te als ze sprak, ze danst als ze loopt, ze laat haar schoonheid schitteren als een diamant.

Helenas Helenas is de dochter van Zeus, maar haar charme heeft ze van mij. Ze zingt zjin schip. Want dat moment hoorde Penelopeia bij Odysseus.

Koor: Op de afgesproken dag werden de paarden ingespannen om te vertrekken naar Penelopeia. Ik ga met je mee.

Penelopeia Ik smeek je hier in Sparta te blijven. Er zal een paleis voor je gebouwd worden volgens je eigen wensen. Mijn vader en ik zouden je dankbaar zijn.

Odysseus Ik dwing je tot niets. Ik laat je zelf kiezen: of bij je vader blijven zondert mij,

Penelopeia of met mij mee gaan naar Ithaka.

LIED 4

Athena: Wacht! Wat is de mening van de hier aanwezige goden over de ongehoord hoge strijd
van de sterfelijke Odysseus? Hij zit al jaren gevangen op een eiland, de nave van de onafzienbare brede
bulk van de zee. Hij heeft geen schip, geen rime, geen zelen, geen
Hermes: Afgewezen! Verder!

Hermes: ~~Nee, niet meer~~

Zeus: Afgewezen! Verder?

Hermes: Het gebruikelijke gratieverzoek van de langgestrafe Sisyfos met de
smeekebede of hij het rotsblok dat hij over de bergtop moet duwen een keer in
de 100 jaar een dag mag laten liggen.

Zeus: Afgewezen! Verder?

Hermes: Het gebruikelijke gratieverzoek van de langgestrafe Tantalos of hij per jaar
eenmaal zijn lippen mag maken met wat water.
een peer of een appel of een middelroot meloenstijf mag eten en per dag

Zeus: ~~Wat nu weer?~~

Hermes: 2

Zeus: Juist, zijn er ingekomen stukken?

Hermes: Twee Goden hebben zich afgemeld voor de vergadering: Poseidon, God van
de zee en Artemis, Godin van de jacht. Afwezig zondert bericht is zoals
gewoonlijk Hades, God van de onderwereld.

En nu, 20 jaar later ... op de Olymps terug

Odysseus: Ik kan niet weggaan van Ithaka. Ik kan mijn vrouw niet achterlaten.
Ik wil niet dat mijn zoon Telemachos opgroei zondervader.

Troje en dat had Odysseus niet voorzien!!

Koer: Maar nu Helena geschaakt is, moet iedereen die deze eer had afgelegd naar
Ileven te verliezen in Troje.

Odysseus: Je meent dat je zondert gevvaar een eer kunt zwerven en nu loop ik kans mijn
opgeropen...

Koer: Helena, de vrouw van Menelaos was geschaakt door Paris. Alle voren die
hun eer hadden gezworen werden hieraan herinnerd. Ook Odysseus werd

Kijk eens aan.

Zees: Laat me eens zien, als ik het Noodlot goed heb begrepen, zou Odysseus in het twintigste jar na zijn vertrek van Ithaka weer thuis moeten. Dat is nu,

Athee: Maar Odysseus handelde uit noodweer toen hij die kannibaal blind maakte. Nu heeft hij zijn staf dubbel en dik uitgezetten.

Terug op de Olympos

Zijn ooglid en zijn wenkbrauw schroeiden weg, het hele oog brandde! mos. Polyfemos rukte die weg en het bloed kwam sisserend en kokenaar buiten. Koor: Odysseus nam een roodgloeiende paal en stak die in de oogbal van Polyfeme.

Polyfemos: Zo, dan zal ik Niemand als laatste opeffen. Dat is het gastgeschenk voor de beste Niemand!

Odysseus: O ja, Kykoon, je vroeg mijn naam. Mijn naam is Niemand.

Polyfemos: Geef me nog wat van die wijn, zeg me je naam en dan geef ik je gastvrijheid!

Odysseus: Poseidon, de ardschokker, heeft het op de rotsen gesmeten, het is te pletter gescrasht.

Polyfemos: Waar liegt juille schip?

Odysseus: We komen uit Troje en waren terug naar ons land. We vragen jouw gastvrijheid.

Polyfemos: Waar komen juille vandaan? Wie zijn juille?

By Polyfemos

Koor: Op een dag kwam hij thuis met een kudde schapen en toen zaten er sterke lamgen bij hem binnen.

Zees: Ik hoor Odysseus helmaal niet! Het is Poseidon die hier achter zit ... uitgesloten. Polyfemos is de enige zoon van Poseidon. Poseidon had Odysseus want hij heeft enige oog van de reus Polyfemos.

Kalypso heeft een ardsche van haar valtje, ze houdt Odysseus vast en belooft die als start voor zijn wandelen de wereld moet dragen.

Het onzalige lape grot is van de nimf Kalypso, dochter van de schurk Atlas, bemanning om er weg te komen.

Hijs sterft van hemwee, hij kwijnt weg van verlangen. Hem onsterfelijkheid als hij haar echtgenoot wordt!

- WIEDE 4-Koor: Hemmes zal Kalypos opzoecken om het besluit van Zeus mee te delen. De uitvoerende van deel 3
1. Inwoners van Ithaka, genummerd 1, 2 en 3
Hei vriend, jij met je lange mantel en je mooi goudkleurige sandalen, drink
een beker wijn met ons.
2. Waar ga je heen, waarom die haast?
Oh, wil je het paleis van onze dode koning zien?
Kijk toch, hoe die gebouwen zich voegen naar elkaar, hoe prachtig ze
Is dat een paleis of is dat geen paleis?
Je kunt gerust om de hooek kijken, kan best, geen probleem. Er staat niemand,
geen wachtpost, niet eens een slaf om de gasten te ontvangen of bedelars
weg te jagen. De prins? Waar is de prins?
3. Daar heb je de prins op het bankje achter het altaar van Zeus.
Wat tegen, niet? Kijk hem nou zitten als een zak zout. Geen fut, geen kracht.
Ach, wat moet er van zo'n jongen terechtkommen zonder vader?
1. Kijk hem zitten met zijn kin in zijn hand. En maar denken, denken, denken.
Odusses dacht ook maar deed er iets mee...
2. Terug op de Olymps
ev. lied
- Zeus: Telemachos moet iets ondernemen!
Athene: De jongen is het eiland nog niet afgeweest, kent de wereld niet, neemt geen enkel initiatief.
- Zeus: Ga terug naar Ithaka en help Telemachos tot daden komen.
Athene: Zeus, het leven op Ithaka is goedeloos. Ze hebben de koning dood verklard,
- bepaalden een moord op zijn zoon en bestoken zijn vrouw met aanzoeken.

met hem later gaan!

WIEDE 4-Koor: Hemmes zal Kalypos opzoecken om het besluit van Zeus mee te delen. De uitvoerende van deel 3

Er is dus een goede kans dat hij iemand weet die iets gezien of gehoord heeft over kunnen vliegen.

Ga verder naar Sparta naar koning Menelaos. Hij is echt overal geeweest, tot aan de overkant van de zee die zo groot is dat vogels er in een jaar nog niet

hem! ik heb het met eigen ogen gezien, ze stond op het slagveld soms gewoon naast je kant altijd hulpeloopen van de Godin Athene. Zij hielp je vader ook altijd vader, maar ik heb Odysseus voor het laatst 10 jaar geleden gezien. Je vader was misschien best vriend... Ik zou je graag aan nieuwshulpen van je Nestor! Welkom, welkom, welkom!!

in Pylos

deel 4

LIE Dm 5 Koor: Laat die nacht roeden ze ongezien de haven uit en eind van de kust De zon steeg vanuit een vlonkende zee de hemel in toen het schip in Pylos rondom de boeg. het schip vooruit stuwt door de paarze golven, die sisten en rusten zetten ze de mast op en hesen de zeilen. Athene zorgde dat een gunstige wind aankwam.

Telemachos: Stil! Probeer me niet tegen te houden, want de Goden staan aan mijnaart!

Eurykleia: Als je weggaat zullen de vaders je nooit laten terugkomen!! Dat is hun kramat!

Telemachos: Ik ga naar Pylos en naar Sparta voor nieuwsvan mijnaard.

Eurykleia: Alle Goden van de Olympen, waarvoor mijnaard?

Telemachos: Moedertje, hal 12 kruiken en 20 maten gersiemeel.

Odyssenus. Gezworen, je hebt kans dat hij ergens iets heeft opgevangen van het lot van Ga drama naar Sparta naar koning Menelaos. Die heeft jarig over zee weet.

vriend en een stijdmaker van Odysseus. Hij zal je eerlijk vertellen wat hij koning Nestor of hij nieuwshulp heeft over je vader. Koning Nestor was altijd een zuideijke richting naar de zandrieg kusten van Pylos en vroeg naar

Athena: Probeer aan een goed schip te komen en aan 20 betrouwbare roeiers. Vier

OP Olympen

een hyacint.

Helena: Kijk die vooeten, die handen. En zie je zjin oogopslag, de vorm van zjin hoofd, de manier waarop die haarlokes om zjin gezicht kruullen als de bladdes van

Menelaus: Dat zat ik ook te bedenken. Die jongen heeft veel weg van Odysseus.

zoon van Odysseus en Penelope.

Die jongeman aan je rechterkant zou wel eens Telemachos kunnen zijn, de Helena: Menelaus, weet je al wie onze gasten zijn? Zal ik eens zeggen wat ik vind?

als Artemis zelf.

Telemachos zag een meisje dat lange tap afkomst, staande en onbedorven De train droogden op zjin wangen, de adem bleef hangen in zjin keel.

en hij verlaagde op dat ogenblik vorig naar zjin onbekende vader.

Li EDM 6-Koor: Telemachos knikte als een kind. Trainen druppelen van zjin wimpers naar de grond

Odysseus, waar ben je gebleven?

die zoveel ellende heeft moeten verdragen en die ik zo versetjik mis. Och, leefden die in Troje zjin gesneuveled. Vooral om die ene, mijn lieftste vriend,

zweren. Toch zou ik de helft ervan willen afstan als de vrienden nog Menelaus: Ja, maar elk pronkstuuk is met tranen betrald! Ik heb er lang voor moet en amper en hoe dat allemaal mag heten.

Pelistratos: Zo moet het huis van Zeus entuzien. Zo rijk versiert met edelstenen, voor

Telemachos: Alle Goden van de Olympen! Ik dacht dat ik wist hoe een paleis eruitzag!

Onderussen zjin ze aangekomen

Afrodite - We zullen Athene voorbereed een toonje lager laten zingen -

Athenen plannen in de war!

We zorgen ervoor dat Telemachos verleid wordt op Helena... Zo sturen we En in dat paleis wonet Helena!

Telemachos veilig afgeleverd in Pylos en daar vandaan reist hij naar Sparta. Ze heeft plannen met de zoon van Odysseus en Zeus steunt haar. Nu is de jonge Hera: Laten we geen ruzie maken, Afrodite. Ik wil niet je praten over Athene! Ze krijgt te veel macht...

Onderussen een dialoog op de Olympen

me.

van Odysseus. Mijn zoon Peistratos en onze twee sneele paarden gaan met je

- Meneelaos:* Wat zou ik je graag willen helpen. Maar ik heb geen spoor van hem gezien.
- Peisistratos:* Dat is hij ook en ik ben Peisistratos de zoon van koning Nestor.
- Meneelaos:* Hij huijde toen ik over zijn vader sprak. Het zou Telemachos kunnen zijn!
- Telemachos:* Teltemachos wil weten wat er met zijn vader is gebeurd, daarom is hij op reis gegaan langs de vrienden van zijn vader.
- Peisistratos:* Wel heb ik iets gehoord van een oude man van de zee, de onfeilbare Proteus teus. Ze had medelijden met ons.
- Meneelaos:* We lagen vast bij Faros, een eiland boven Egypte. Op mijn zwef-
- Kom* morgen naar de grond en breng 3 sterke mannen mee. Als de vader ongezien naar het strand ontmoette ik een dochter van de zeegod Pro-
- dochter:* Zodra hij sliep mochten jullie hem gebruiken en vasthouden, wat hij leeft hij zich wat te rusten en slapen.
- Meneelaos:* We lagen te wachten en tegen de middag kwam de oude man uit de zee. Toen hij ging slapen, vloegen wij overeind en grepen hem vast.
- Liedm.* *Koor:* Hij deed wat hij kon om los te komen, werd een leeuw, een slang, een pantser, een monstervlik zwijn en snelsromend water. Maar ze lieten hem niet gaan. Op het laatste kreeg hij zijn uiterlijk terug.
- Meneelaos:* Zijn mijn vrienden veilig thuisgekomen?
- Proteus:* Het is beter dat je deze dingen niet weet!
- Meneelaos:* Ik moet het weten, Proteus.
- Proteus:* Je broer Algislos is vermoord en je vriend Odysseus zit gevangen op een eiland. Maar hij kan niet naar huis komen, heeft geen schip,
- Koor:* Dit is wat Proteus Meneelaos wiist te vertellen. Een heraut kwam langs en geen vrienden en geen roeiers.
- Vulde* de goudene bekers met wijn. Helena nam het spimokken weer in haar handen.

Athene: Telemachos bij zijn terugkomst in een hinderaag te lopen en hem zo uit En ook op Ithaka gaat het slecht. De vaders hebben een list bedacht om halfdood aan land gekomen.

Zeus, Poseidon heeft Odysseus schipbreuk laten lijden. Odysseus is

Athene:

Voor ik erbij nadacht had ik mijn drentend gepeakt, de zee aan het kollen zoon blind gemaakt
Ik dacht dat mijn keizoen uitveleien van razemij! Die geestter heeft mijn
de diepte een boerf van een Odysseus pijnsherten spelen op een volt
Ik kwam wonder erg aantijden over de bergen en daar zie ik open heel in
Poseidon: Zag hoe Kalyposo Odysseus naar een plats bracht waar geschikte bomen
Koor: Hemes bleef in de buur om te zien of Kalyposo haar belofte wel nakwam. Hij

Treug op de Olympos

Kalyposo: Zag hoe Kalyposo Odysseus naar een plats bracht waar geschikte bomen
Koor: Hemes bleef in de buur om te zien of Kalyposo haar belofte wel nakwam. Hij

verzorgd en verpleegd. Ik hou van Odysseus en kan hem niet missen.
Ik heb hem zelf gered toen hij aanspoelde op mijnen eiland. Ik heb hem
waarom kan ik Odysseus niet houden?

Kalyposo:

Hermes: Vraagt een Godin aan een God wat hij komt doen?

Kalyposo:

Wat kom jij hier doen, Hermes?

gaat!

De Godenvragedering van de Olympos heeft beslist dat Odysseus na 20 jaar weer het eiland mag verlaten. Het wordt dus dat hij terug naar Ithaka

LIEDE nr 8 Koor: De groot van Kalyposo ligt tussen bloeiende bomen, elzen en cipressen die lange twijgen die zwar zijn van de drieventossen
heerlijk zoet geuren. Rondom de dert kruip een welige wijntank omhoog met

Op eiland van Kalyposo

Zeus: En het ging net zo goed. Hemes is naar het eiland Kalyposo om Odysseus te bevrjiden.

Athene: Zeus, alles dreigt hier te mislukken. Afrodite is in Sparta en ze probeert Telemachos verleid te maken op Helena. Als dat zo doorgaat krijgt ik hem niet tijdig weg uit Sparta.

Op de Olympos

deel 5

roetbanken.

Koor: Het zwarte schip kwam aan bij de kust van Ithaka. Telemachos' vrienden streken het ziel, haalden de mast neer en zochten hun platen op de

Helen: Telemachos, ik heb iets voor je gevonden en geborduurd met mijin eigen handen. Ik wens je alle geluk en een goede reis.

Koor: Koning Menelaos en Helena leggen de gastgeschenken in hun wagen en laten een stevige maatijd klaarmaken.

Pelistratos: Ik zal je niet tegenverkennen als je voelt dat je moet gaan!

Als we de kust van Ithaka nadereen moet ik aan land gaan want de vijvers willen mij in een hinderlaag lokken. Kom Pelistratos, we moeten vandaag nog vertrekken uit Sparta!

Telemachos: Pelistratos! We moeten naar huis! Ik heb een vreselijke droombepaald.

Nog in Sparta,
Telemachos droombt en schrijft wakker.

deel 6

En daar probeer ik ook Telemachos te knijgen...

Ik maak een oude bedelaar van hem en stuur hem naar de herder Eumeios.

Athena: Alles verhoop goed, hij is met een lading kostbare geschenken naar Ithaka gebracht door de Faïken.

Zeus: Poseidon, ik wil dat je er rekening mee moet houdt dat het Lot heeft bepaald dat Odysseus in dit jaar, 20 jaar na vertrek, zal terugkeren naar Ithaka. Ik wil je Odysseus niet onmoeig tegenvreten! Een goede koning is kostbaar, hij moet veelig thuiskommen.

Odysseus: Help me. Ik heb lange gezworven en veel geleid. U bent de eerste die ik zie. Help me,

en mogend de Goden U belonen met wat uw hart begeert.

Afrodite: Athene is erin geslaagd dat Nausikaa, de prinses van de stad, aan de overs

van de rivier zat te baden. ik ga naar de stad Faïken, een prinses zal hem daar wel helpen...
de weg te ruimen...

De kinderen schrokken en stoven alle kantien uit. Alleen Nausikaa bleef waar dook plots een wester, lelijke bosduivel op uit het strijkgewas: Odysseus.

Ze bedacht moeite kaspels en wrenen zich in met kostbare olie. Maar dat ze was.

Afrodite: Athene is erin geslaagd dat Nausikaa, de prinses van de stad, aan de overs

Odyssaeus: Telemachos, verkmoei geen tijd; dit is het werk van Athene.

Telemachos: U kunt mijn vader niet zien...

Odyssaeus: Ik ben geen God, Telemachos. Ik ben je vader, ik ben Odyssaeus!!

zijn die in de brede hemel wonen.

Telemachos: Vreemdeling! Wat ziet u er op eens anders uit!! U moet één van de Golden

varkeenshooeder.

Athene op Ithaka: Het is me gelukt Odyssaeus en Telemachos op dezelfde tijd op

niemand mag dit nieuws vermeen...

Telemachos: Eumaios, ga mijn moeder vertellen dat ik veilig ben aangekomen! Maar

nog thuis...

loop! Maar houd goed, prima Telemachos, misschien komt Odyssaeus toch

kan ik hem niet beschermen.

leven niet eens zeer. Als de vrijers van mijn moeder hem lastig vallen,

Telemachos: Dat zal niet gemakkelijk gaan, Eumaios. In het paleis ben ik mij eigen

Hij kan beter met jou mee gaan...

verhalen, maar te lang om te herhalen.

Eumaios: Hij komt van Kreta en heeft lang rondgezworven. Op die reizen is hij van het
ene ongeliuk in t ander gevalLEN, dat heeft hij me allemaal verteld, prachtige

Telemachos: Wie is je gast, Eumaios? Waar komt hij vandaan?

Zwerver wil plaats maken voor Telemachos

Eumaios: Telemachos, je moeder wacht, al duurt het nog 20 jaar, op Odyssaeus.

afgelopen dag en getrouw met I van de vrijers?

Telemachos: Ik kom speciaal voor jou. Zeg me hoe het met mijnen moeder is? Is ze in de

zien! Kom, laat me eens goed naar je kijken...

Eumaios: Telemachos, licht in mijnen ogen! Ik had niet gedacht dat ik je ooit terug zou

Telemachos stapt aan wal en wandelt tot bij Eumaios.

Telemachos: Breng een jullie het schip maar naar de haven. Nu ik hier touch ben, ga ik
even langs bij een paar herders om te zien hoe ze het maken.

Odyssaeus: Athene en ik hebbeen een plan bedacht. Jij vertrekt morgen vroeg naar huis. Ik zal wat later met Eumeios naar het paleis komen in mijn vermomming als bedelaar om mij hand op te houden in de etzaal bij de vaders. Zo kan ik de schurken goed leren kennen. Maar jij mag in geen geval ingrijpen als behandelen ze mij hands. Nog iets, zeg tegen niemand dat Odyssaeus weer thuis is.

Telmacos: Je huilt toch ook!

Odyssaeus: We moeten hulp zoeken, er zijn meer dan 100 vaders!

Telmacos: Vader? Je bent het echt? Je bent terug?

Odyssaeus: Niet huijen!

Odyssaeus: Athene en ik hebbeen een plan bedacht. Jij vertrekt morgen vroeg naar huis. Ik zal wat later met Eumeios naar het paleis komen in mijn vermomming als bedelaar om mij hand op te houden in de etzaal bij de vaders. Zo kan ik de schurken goed leren kennen. Maar jij mag in geen geval ingrijpen als behandelen ze mij hands. Nog iets, zeg tegen niemand dat Odyssaeus weer thuis is.

Telmacos: Moeder!

Odyssaeus: Telemachos, je bent terug!

Penelopeia: Penelopeia! Verrel, verrel, Telemachos! Heb je iets gehoord over je vader? Is er houdens. Niemand mag weten dat Odyssaeus terug is...

Lied: Het is een zwart oproeg voor Telemachos om zijn woorden binnen te horen. Niemand mag weten dat Odyssaeus terug is...

Eumeios en Odyssaeus op stap

Melanthisos: Waar wou je heen, Eumeios, met dat zwijn van een zwerver? Toch niet naar het paleis mag ik hopen? Zo'n braakmiddel bederft de eeltust van de hoge gasten met zijn stank en gebedel.

Fumaios: Goed geraden, je kunt zo uitrusten ...

Odyssaeus: Dat moet het paleis van koning Odyssaeus zijn!

Koor: En daar lag de stokoude hond van Odysseus te creperen. Hij spiste zijn oren toen hij de stem van de vreemdeling hoorde, kwispelde met zijn staart, deed zijn ogen dicht en viel in slaap.

Melanthios: Wat is dat voor een man? Waar komt die op eens vandaan?

een poging overleid te komen, viel terug neer en bewoog niet meer/vreemdeling

Krijgt wat brood, de wijzers Melanthios en Antimoes geven kritiek

Antimoes: Stomme varkenshoeeder, wat breng je nu weer mee uit je zwijnenhok?

Telmacchos: Ben je bang dat er niet genoeg over is voor mijn gasten als een bedelaar

Wat korstien wegghaalt?

je sterft nog liever dan dat je een arme stakker een kruimel geeft van je eigen valleien!

Odyssey: Geef ook iets, heer. U ziet er uit of u de koning zelf bent en u zou me dus meer moet dan geven dan de ander. Ik was vroeger ook thuis, ik woonde ook in een paleis, precies als dit, en toch was ik niet te berouw om een bedelaar in een vallei te laten!

Antimoes: Blif uit mijn buurt, staathond!

Odysses: Je lijkt een machthebber maar je gedraagt je als een miserige vrek!!

Penelope: En nu is Telemachos terug zondert niets van odysses. Hij praat alleen maar over Helena. Hij is net als alle jonge en oude mannen van Lang geleed en verliefd op Helena...

Waarom brengt de stem van de wildvreemde zwerver me in verwarring?

Eumaios, ik wil die vreemdeling spreken! hij komt op platen waar een ander niet komt, misschien weet hij iets nieuws te vertellen over Odysses!

Koer: Onderussen werd de vreemdeling gedwongen met dikke los te vechten. De wijzers brulden van de lach, klapten in hun handen, stampen op de grond.

Penelope: Maar later hoorde ik dat de oude bedelaar tot verbazung van alle wijzers had gewonneen van dikke los.

Aihene: Zeus, de zon is onder en het wordt donker op Ithaka. Odysseus heeft een afspraak met zijn vrouw. Ze zullen voor het eerst met elkaar praten na 20 jaar.

Penelope: Eurykleia, breng een bankje voor mij Gast. Ga bij het vuur zitten vreemdeling, dan kun je rustig praten.

Hoe is jouw naam? Waar kom je vandaan? Waar woont u?

Penelopéia: Jullie eisen dat ik I van jullie tot man kies want zo kan het niet langer Feesmaal...

Penel: draagt de grote boog, gevuld door 12 vrouwen die elk een bijl dragen.

Odysseus: Koniingin, dat heeft een God U ingegeven. Stel die wedstrijd niet uit, het is een goed plan. Odysseus zal al lange hier zijn voor het de vijvers lukt zijn schieten, die zal ik volgen!

Penelopéia: Mijn beste vriend, mag ik U iets vragen? Ik wil een wedstrijd houden met de grote boog en de bijlen van Odysseus. De vijver die de grote boog van Odysseus het beste kan spannen en een pijl door alle 12 de bijlen kan schieten, die zal ik volgen!

Eurykléia: Als jij het zegt ben ik stil, ik zal zo stil zijn als een stuk steen, zo stil zijn als staal!

Odysseus: Moederfje, wil je me dood? Zeg tegen niemand dat ik terug ben.

Eurykléia: Je bent Odysseus!!! Mijn ogen laten me in de steek, maar mijn handen hebben je herkend aan het grote lietken. Je bent terug, Penelopéia...

Eurykléia herkent / voelt de wonder!

Koer: De oude vader ken ik als haar eigen hand, als iemand hem zou kunnen zich half om zodat zijn gezicht in de schaduw blijft...

Penelopéia: Een gastvrouw heeft plichten en wie gastvrijheid vraagt moet daar rekening ontmaskeren is zij het wel! Od besef te laat wat hij gedaan heeft, hij draait mee houden. Eurykléia, jij kunt de vóeten van Od wassen.

Odysseus: Geen vóetbad! Geen bed!

Penelopéia: Ik zou het graag geloven. Laten we morgen verder praten. Ik zal mijn slavinnen roepen om U een vóetbad te geven en een bed!

Odysseus: Hull niet, koningin. Lijster naar het nieuws dat ik heb gehoord! Hij leeft en tussen het latste en het eerste kwartier bij donkere man is Odysseus in zijn huis komt maar huis zodra hij een orakel van Zeus heeft gehoord. Deze man is paleis.

Penelopéia: Ik kwijs weg van verlangen en verdriet. Sinds mijn man weg is, ben ik niet meer. Ik bederf mijn gezicht met tranen.

Penelopéia: Ik kwijs weg van verlangen en verdriet. Sinds mijn man weg is, ben ik niet meer. Ik bederf mijn gezicht met tranen.

Odysseus: Vraag dat niet, koningin. Dan moet ik denken aan troeger toen ik gelukkig was...

Telmachos: We vechten. Ik ben bang en ik veccht, ik ben gelukkig en ik veccht. Ik voel hat, medellijden, razemij en vertrekking en ik veccht. Ik veccht naast mijn vader.

Vechpatrij

Andere voren: Nu ben je er geeweest, ellendige zwerver!

Od. doodt Antinoos

geraakt heeft

En nu nicht ik op een ander doel, op een doel dat geen ander mens nog juille geven goed gedaan. Maar ik heb ondanks alles het doel weten te raken. Odysseus: Ja, het was een feilloze test voor de vijvers. Dat jarenlange reesten heeft

zingt hoog en lievelijk met de stem van een zwaluw.

Koor: Met zijn rechterhand trekt hij aan depees om de veerkracht te testen en depees

Zitend op zijn bankje bekijkt hij de boog

kijken of ik na al mijn ontberingen nog macht in mijn armen heb. hem graag eens proberen. Roeger had ik precioses zo'n boog. Ik wil eens Od. terug bij de wedstryd: Als toch niemand meer iets met de boog doet vandaag, zou ik

Filiotios, bind de poorten vast zodat niemand in of uit kan. we ze roepen.

Odysseus: Eumaios, zeg tegen de vroedster dat de vrouwen in hun vertrekken blijven tot

koeheder.

zich buiten op het erf bekeend te maken aan de varkenshoeder en de Koor: Terwijl ze daar al hun aandacht Eisen, maakt Od. van de gelegenheid gebruik

spieren. Ga ergens anders voorstellen...

Antinoos: Wat is dat voor een opmerking! Je moeder heeft je op de wereld gezet zonder

ik voel het, wie de boog in handen neemt die voelt het. vrouw zoken in de stad of op een ander eiland. Penelopeia is niet voor ons,

O vrienden, deze boog brengt ons ongeluk. Laten we weggaan en een

Waargegardeel boog als eerste en zeg:

Zes tegen zes

kan spannen en een pijl door de 12 bijlen kan schieten zal mijn man worden. door gaan. Wie van de vijvers de grote boog van Odysseus met zijn handen

E N D E

Eurykleia: Penelopéia, sta op, dan zul je met elgén ogen zien dat het war is. Hij is thuis!! Odysseus is thuis na al die jarren !!! En hij heeft alle vrouwers verslagen...
 Eurykleia: Kmidje, ik maak me niet belachelijk. Od is terug. Hij was de vreemdeeling die door alle vrouwers werd geteertred.
 Penelopéia: Het is niet war!! Neeen, het kan niet war zijn. Ik geloof het niet...
 Athene: Zeus, zojuist is in het paleis een plechtig en duurzaam verdrag gesloten tussen de vorsten van Ithaka en hun koninge Od. We kunnen tevreden zijn, ik kan naar huis komen.

Stat op en gaat mee, omhelzing.

Eurykleia: Penelopéia, Moederje, de Goeden laten je zeker dazien!! Nu slaan ze jou met wanzijn!!
 Penelopéia: Het is niet war!! Neeen, het kan niet war zijn. Ik geloof het niet...
 Eurykleia: Kmidje, ik maak me niet belachelijk. Od is terug. Hij was de vreemdeeling die door alle vrouwers werd geteertred.
 Penelopéia: Het is niet war!! Neeen, het kan niet war zijn. Ik geloof het niet...
 Ikk been er weer !! Ze springen in het water, waden naar de kant, zwaaien met bijten. Ithaka, Ithaka, mijn Landje....
 ogen, ze lachen, ze laten hun tanden zien of ze in het groene land willen handelaars, vissers, en zeerovers van Ithaka. Hun lange haren waaien in hun vocht komt thuisgevaren. En ze roeien als koningen de haven binnen, de atlidy ontrustige zee. De zon gaat onder, het wordt donker op alle wegen, de Mar ik sta aan het strand van de zee en ik kijk naar de kleine zeiljes op de tuinen de voorsten van Ithaka en hun koninge Od. We kunnen tevreden zijn, ik kan naar huis komen.

Outward motion dec'd w/ rec'ns.

RAIL.

Van de muziekmaat van alle, om het gevoel van effens

In later zullen alle zangers getuigen van effens, effens, effens

Want dat would de eer toe die eerste ootloog en daarom

Later zullen alle zangers vertellen ons de eer toe om te geven

Peuchting



dochter mocht meer de piano van Hoffmann's music

RAHL.

uit ons ideeën , met de vaders van Hoffmann's niet over de piano voor zijn

-

Onderstaan het zijn afgedrukte letters en regels te onthouden en te lezen

-

gaal en uitmuntend.

* gress & result with a drama

cello in melody... more or less like



as well as, and using and accompanying notes, middle



guitar in multiple harmonics, bowed, wifit, open chords etc



in the beginning for longer. As result of adding in longer which less on



More often used songwriting - mostly we will be by hand



composition in tuning

de vijf niet han later gaan



gitaars en kalgroen op dezen om het bord meer te delen:



Niet en sluit.

* Group 2 would stick in 2 Measures

f

BREEZ.

garden, die Blätter in Sonnenstrahlen leuchten. Es sonnen Abend
crecendo

f

gründiger Wald, die hellen Wälder durch die Bäume

(G)

seitens sie die Macht an den Hörnern der Stiere. Althorn zwängt über ein

(G)

p
Laut der launig Knecht werden die Angesichter der Hörner wild. Ein wilder Laut und

(G) pp

Raufig



On left end play by hand only

f

Play as indicated and make a smooth walk. Main accent from now on

f

Play deced until by now one foot becomes. Play words in between

f

f

See following

lange Taugen die zwei von dir verlorn


Bandwirkt durch und es wirkt wundervoll und


clearer in spuren die furchtlos zog voran


Zeigt mir Klarheit - ihr Lieder andersiform


Seezt und singt ein Gießel. (8)