

O I D I P O U S S P E L

(korte versie)

door

Piet Blokland

geschreven voor klas 5

Oidipousspel (kleine versie)

Piet Blokland

Oidipous

Priester

Kreoon

Teiresias

Jokaste

Bode 1

Bode 2

Dienaar

Volk 7x

Oidipous

Dienaar staat
Priester + Oidipous

Oidipous Mannen van de stad
Wat voert U hier naar toe?

Priester Groot is de nood, waarvoor w'Uw hulp
vragen
Eens is het U gelukt
De Sphinx voorgoed te verjagen
Nu teistert ons de pest
en zien wij geen uitweg meer
dan alleen bij U, o Heer.

Oidipous Reeds zond ik Kreoon onderweg
't orakel te ondervragen
wat d'oorzaak is van al deez' plagen
Daar zie ik hem al komen

Kreoon op

Kreoon Wil deze plaag verdwijnen
dan moeten wij verdrijven
de moordenaar van onze oude vorst
nooit is dit nagevorst.

Oidipous Dat wat gebeuren, zoals geëist
al woont de moordenaar in het paleis
keert henen, mannen van de stad.

Kreoon en Priester af

Volk Rampen treffen deze stad
O goden help ons.
Orakel gaf ons wijze raad
O goden, dat men juist verstaat.

Oidipous Laat komen nu Teiresias
De wijze ziener, blind

Teiresias, wilt gij vertellen ons
de sleutel tot 't geheim
zodat de ziekte ons verlaat
de stad weer worde rein.

afwerend

Teiresias Laat mij alleen met wat ik weet

Dwing mij te spreken niet
 't Is beter dat men veel niet weet
 Van wat een ziener ziet.

boos

Oidipous Gij wilt niet spréken nú tot ons
 en wijzen ons de moordenaar
 'k Zou zeggen dat ge er meer van wist
 dat ge in 't plan hebt meebeslist
 Misschien zijt gij de dader zelf!

opgewonden

Teiresias Als 't zo staat zal ik doen wat gij
 verlangt
 Gijzelf zijt de moordenaar
 en woont hier met uw moeder saam.

Oidipous Wat zegt gij daar?
 Verdwijnt uit mijn gezicht
 voordat mijn toorn U treft
 en groter ongeluk wordt aangericht.

Volk Heeft de ziener gelijk?
 Welk lot treft deze stad
 Vreemd klinken zijn woorden
 Wij weten 't niet meer

Jokaste Oidipous, geloof niet in zieners
 Lang geleden is verteld
 dat Laros door zijn zoon zou sterven
 en ziet nu eens wat is geschied:
 bij de kruisweg lag zijn lichaam
 de rovers vinden deed men niet
 Zijn zoon was al niet meer in leven
 in de bergen lieten wij hem sneven

Oidipous Wat zegt gij daar?
 Dit kan niet zijn
 Hoe oud was hij?
 Beschrijf zijn aanschijn mij.

Jokaste In grootte en houding
 bent gij hem gelijk
 Zijn haar was wit
 want oud al was hij toen.

Oidipous Wat helder worden mijn gedachten
 maar vreugde brengen zij mij niet
 brengt hier de man
 die wist te vluchten

toen men zijn heer zo sterven liet.

Dienaar Daar is een boodschapper uit Korinthe

Bode 1 Mijn heer, Uw vader is gestorven
Wilt gij nu onze meester zijn?

Jokaste Hoort gij nu wel?
Orakels kan men niet vertrouwen
Uw vader is gestorven op zijn bed.

Dienaar Daar is de man om wie gij vroeg.

Oidipous Vertel mij alles wat gij weet.

Bode 2 Gij zijt de man die mijn heer doodde

tot Jokaste Ook U heb ik nog veel te zeggen
Jaren geleden vroeg gij mij
Uw kind in de bergen neer te leggen
Dit lot vond ik toen erg/vreselijk
hard
Ik gaf het kind toen aan een herder

Jokaste Neen (exit)

Bode Kijk mij goed aan, ik was die herder
en bracht het kindje aan mijn heer.

Oidipous Alles is volkomen helder
Waarom zie ik het daglicht nog?

Volk Eens was hij onze redder
gaf ons het leven weer
nu treffen hem de goden
bereidden lot zo wreed
Prijs nooit een mens gelukkig
Vóór men zijn eindstreep weet.

terug

Oidipous Mijn volk ik vraag U om vergeving
Voor 't leed U aangedaan
Treedt nader Kreoon
Aan u geef ik het koningsschap
Begraaf Jokaste eervol
Verzorg mijn dochters goed
Dat de goden U beschermen
en zich over U ontfermen.

Vaarwel mijn volk
Ik zal nu als een balling gaan
zoals ik 't zelf had geëist.