

R A P O N S J E .

=====

R. Pandelaers

- Man: Mijn vrouw, wat staat gij toch te zien!
Is daar iets bijzonders misschien ?
- Vrouw: Nooit zag ik zo'n prachtige sla in mijn leven
Als in de tuin van de heks hierneven.
Als ik daar geen handvol van kan eten
zal ik er van sterven, moet ge weten.
- Man: Als de raponsjes U zo behagen
wil ik de gevaarlijke tocht wel wagen.
(komt terug met de sla)
Vrouw hier zijn de raponsjes die gij zo begeert
Ik hoop dat uw goesting niet wederkeert.
- Vrouw: Nu ik van de raponsjes heb gegeten
kan ik onmogelijk de smaak vergeten
driemaal zoveel moet het deze keer zijn!
- Man Die gulzigheid doet mijn hart wel pijn
Nog eens zal ik klimmen over de muur
om te stelen de sla van mijn gebuur.
- Heks: Gij schurk, als ge bij mij binnen wilt breken
zal ik mij daarvoor vreselijk wreken.
- Man: Genade, mijn vrouw dreigt te sterven
als ze geen raponsjes kan verwerven.
- Heks: Pluk dan raponsjes zoveel ge verkiest
zonder dat ge uw leven verliest
Maar betaling eis ik naar behoren
uw kind dat weldra wordt geboren!
- Dwerg: Eer er een jaar voorbij was gegaan
kwam er een wiegje in de kamer te staan
daarin lag een kindje zacht en teer
zo mooi! Dat vindt ge niet meer!
- - - - -
- Vrouw: (wiegt en zingt)
Slaap. kindje, slaap
Daarbuiten woont een schaap
Dat heeft vier witte voetjes
't drinkt zijnmelkje zoetjes
Slaap, kindje slaap.....
- Sedert dit kindje bij ons is geboren
Hebt gij precies uw vreugde verloren.
Had het wellicht een zoon moeten zijn ?
Kom- en kijk in dit wiegje klein!

Man: 't Is waar, het lijkt wel een engelkijn
 een huid zo zacht en haartjes zo fijn!
 -Nog meer voel ik de smart van binnen,
 maar 't is te laat om te bezinnen!

Vrouw Hoe moet ik deze woorden toch verstaan ?
 -en deze angst?- Hoe zal dit verder gaan ?

Man: Ach, een geheim, het kwelt mij sedert dagen,
 ik kan 't alleen niet langer dragen
 Herinnert gij u de kleine raponsjes niet ?
 Dat is de oorzaak van mijn groot verdriet!

Vrouw: En of ik ze mij herinneren zou!
 De plantjes uit de tuin van de heksenvrouw
 Gij plukte ze op mijn vragen.

Man: Te veel moesten wij daarvoor wagen.
 Ik moest in ruil het kind beloven!

Vrouw: Ach nee, dat kan ik niet geloven.

Heks: (geroffel)
 Dat kind ja, dat moest gij mij geven
 Slechts daarom liet ik U in het leven.
 Ik wacht reeds lang- Zijt gij bereid ?
 Dan vlug er mee! Het is nu tijd,
 (neemt het kind mee)
 Dat kind van U is nu het mijn
 "Raponsje" zal haar naam nu zijn!

Man: Ach lieve vrouw, hoe 't leed te dragen,
 - en verder leven zonder klagen.

Vrouw: Ach man, hoe kon ik dit beseffen,
 en hoe de schuld weer op te heffen,?

1e Elfje: Zo leefde 't lieve kind bij de heksenvrouw.

2e Elfje: Raponsje heette zij, met ogen blauw.

3e Elfje: Schoon was haar gang, van vreugde licht,

4e Elfje: en stralend was haar aangezicht.

5e Elfje: Haar huid was zacht als van satijn,

6e Elfje: van 't puurste goud haar haren fijn.

1e Dwerg: Maar na de eerste 12 jaren
 wou d'heks haar veiliger bewaren.

2e Dwerg: Zij bracht haar diep in 't donker woud
 hoog in een toren, verlaten en koud.

- - - - -

Raponsje: O wee, o wee, ik ben bijna van zinnen
o wee, o wee, wat moet ik hier beginnen ?

3e Dwerg: Doch opgelet, verlies nu niet de moed,
want alles wordt toch straks weer goed.

Prins: Ik dwaal hier rond, dag in dag uit
Ik kom wel nooit het woud meer uit.
Ik ben zo moede en bedroefd
en 'k vind niet wat mijn hart behoeft.

Raponsje: (zingt)



Prins: Wat hoor ik daar? Bedrieg ik mij niet?
Het klinkt wel als een menselijk lied.

Een mensenkind zo lief en schoon.
Met gouden haren als een kroon.
-Ach hoor mij, lieve schone meid !

Raponsje: Wie roept mij in mijn eenzaamheid?
Een koningszoon in 't bos verloren!
Hoe zou hij niet mijn hart bekoren!

(Geroffel)

Ik bidt U schone prins, ga vlug nu voort
't Is de heks die gij daar hoort.

(prins verbergt zich achter struik)

Heks: Haha! Ik wil u wat verzoeken.
Op lustige wijs zal ik u bezoeken.
Raponsje laat uw haren neer!
een goeie ladder deze keer.

(heks klimt omhoog)

Zie hier, de fles met toverkracht
heb ik speciaal voor u gebracht.

Raponsje: Gij moogt het flesje wel bewaren,
te veel heb ik nu reeds ervaren
dat al wat gij de mens laat drinken
hem in het onheil doet verzinken.
Ga weg van mij, gij hoeft mij niet te geven
geen macht verkrijgt gij op mijn leven.

(heks vlucht weg)

Prins: O heerlijk wezen, engel-rein
hoe zou ik graag bij u willen zijn.
Raponsje laat uw haren neer,
'k zal licht mij maken als een veer.

(prins klimt omhoog)

Prins: "Raponsje, wilt gij worden mijn vrouw?"

Raponsje: "Mijn prins, 'k beloof u eeuwig trouw"

(geroffel)

Doch opgepast, er dreigt gevaar!
Hooft ge 't lawaai? De heks is daar!

Prins: Ik spring dan liever uit de toren
anders zijn wij beiden toch verloren.

(springt in doornstruik, is blind)

O wee, mijn ogen ik kan niet meer zien!
- Is dit nu het lot dat ik verdien?

Heks: haha, dat lijkt wel een koningszoon
met schone kleren, en een gouden kroon !
Dat zet ik hem betaald , die heer!
Raponsje laat uw haren neer.

(heks klimt omhoog)
En nu voor uw verdiende straf
vooreerst uw gouden haren af.

(Heks knipt de haren af)
En dan maar liever snel met mij
naar een verre, dorre woestenij,
waar de prins u nooit zal vinden.
Haha, haha, die domme blinde!

Raponsje: Mijn vriend, steeds zal ik aan u denken
geen gift kan onze liefde krenken.

Prins: Vaarwel Raponsje,- zonder klagen
zullen wij dit leed verdragen.

1e Dwerg Zo leefde 't meisje, in de woestenij verlaten
Zeven jaren, eenzaam en gelaten.

2e Dwerg De prins, van 't jarenlange zwerven
dacht dat hij van smart zou sterven.

3e Dwerg: Toch zal nog 't wonder komen
waarvan zij beiden zoveel dromen.

6 Elfjes: Dus opgelet, want nu wellicht
verkrijgen weer zijn ogen licht.

4e Dwerg: Hij nadert haar die hij wou vinden.

5e Dwerg: Zij die elkaar zoveel beminden.

Prins: 't Is of ik hier iets van Raponsje speur
een glimp van licht, een zoete geur.

Raponsje: (zingt)
Ach, hoe zal ik 't leed dragen.....

Prins: Hoor, dit zo bekende zingen!
Van vreugde wil mij 't harte springen !

Raponsje: Gij mijn vriend, hoe kwaamt g'hierheen?
Nooit zijn wij verder meer alleen.

Prins: Ach, droom ik nu of is het waar?
't wordt licht- mijn ogen zien weer klaar!

1e Dwerg: Is het Raponsjes licht en kracht?
die breekt door 't donker van de nacht?

2e Dwerg: De heks heeft nu haar macht verloren
zij dwaalt nu eenzaam rond haar toren.

Slotlied: "In den Hemel is enen dans....."

-o-o-