

S I N T J O R I S .

- Burger 1: De stad verkeert in groot gevaar -
De wrede draak verscheen aldaar
En eiste weer een jonkvrouw op.
Hij zwaaide met zijn monsterkop -
"Geef hier!" zo brulde hij heel luid,
"Of ik verslind de stad met haar en huid!"
- Burger 2: Wat is het noodlot wreed en hard,
Ach, wie treft nu de grote smart?
- Burger 3: De koningsdochter teer bemind
Is die het die de dood nu vindt?
- Koor: Men brengt haar naar de buitenpoort
En naar de plaatse zo het hoort
Schrijdt zij daarheen, een lam gaat mee
En allen dragen in hun hart de beê:
- Koning en koningin:
Ziet Gij op deze onschuld neer
Laat haar niet lijden toch o Heer!
- Koor: En als zij koninklijk daar staat
En wacht op wat nu komen gaat
Dan komt in eens, o wonder groot,
Sint Joris in die hoge nood.
- St. Joris: Wat doet gij hier, gij jonkvrouw rein?
Van koninklijke bloede moet gij zijn!
- Jonkvrouw: Mijn land verkeert in grote nood,
Hier wacht ik op de bitt're dood!
- Koor: En dan vertelt zij hem 't verhaal.
- St. Joris: Die draak komt voor de laatste maal!
Ik strijd voor 't recht en ga met God -
Hij zal beslissen in ons lot!"
- Koor: Zo spreekt de ridder en te paard
Bestrijdt hij 't monster met zijn zwaard.
- 't Gevecht is hevig, koen de held
De draak slaat toe met ruw geweld
En vlammen springen uit zijn muil
Tot in de stad klinkt zijn gehuil.

Koor: Maar met een grote zware houw
Drijft hij 't monster in het nauw.

Nog eenmaal is de ridder erg in nood
Maar dan met een slag is het ondfier dood.

Men viert nu feest , aan Joris alle eer!
Doch deze dankt de goede Heer:

St. Joris: Aan Hem alleen geeft eer en dank
Aan Hem denkt trouw uw leven lank.

-o-