

Sterrenzanger: Hé zangerstroep van mij, verzamel vrouw en man:
sardientjes in een blikje, zo knussig als je kan.
Hé zangerstroep van mij, ga staan es in een kring:
de tijd willen we vullen met lied'ren, toe es, zing!
Hé zangerstroep van mij, laat jullie dapper horen,
Maar laten we wel eerst eens netjes groeten van tevoren.

Groet God vader hoog op zijn troon.
Groet ook Jezus als zijn zoon.
Groet de Heil'ge Geest bij naam.
Groet ze alle drie tezaam.
Groet Jozef en Maria rein.
Groet dan ook hun kindje klein.
Groet de os en 't ezeltje
die daar staan bij 't kribbetje.

Groet de zon- en maneschijn:
Zij stralen over alles fijn.
Groet de plantjes en hun blad:
Groet de regen lekker nat.

Groet de keizer, de baas van velen.
Groet de meester die mooi kan spelen.
Groet de dienaars van de wet
en gedraag je keurig net!
Groet de hele mikmak hier
zo tezamen met plezier.
Groet de toffe directeur
ook al is het soms een zeur.
Groet de grasjes die daar staan
zonder eentje over te slaan.

Hé zangerstroep van mij, ga eens opnieuw beginnen.
Ik ga de ster toezingen voor iedereen hierbinnen.
Groet vooreerst de ster haar stang
waar die ster zo mooi aan hangt.
Groet daarna de ster haar scheer
die 'r omhoog doet en weer neer.
Groet de houtjes één voor één,
want zij houden haar bijeen.
Hé zangerstroep van mij, nu heb je kunnen horen
hoe ik de ster bezong. Maar moet je nou eens horen:

Groet mij meesterzanger goed.
Groet de meesterzangers hoed.
Groet de regisseur, geëerd:
ze heeft 't ons heel goed geleerd.
Hé zangerstroep van mij, nu heb je kunnen horen
hoe ik dit zo bezong, dus knoop het in je oren.

[*Gabriël* dat wij ons spel vertoonden voor u luiden.]

Sterrenzanger Wilt u ons naar buiten smijten,
maak toch niet te veel verwijten.
Wil de fouten kalm gedogen,
't is enkel maar ons onvermogen
en met zuiver hart gebracht.
Daarom van God een goede nacht!
Een warme groet voor allemaal!