

Burgerschap in boeken

Wij zijn ontdekkingsreizigers

Het ontroerende Iraanse prentenboek *Wij zijn ontdekkingsreizigers* van Shahrzad Shahrjerdi en Ghazal Fatollahi vertelt het verhaal van twee kinderen die moeten vluchten wanneer de oorlog dichtbij komt. Een fantasierijk en hoopvol verhaal voor alle kinderen.

[Wij zijn ontdekkingsreizigers | Leesvink](#)

Mijn familie komt uit Syrië

In Syrië is een oorlog aan de gang.
Veel mensen vluchten daarom naar een veilig land.
Maar wat weten we eigenlijk over Syrië?

[Mijn familie komt uit Syrië | Leesvink](#)

De koffer

'De koffer' is een bijzonder prentenboek dat aan het denken zet over vreemdelingen en vluchtelingen. Op een dag verschijnt er een oververmoeide vreemdeling met slechts een koffer. Iedereen barst van de vragen. Wat komt hij doen? Waar komt hij vandaan? En: wat zit er toch in die mysterieuze koffer?

[De koffer | Leesvink](#)

Pasoppen

Volwassenen roepen vaak: Pas op!
Zorg dat je je niet stoot, let op voor dat glas, leg geen rommel op de trap, pas op voor de glijbaan, ...

[Pasoppen | Leesvink](#)

Schoenen voor een slaaf

Schoenen voor een slaaf speelt in het Suriname van de achttiende eeuw.

[Schoenen voor een slaaf Slavernij | Leesvink](#)

Piraten, dieren, bejaarden

Wie bepalen alle regels en wetten in Nederland? Waarom hebben dieren en piraten hun eigen politieke partij? Mogen journalisten alles opschrijven wat ze denken of zijn daar toch regels voor? Het antwoord op deze vragen (en meer!) vind je in dit boek, waarin alles wordt uitgelegd over het ontstaan van onze democratie en hoe we die tegenwoordig toepassen. Ook vertellen diverse politici over hun werk en hoe ze daarmee mensen proberen te helpen.

[Piraten, dieren, bejaarden | Leesvink](#)

Migranten

Issa Watanabe's *Migranten* confronteert de kijker onverbloemd met de keiharde werkelijkheid waarin miljoenen vluchtelingen verkeren. Maar ze doet dat met poëtische beelden die ook troost en hoop bieden. Een kunststuk.

[Migranten | Leesvink](#)

De schoen van tien miljoen

Een creatieve oplossing met een glimlach, een achtbaan aan emoties, een pratende jas, een broodnodige geheime missie, een eenzame kostbare schoen, een superheld, een mysterieuze hamster, een geldwolf, een vriendelijke rode fiets en een armband die je overal naartoe flitst. Dat is wat je krijgt wanneer tien schrijvers in gesprek gaan met kinderen en ouders over het thema armoede.

[De schoen van tien miljoen | Leesvink](#)

De universele verklaring van de rechten van de mens voor kinderen

[De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens – voor kinderen | Leesvink](#)

De wereld van de politiek eenvoudig uitgelegd

In dit boek, dat de auteurs samen met Amnesty International hebben ontwikkeld, zijn de dertig artikelen van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens geformuleerd op een manier die kinderen kunnen begrijpen. Het boek zit vol voorbeelden.

[De wereld van de politiek eenvoudig uitgelegd | Leesvink](#)

Het meisje dat door niemand werd gezien

Puja is een meisje van dertien en verschuilt zich voor de hele wereld achter haar hoofddoek. Die draagt ze niet uit geloofsovertuiging, maar uit de onzekerheid die ze heeft over haar uiterlijk. Ze groeit op in India onder moeilijke omstandigheden. Om te ontsnappen aan een gedwongen huwelijk, vlucht ze weg van huis naar het eiland Sri Lanka. Daar leeft ze een eenzaam bestaan. De bloemen in de botanische tuin van de stad zijn haar enige lichtpuntje en brengen kleur in haar ietwat sombere leven.

[Het meisje dat door niemand werd gezien | Leesvink](#)

Mag ik naast je zitten?

Ravi is nogal vol van zichzelf. Op zijn school in India was hij immers de beste leerling, het lievelingetje van de leraren en een voorbeeld voor zijn klasgenoten. Maar al de eerste dag op zijn nieuwe school in Amerika komt hij erachter dat hij zijn ideeën over zichzelf moet herzien...

Joe woont al zijn hele leven in hetzelfde stadje, maar ook zijn schooljaar begint anders dan normaal: zijn vrienden zijn verhuisd en hij moet het alleen zien te redden, terwijl hij sociaal niet de handigste is. Dat zijn moeder in de schoolkantine werkt, helpt ook niet mee.

[Mag ik naast je zitten? | Leesvink](#)

De zweetvoetenman – over rechtszaken & regels (en een hoop gedoe)

Wie had kunnen denken dat het recht zo interessant, spannend en soms ook grappig zou zijn? In een boek vol waargebeurde verhalen brengt Annet Huizing samen met illustrator Margot Westermann de rechtsstaat tot leven.

En waar gaan die verhalen dan over? Over het zeilmeisje Laura, dat eerst niet en later wel in haar eentje de zee op mocht. Over de man die 'fuck de koning!' riep. Over rapper Typhoon die door de politie aan de kant werd gezet omdat hij in een dure auto reed.(...)

[De zweetvoetenman | Leesvink](#)

Dit is een dictatuur

In een democratie worden er beslissingen genomen op basis van de wil van het volk. Er zijn ook landen waar maar een persoon het voor het zeggen heeft en dat is de dictator. Hij regeert door angst te zaaien. Wie hem niet gehoorzaamt, wordt gestraft. Het is verboden iets anders te denken dan wat de dictator verkondigt. Niemand protesteert, want dat mag niet.

Maar wie wil er leven in zo'n land?

[Dit is een dictatuur | Leesvink](#)